

VWV Ermelo sluit mooie serie najaarstochten af!

Toen op zaterdag 13 november om 15:00 het evaluatiebiertje, als laatste actie uit het draaiboek, werd getapt zat het erop. De dwelmachine deed zijn werk en twee nagenietende dames wilden ons nog graag uitleggen dat de laatste kilometers zowel fysiek als mentaal zwaar waren. Dat werd mooi geïllustreerd door aan te geven ze zelfs terugreden om te controleren of de pijl toch echt over dit korte maar stevige stukje MTB route liep. Uiteindelijk vertrokken ze met een grote glimlach die werd geaccentueerd door de vrij zwarte gezichten.

Heerlijk, het regende om 06:30 die dag! Nu eens geen korte broek, zonnebril en mul zand onder de bandjes. Gewoon een ouderwets sfeervolle waterfilm, een af en toe zompige combi van modder en gevallen bladeren en toch kunnen genieten van een prachtig herfstbos. Toen ik mijn controleronde reed naar de verzorgingspost 'Schaapskooi' kreeg ik een prachtig beeld van een kleurrijke schakering van tenten en deelnemers tussen herfsttinten met op de achtergrond een 3D decor van de Ermelose heide. Dat gaf volgens mij precies weer wat de Ermelose MTB tocht is. Een Érmelose MTB tocht met alles wat de Veluwe te bieden heeft. Mooier konden we dan ook niet afsluiten.



635 deelnemers zijn die dag gestart. Van de 450 voorinschrijvers - is inmiddels heel gewoon – verschenen er 350. 285 schreven die dag in als 'daginschrijver'. Nog steeds mogelijk en van harte welkom. De 60 km was weer favoriet. Bijzonder was dat Toerclub Pijnacker weer te gast was. We wisten niet meer precies hoe vaak ze al in Ermelo zijn geweest, maar dat kan zomaar al 10 keer zijn. Met VIP parking en deels zelfvoorziening en in Ermelo gehuurde mountainbikes gingen zo'n 40 man van start. Leuk dat ze weer veel jeugdleden meenamen. Einde dag vertrokken ze met een mooie VWV bidon.



Blijf de komende tijd de filmagenda in de gaten houden. Ergens in het Speulderbos was die ochtend in alle stilte een professionele filmset bezig met opnames voor een romantische film. Er werd aan de verraste uitpijler gevraagd om stilte. Gelukkig kom Sander aangeven dat er nog zo'n 500 man/vrouw zouden passeren...

Opnieuw geen calamiteiten deze keer. Wat technische 'dingetjes' die konden worden opgelost en een enkele fiets die na een aanrijding met een collega-

deelnemer niet meer kon worden toegelaten op het track.

De aangekondigde covid-maatregelen werden goed uitgevoerd en leidden nergens tot discussie of problemen. De doorstroming bij inschrijving liep dan ook vlekkeloos. De routeboys m/v droogden die dag steeds verder op tot zelfs een zonnige afsluiting. Leo en team konden de voorraad geheel uitverkopen. Alles stond weer op tijd en in kwaliteit. De mooiste reacties komen van de deelnemers en het is mooi als ze bij vertrek nog even bedanken voor de mooie tocht. Nu we in december geen derde MTB toch meer organiseren is hiermee de serie Gravel-MTB tochten afgesloten. De MTB commissie zal een grondige evaluatie uitvoeren en nadenken over het seizoen 2022. Hopelijk weer in de oude 'normale' situatie.

Alle vrijwilligers weer ontzettend veel dank voor je inzet. Een belangrijk doel van deze tochten is bereikt: het verbindt ons ook als vereniging!

Namens de MTB Commissie,

Jaap Verkerk