

Het **Kettingblad** is het clubblad van de
Veluwe Wielervereniging en verschijnt 8 maal per jaar

33^e jaargang, nummer 8/2009

Redactie:

Erik Kleinrensink
Meerkoetstraat 34
3853 AN Ermelo
tel: 0341 – 561818
e.kleinrensink@chello.nl

Frans Waalders
Tromplaan 63
3843 EE Harderwijk
tel: 0341 - 427217
fransenastrid@hetnet.nl

Verzendadres:

Harrie van Ooijen
Hulstlaan 20
3852 GB Ermelo
tel: 0341 – 554793
h.van.ooijen@planet.nl

Advertenties

Jos Odijk
E. van Grevengoedhof 9
3882 HG Putten
tel: 0341-454240
josodijk@gmail.com

Inhoudsopgave	1
Colofon	2
Van de redactie	3
Van de voorzitter	5
Van de secretaris	7
Ledenadministratie	15
Feestavond 2009	19
ATB erwtensoeptocht	25
En wie gaat er nog mee..	27
Openingstocht ATB	29
Fietsen met de senioren	33
Seizoensstanden	39
Avignon	43
Zaterdagmiddag	48

Kopij naar: Kettingblad@vww-ermelo.nl

Kopij volgend clubblad inleveren:

Vóór 30 januari, verschijningsdatum 13 februari, nr. 1

Vóór 13 maart, verschijningsdatum 26 maart, nr. 2

EERDER AANLEVEREN MAG DUS OOK, LIEVER ZELFS

Kopij welke uitgetypt moet worden, graag op Meerkoetstraat 34

Veluwe Wieler Vereniging

Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo

Koninklijk goedgekeurd: 6 november 175

Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.

info@vww-ermelo.nl www.vww-ermelo.nl

Contributie 2009

Lid	€ 54,50	Donateurs met clubblad	€ 24,00
Jeugdleden	€ 26,00	Donateurs zonder clubblad	€ 15,50
Gezinsleden	€ 33,00	Eenmalige administratiekosten	€ 7,75
M-leden	€ 20,50 (hoofdlid bij andere vereniging)		

Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963

Bestuur

Voorzitter:	Frans Lindelauf Rozenlaan 16 3851 PD Ermelo	voorzitter@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 560813
Secretaris:	Albert van Maanen Retiefstraat 133 3851 AC Ermelo	secretaris@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 563340
Penningmeester:	Marco Goossensen Seringweg 91 3852 GR Ermelo	penningmeester@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 560485
2 ^o secretaris:	Wim van Garderen De Enk 68 3851 NZ Ermelo	2esecretaris@vww-ermelo.nl tel: 0341-562821
Redactie/website:	Erik Kleinrensink Meerkoetstraat 34 3853 AN Ermelo	info@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 561818
Winteractiviteiten:	Piet Heij Retiefstraat 22 3851 AL Ermelo	wintercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 554763
Toercöördinatie:	Cock SteenRedeker De la Reystraat 186 3853 BM Ermelo	toercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 559287
Dinsdagtochten:	Nico Wareman Herderlaan 11 3851 BC Ermelo	didacommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 560375
P.R.:	Jos Odijk E. van Grevengoedhof 9 3882 HG Putten	pr@vww-ermelo.nl tel: 0341-454240

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman
en Teun Sterrenburg

Erelid: Harrie van Ooijen

Van de redactie

Beste leden

Alweer de laatste uitgave van dit jaar.

Voor volgend jaar kan ik wel alvast mededelen dat het aantal edities is teruggebracht. Let dus goed op wanneer de eerstvolgende is, met name voor het aanleveren van de copy.

Ik denk zelf dat een clubblad ook dit jaar een belangrijk bindmiddel is voor een vereniging, maar dat je voor het laatste nieuws op het internet moet zijn. Binnen onze vereniging kun je jezelf aanmelden om per mail het laatste nieuws te ontvangen.

Ik vind wel dat de laatste tijd een te kleine vaste groep hebben van mensen die stukjes aanleveren. Gezien onze club groeiende is, hoop ik dat we voor het komende jaar meer fietsende, schrijvende leden zich aanmelden.

Ik wil namens de redactie iedereen bedanken voor de medewerking en alvast fijne feestdagen gewenst en een spetterend 2010.

De redactie

Frans Waalders



adv 1

Van de voorzitter

Zoals U weet proberen we binnen de vereniging mee te leven met leden die door persoonlijk leed getroffen worden, we fietsen niet alleen met elkaar, maar trachten elkaar ook een hart onder de riem te steken in moeilijke tijden.



In de eerste plaats wil ik Marco en Martine Goossensen heel veel troost wensen met het verlies van hun zoontje Fabian, die kort vóór de geboorte overleed. Een aantal andere leden kreeg meer of minder grote blessures door ongevallen of kreeg teleurstellende berichten over hun gezondheid. Ook hen wensen we beterschap en sterkte toe. Onze secretaris is gelukkig weer aan de beterende hand en we hopen hem volgend jaar weer op de racefiets te zien.

Inmiddels hebben we het seizoen afgesloten op de Haeghehorst. Traditioneel met appelgebak van Annie Tax en erwtensoep van Aart Visch. Beiden langs deze weg bedankt voor het versterken van de inwendige mens.

Na deze laatste clubrit van het seizoen kon men het gereden aantal kilometers opgeven bij Henk Kosters, die dit jaar voor het eerst de kilometerregistratie verzorgde.

Ik schrijf dit stukje de dag na de feestavond. U leest er elders in dit Kettingblad meer over, maar ik wil hier toch nog even stilstaan bij de boeiende diapresentatie van Jan-Willem Lagerweij en Elton Wajer. Ik vond het heel fascinerend iets te zien van andere landen en culturen en blijkbaar vonden de aanwezigen dat ook, want je kon een speld horen vallen. Ik mocht Jaap Mol huldigen als vrijwilliger van het jaar 2009 en dat is een titel die hem zeker toekomt.

Ook de zaterdagmiddagfietsstochten onder leiding van Gerrit Doppenberg zijn weer gestart. Ze zullen zeker in een behoefte voorzien, want het is tot nu toe ook voor de racefiets nog goed fietsweer.

De eerste ATB-tocht van het seizoen is inmiddels verreden en mocht zich in een flinke belangstelling verheugen. Sportschool Bouw was aanwezig met een zeer geavanceerde fiets met computerprogramma, zodat je in De Muzenhof virtueel onder andere de Mont Ventoux kon beklimmen.

Ik wens U allen de komende tijd mooie fietsdagen toe op de weg of in het bos en tevens alvast gezellige feestdagen.

Frans Lindelauf

Van de secretaris

Algemeen

Bij het verschijnen van deze editie van het Kettingblad is het al weer bijna half december. De sinterklaasgedichten zijn weer voorbij en iedereen maakt zich weer op voor de laatste feestdagen t.w. Kerst en Oud en Nieuw. En dan is 2009 weer voorbij. Wereldwijd het jaar van de pijnlijke gevolgen van de kredietcrisis, de pandemie van de Mexicaanse griep, bankenfusies en de inéénstorting van het Scheringa-imperium, de 'wederopstanding' van Robert Gesink in de Spaanse Vuelta en nog vele andere interessante ontwikkelingen.



Dichter bij huis blijvend is er op het thuisfront ook het nodige gebeurd. Als vereniging zijn wij het afgelopen jaar weer heel actief bezig geweest. Bijna alle georganiseerde tochten zijn voorspoedig verlopen en de meeste zijn ook goed bezocht geweest. Teleurstellend was het deelnemersaantal bij de E.H.H.H-tocht en natuurlijk het niet doorgaan van de januari ATB-tocht. In het jaaroverzicht meer daarover.

Verder zijn er ook pijnlijke momenten geweest binnen onze vereniging. Ik denk hierbij aan het heengaan van ons lid Ina Kleinrensink. Onder grote belangstelling hebben wij afscheid van haar mogen nemen. Vele VWV 'ers waren daar getuigen van. Wij wensen Dik en de verdere familie veel sterkte toe, juist in de komende weken.

Het overlijden van Jannie Foppen heeft ook diepe indruk gemaakt op de leden van onze vereniging. We wensen Koos en zijn gezin ook heel veel sterkte toe bij het vinden van nieuwe wegen voor de toekomst. Als vereniging leven wij met de families van harte mee.

Tenslotte mogen wij niet voorbijgaan aan het grote verdriet bij onze penningmeester. Wat een grote teleurstelling voor Martine en Marco dat hun eerste kindje (Fabian) bij de geboorte is overleden. En dan te bedenken dat enkele dagen voor de geplande bevalling alles er nog goed uitzag. Wij wensen hen ook heel veel kracht en sterkte toe om dit intense verlies te dragen. Weet Marco en Martine dat wij als vereniging met jullie meeleven en meevoelen.

Persoonlijk

Voor mij persoonlijk is het ook een heel bijzonder jaar geworden. Na de nodige medische onderzoeken ben ik op 2 november jl. in Zwolle geopereerd en heeft men mij voorzien van vier nieuwe omleidingen (bypassoperatie). Toch best wel een heftige operatie, waarbij ik de nodige 'conditionele' jasjes moest achterlaten. Gelukkig ben ik de operatie ingegaan met een redelijke goede basisconditie, hetgeen ook weer de oorzaak is van een voorspoedig herstel.

Eind november is het revalidatieprogramma gestart in het St.Jansdalziekenhuis en tot dusver kan ik alleen maar zeggen dat alles

Adv 3

zeer voorspoedig verloopt. Als ik mijn doktoren mag geloven, dan ben ik bij de opening van het nieuwe seizoen in maart weer van de partij. We zullen het maar geduldig afwachten en ondertussen gewoon doorwerken aan het herstel.

Wat ik in deze periode wel heb ontdekt dat je sommige zaken en begrippen anders leert zien en beoordelen. Neem nu het woord 'omleiding'. Wat heeft dat vaak als weggebruiker een negatieve geladenheid. Wij willen graag allemaal liever recht op ons doel afgaan. Een omleiding kost extra tijd en moeite en kan alleen maar lastig zijn.

U kunt begrijpen dat ik in mijn geval voortaan anders tegen het woord 'omleiding' aankijk. Voor mij een 'gouden oplossing', die ik niet graag had gemist. Het geeft mij weer nieuwe energie en kracht om desnoods een paar extra kilometertjes te maken, in geval van een omleiding. Jammer dat het hele proces allemaal wat lang heeft geduurd en veel onzekerheid met zich meegebracht heeft.

Ik kan er inmiddels een boek over schrijven met b.v. als titel '*Van misleiding tot omleiding!*', een medische terugblik van een fervent toerfietser.

Van de bestuurstafel.

Op 4 november is er een bestuursvergadering geweest. Ik heb deze zelf niet bijgewoond i.v.m. ziekenhuisopname. Wim van Garderen heeft dit keer het verslag gemaakt. Toch een paar punten even uitgelicht.

- Evaluatie districtsvergadering NTFU op 19 oktober 2009. Een paar opmerkingen: de NTFU groeit nog steeds en is financieel gezond. Een relatief klein deel van de inkomsten wordt gegenereerd door sponsorgelden. Verder kunnen in 2010 verenigingen deelnemen aan de toerversie van de Giro en de Tour de France die beiden in Nederland van start gaan. Het NK-toerfietsen wordt gehouden op 21-08-2010. Bekeken wordt of bovenstaande tochten een plaatsje verkrijgen op de toerkalender van de VWV. Inschrijfgelden. Door de NTFU wordt, in kader van deregulering, opinievormend onderzocht of de hoogte van de inschrijfgelden voor deelnemers aan de toertochten kunnen worden vrijgegeven en dus niet meer worden gemaximaliseerd. In de NTFU vergadering bleek hiertegen veel weerstand te ontstaan. De reacties worden door het districtsbestuur meegenomen naar de landelijke NTFU-vergadering. Presentatie veiligheid viel inhoudelijk wat tegen. Er werden weinig nieuwe zaken gehoord. Er werd een aanbeveling gedaan om in de vereniging een veiligheidscoördinator aan te stellen. Deze heeft als taak om de activiteiten binnen de vereniging (eigen en open tochten) te toetsen op veiligheidsaspecten. Waardevol aandachtspunt.

Ad 4

- Afsluitingsrit. Bij de sluitingtocht waren ca 50 deelnemers. Door Gerrit was de route goed doordacht m.n. op veiligheidsaspecten. In de Haghehorst was daarna een gezellig samenzijn met koffie-appeltaart-erwtensoepp. De km-standen werden door Henk Kosters genoteerd. Frans hield namens het bestuur een korte toespraak. Al met al een prima afsluiting van het toerseizoen.
- Toertocht “Nederland bloeit”. Door de VWV is meegewerkt aan de organisatie van een damestoertocht van de LTO. Gesponsord door de DSB. Ook Marianne Vos reed met haar team mee. Verassing was dat ook Dick Kick –voorzitter NTFU- meefietste. Van hem werden complimenten in ontvangst genomen over de route en verdere organisatie.
- Toerkalender. De voorgestelde data van de toertochten van de VWV (2010 en voor ATB januari 2011) zijn bij de districtsvergadering zonder wijzigingen goedgekeurd.
- Feestavond: Deze is inmiddels achter de rug. Een verslag hierover leest u elders in het clubblad.
- Kledingcommissie. Voor de Lorini kleding is een artikel in het clubblad geplaatst. Inmiddels hebben een 10-tal leden een aantal bestellingen gedaan. Eind november gaat de bestelling de deur uit. Vooraf wordt met Peter en Marco besproken wat er als verenigingsvoorraad moet worden besteld.
- Jos heeft een gesprek gehad met de AGU-leverancier. De kleuren worden aangepast conform het oorspronkelijke ontwerp. De verder punten worden meegenomen. Door AGU wordt bekeken of en wat er kan worden verbeterd t.a.v. de uitvoering. Vooralsnog wordt er geen AGU-kleding besteld. Eerst wordt er gewacht op de reactie van AGU. Jos zal t.z.t. een publicatie in het clubblad plaatsen. Inmiddels is het nieuwe ontwerp van AGU klaar en zal er op de bestuursvergadering van 16 december a.s. een besluit worden genomen.
- Bestuursvacatures: Er zijn drie vacatures in het bestuur. Er zullen nieuwe mensen moeten komen voor Cock SteenRedeker, Nico Wareman en Jos Odijk. Erik Kleinrensink is ook aftredend, maar stelt zich weer herkiesbaar. Het bestuur is druk bezig om deze vacatures weer ingevuld te krijgen. Word vervolgd!
- Verder kwamen de vaste onderdelen aan de orde. Daarover zijn geen mededelingen van belang te doen.

Adv 5

Tenslotte

Niet alles heb ik genoemd, zoals b.v. de grote en kleine valpartijen van het afgelopen seizoen. Ik denk b.v. aan de val van Rein Tromp . Het had allemaal veel ernstiger kunnen uitpakken, maar gelukkig viel het toch achteraf wel wat mee. Rein, veel sterkte toegewenst bij het verdere herstel.

Juist rondom deze dagen krijgen we de gelegenheid om even tot bezinning te komen en te beseffen dat wij bevoorrechte mensen zijn als we kunnen beschikken over gezondheid, vrede en voorspoed en harmonie.

Tegelijkertijd ligt hierin een opdracht om vooral niet te vergeten, zij die juist worstelen met deze omstandigheden en misschien veel moeten missen.

Laten wij daarom met respect, aandacht en dankbaarheid de Kerstdagen tegemoet treden en deze kwaliteiten/ gevoelens meedragen, ook over de drempel naar het nieuwe jaar van 2010

Fijne kerstdagen, goede jaarwisseling en een gezond en sportief 2010 toegewenst.

Albert van Maanen.



Van de Ledenadministratie

Jarige leden

(Periode 12 december t/m 11 februari 2010)



December

- 12 Florence Lindelauf
- 14 Maarten de Lussanet
- 16 Theo Gaertner
- 18 Ton Teunissen
Jaap Lindeboom
Peter Stuit
Evert Kok
- 20 Piet Heij
- 21 Dick van Broekhoven
Thea Vliek
Herman van de Pol
- 22 Dini Kuijer
Henk van Koot
- 24 Geert Westenbrink
- 25 Lorenzo den Admirant

Januari

- 7 Joop Scheen
- 8 Tom Ankersmit
- 9 Gerrit Schuur
- 14 Flip Diepstraten
- 18 Aart Visch
Koen Hey
Ernst Roza
- 20 Lucy Hoffmann
Albert Bakker
- 21 Klaas van der Deure
- 22 Lammert Bruining
- 23 Elina Bos
- 26 Aldert Veldman
Hans Lemmers
Frans Lindelauf
Koos van Norden
- 27 Jos Odijk
Albert van Maanen
- 30 Tanya Pit

Februari

- 5 Paula Benders
- 6 Jan van Panhuis
- 7 Cobus Bosman
Greet Groenewoud
- 8 Wouky Schaftenaar
- 10 Rob Hezemans
Henk Klok
- 11 Michiel van der Does

Allemaal van harte gefeliciteerd !

Nieuw lid

Michiel van den Berg
Wielewaal 7
3853 DA Ermelo
10 september 1962
Tel: 561669

Hartelijk welkom bij de V W V !

Onderstaande leden beëindigen per 1 januari 2010 hun lidmaatschap

Cobus Bosman	Ermelo
Arie Bot	Ermelo
Ad Holwerda	Harderwijk
Wim Karsten	Ermelo
Jaap Lindeboom	Neede
Marco van Nierop	Zoeterwoude
Mark van Otterloo	Ermelo
Jan van Panhuis	Ermelo
Gerard Rense	Harderwijk
Gerrit Schuur	Ermelo
Keimpe Tuil	Harderwijk
Gerard Veldman	Harderwijk

Jammer maar wij hopen dat jullie bij onze vereniging van een mooie (fiets)tijd hebben genoten!

Feestavond 2009

Op 27 november vond het jaarlijkse V.W.V. festijn plaats. Voor het eerst werd de organisatie uit handen gegeven aan een commissie. Bij binnenkomst ontvingen we naast de gebruikelijke "Zuupmunten" ook weer 2 bingokaarten. Yes, de hilarische bingo is weer terug !! Na de opening door de voorzitter, begonnen Harrie en Willem met de bingo. De prijzen waren beschikbaar gesteld door Vliek tweewielers en Wajer juwelier Hans van Slooten. De ballen vlogen letterlijk om de oren.



Na de bingo was het tijd voor een presentatie over de fietsreizen van Jan Willem Lagerweij en Elton Wajer over resp. Tibet en Marokko. Prachtige foto's werden ons voorgeschoteld. Ook werden de fragmenten vertoond van het tv optreden van de senioren bij BNN.

Ondertussen werd warm- en koud buffet gereed gemaakt. Het smaakte weer fantastisch.

Ook werden de "prijzen" weer verdeeld. Eerst werd de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Wie wordt het dit Jaar? De voorzitter begon met "Hij opent deuren die voor anderen gesloten blijven" en "Is een stuwende kracht in het atb team" etc. De vrijwilliger 2009 is Jaap Mol. Jaap ontving de wisselplaquette en een cadeaubon. Vervolgens werd Wilco Kaper, de vrijwilliger van 2008 naar voren gehaald. Hij ontving een pennenset met inscriptie.

Dit jaar was er ook een pechvogelprijs. Jaap v.d. Pol ontving deze. Nadat hij eerst zijn hand had geblesseerd ging hij weer eens mee met groep 1. Dat was de St. Jansdaltocht. Zoals in het vorige Kettingblad stond geschreven is het met Willem van Garderen gevallen en wederom in de lappenmand terecht gevonden.

Dit jaar werden er 7 randonneurs ook in het zonnetje gezet. Herman Huisman, Bertus van Dijkhuizen, Harrie van Ooijen, Gerard Tax en Rinie Reijers ontvingen de oorkonde voor het behalen van de 15000km in één seizoen. Ook Jan Noordermeer en Jan Kraai haalden de 15000 km. Echter zij waren niet aanwezig en ontvingen hun oorkonde op een later tijdstip.

Vervolgens werden de gouden spaken van de donderdagavondtraining, en de diverse plaquettes uitgereikt. Aansluitend werd het vaste inschrijfteam bedankt met een bloemetje.

Aansluitend konden we nog genieten van een ijsbuffet, waarna een ieder langzaam afdroop.

Het was weer een ouderwets gezellige avond.

De herinneringen:

Wisselplaquette "Vrijwilliger v/h jaar 2009" (met bijbehorende cadeaubon)

- [Jaap Mol](#)

Pennenstandaard (met naam gegraveerd in pen) vrijwilliger v/h jaar 2008

- [Wilco Kaper](#)



Randonneursoorkonde (15.000 km)

- [Gerard Tax](#) 19.509 km
- [Jan Noordermeer](#) 19.168 km

- [Herman Huisman](#) 18.398 km
- [Bertus van Dijkhuizen](#) 16.867 km
- [Harrie van Ooijen](#) 16.642 km
- [Jan Kraaij](#) 16.070 km
- [Rinie Reijers](#) 15.572 km



Gouden spaken (Donderdagavondtrainingen)

- [Theo Gaertner](#) (goud; 19x)
- [Geert Groen](#) (goud; 19x)
- [Jan Kraaij](#) (goud; 19x)

Plaquette 25.000 km

- [Klaas Huisman](#)

100.000 km Fiets

- Jan Willem Lagerweij
- Jan Kraai
- Theo Wegh
- Piet Heij

Plaatjes veelvoud van 100.000 km

- Hans Lemmers (200.000)
- Harrie van Ooijen (400.000)
- Gerard Tax (600.000)

Standaard 250.000 km



- Bertus van Dijkhuizen (rechts)
- Marinus van der Velde (links)

De pechvogel 2009

- Jaap van de Pol



Voor meer foto's van de feestavond kan je terecht op de website van de V.W.V. www.vwv-ermelo.nl

Adv 11

ATB-Erwtensoeptocht

Wie wil er meefietsen met onze midwinterklassieker de:

“ATB- Erwtensoeptocht”.

De enthousiaste reacties van vorig jaar geven de ATB-commissie aanleiding om deze midwinter-klassieker te prolongeren. Op maandag na het 3-daagse kerstweekend kunnen we de extra kilootjes van het kerstdiner weer wat kwijtraken! We fietsen een fantastische route door de bossen, heidevelden en zandverstuivingen in een natuurgebied. Evenals vorig jaar gaan we richting Kootwijkerveen en het Kootwijkerzand. Voor velen van ons een gebied waar we weinig met de mountainbike komen. Het wordt een pittige en afwisselende tocht van ca. 55 km. Onderweg, op $\frac{3}{4}$ van de route pauzeren we in ons STAM-eetcafé we een lekkere eten. Heb je een ATB? Fiets dan mee met fantastische tocht!



Het motto is:

“Samen uit en samen thuis en onderweg genieten van een lekkere kop snert.”

We verzamelen op:

Maandag 28 december, 09.30 uur, Suikerbakker 17.

Je kunt je t/m 21 december opgeven bij:

Jaap v.d. Pol, ☎ 551461

Bij het vertrek wordt verzocht € 12,- (met gepast geld) vooruit te betalen voor de kosten van de snert en drankjes onderweg.

NB. Neem een (onder-)shirt mee zodat je na de pauze met droge kleding verder kunt rijden.

En Wie gaan er nog meer mee??

In aansluiting op het grote succes van begin dit jaar gaan we ook volgend jaar (19 en 20 februari) naar Lienen in Duitsland voor een meer dan gezellige tweedaagse.

We hebben een paar leuke tochten op het programma staan en ook de inwendige mens zal volledig verzorgd worden.

Contacten zijn gelegd, afspraken gemaakt, muziek uitgekozen en slaapmaatjes niet bepaald.

Wij hebben er zin in en nu jullie nog, wij zijn enthousiast maar het kan nog beter....

We hebben reeds klinkende namen kunnen contracteren, Herman Huisman, Greet Groenewoud, Erik Hofman, Klaas van der Deure, de laatste twee zijn rijwielherstellers....altijd fijn om "know how" bij je te hebben.

Maar ook Bert en Thea Vlieg hebben we kunnen vastleggen, Ria Kok dramt nog over de vergoeding die "zij" wil ontvangen.

Elina Bos gaat echt te ver, ze heeft speciaal voor deze gelegenheid een Atb aangeschaft en wil deze happening voor geen goud missen.

Verder hebben we nog namen als, the King, Bolletje en Goudsmit kunnen vastleggen en de pechvogel van 2009 is er ook bij.....wie beschermt hem?

We hebben snelle mannen, taaie mannen, mannen op leeftijd, mensen met wat minder conditie, verschillen? Ja, maar oplosbaar en geloof me wij staan garant voor twee dagen lol.

We hebben zelfs nog geprobeerd Harry mee te krijgen.....al was het alleen maar voor de Bingo....maar ja we weten allemaal hoe dat op de feestavond is verlopen....

Opgeven kan tot 20 december 2009 bij Jaap, bij voorkeur per mail....

moljaap1@gmail.com

Tweedaagse, 19 en 20 februari 2010 in Lienen Duitsland.

Groet,
Sander vd Does
Jaap Mol

Openingstocht Atb-seizoen 2009-2010

Zaterdag 14 november 2009 de dag waarop de Sinterklaas zijn intocht in Ermelo, Bert Vliek even zijn bewustzijn verliest, Hans van de Wetering zijn sleutelbeen op drie plaatsen breekt en de VWV zijn eerste Atb-tocht organiseert.

Het is nogal wat in drie regels wie had dat gedacht?

Zelf mocht ik mijn energie steken in de Atb-tocht, een dag die achteraf gezien een zeer geslaagde dag bleek te zijn en waarop wij als vereniging met trots op mogen terugzien.

Ook dit jaar was het wederom gelukt een waar leger van vrijwilligers te verplichten mee te helpen.....werkelijk fenomenaal, jong, oud, groep 1, groep 2 senioren, oversteekmoeders en breiclubjes alles hielp mee.

Ook de praatgroep was van de partij....een speciaal team binnen onze club die naar "hun eigen"zeggen zich bezig houden met de PR!!!

Paparazzi was er dit jaar achter iedere boom en in elke kuil om die ene crack te kunnen vastleggen.....dhr Theo.B. uit H. jaja hij was er, zelf heb ik hem helaas niet gezien.....nu is een mol ook blind als we de verhalen geloven.

Goed waar zal ik beginnen????

Laat ik beginnen bij het ronselen van de helpers dit is al een klus op zich, eerst stellen we een lijst samen van potentiële slachtoffers die moeten helpen daarna worden deze verdeeld over het Atb-team en vervolgens gaan die aan de bel.

Een hele klus zou je zo zeggen.....nou dat valt wel mee.....tenzij.....er ene Harry op je lijst staat!!

Ik had al een hele rij gebeld en dacht als ik er nou genoeg heb die ja zeggen hoef ik hem niet te bellen.....kunnen we wel zonder....nou mooi niet. Meneer had in de zomer al aangegeven beslist van de partij te willen zijn, op de catering, alle drie keren en hij was al druk in training.

Dat laatste klopt zeker want ik heb die man alleen maar horen ouwehoeren bij iedere rit....kwas blij dattie even was opgezout naar Frankrijk met de Frankrijkgroep.....wat een rust.

Dit weer in tegenstelling tot Jan Kraai, die kon je voordat ze naar Frankrijk gingen heen en weer schudden maar er kwam nooit een woord uit...en nu.....man, man, man wat een drama hij lult je de oren van de kop.(en heeft mij uit de wind gehouden)

Terug naar af want ik moet over de Atb-tocht schrijven....Greet en haar vrouwelijke collega...uhh... nee even niet.

Goed ik wacht dus tot Harry naar bridgen is en bel.....nou dan merk ik wie de broek aan heeft in huize van Ooijen....Hanny aan de (telefoon)lijnnee Har is er niet.....maar waar gaat het over?.....nee ik bel wel trug als Harry er is, het is niet belangrijk.....ben je mal vertel wat is er.....nou ik wilde vragen of Harry weer één of twee keer zou willen helpen met de Atb-tochten?

Ja hoor schrijf maar op **drie** keer, hij kan..., geen probleem.....maar zal ik niet even met Ha.....ben je mal, schrijf op.... drie keer. Sjongejonge die arme Har...hij moet dus gewoon helpen oftie wil ofniet.

Zaterdag 14 november 05.15 uur en de wekker onderbreekt ruw mijn schoonheidsslaapje.

Snel m'n mandje uit, koffie zetten voor onderweg, hondjes uitlaten , bekers halen in het hok (vergeten in de kar te doen) en op naar de Muzenhof. Aangekomen is het reeds een enorme drukte, alles wordt in gereedheid gebracht en aangekleed voor een dagje scheuren door de bossen. Ieder kent zijn of haar taak en zoniet dan is er een waar draaiboek met het hele programma....wat een goed geoliede machine....net een Harley...hahaha.

De routeboys als eerste eruit om de boel uit te zetten, een erg verantwoordelijke taak want één lintje verkeerd en de hele meut dwaalt door de Ermelose bossen.....nu gebeurt dit ook als de linten goed hangen hoor....wat een blinde vinken!

De inschrijfdames opgezadeld met een paar dozen bidons van Vlieg Tweewielers voor de jeudige deelnemers....het waren er ruim dertig! Goed ik ga met mijn "dreamteam" de bos in voor een natje en een droogje, helaas was mooie Bertus deze keer niet van de partij....hij was even van z'n fiets gereden maar heeft beloofd de volgende keer van de partij te zijn. De rest moest met uitzondering van Harry enorm hard werken, thee en bouillon tappen, ketels vullen en krentebollen uitdelen.....filmopnamen maken en vuilnis opruimen, fietsen repareren of met de calamiteitenauto gestrande fietsers wegbrengen.....

Ik hou het als teamcoördinator nauwlettend in de gaten en ik zie vanuit mijn ooghoeken Harry met z'n handen in z'n zakken en ga even mijn licht opdoen.

Man wat kan die vent kletsen.....samen met Jaap Mijderwijk maar goed die deelt tenminste onder het kletsen nog bolletjes uit. Beide onmisbaar voor de PR, mannen bedankt.

Al met al een mooie opening van het Atb seizoen en 735 deelnemers, ik heb net als vele andere mensen genoten van een mooie route, mooi weer, een strakke organisatie, goed verzorgde catering, service en kwaliteit. Dank aan al de vrijwilligers en wij hopen op **12 december 2009** weer een beroep op jullie te mogen doen voor onze tweede Atb-tocht. Als het aan ons ligt en de weergoden zijn ons goed gezind moet het een enorm feest worden, de Atb kalender is die dag bijna leeg er staat slechts één andere tocht gepland en de verwachtingen zijn hoog gespannen.

“Geniet mee met de Ermelose ATB”

12 december 2009

Jaap



Fietsen met de senioren

Een terugblik op het seizoen 2008/2009



Jammer dat uitgerekend de laatste seniorenrit op maandag 26 okt vanwege hevige regenval niet doorging.

Desondanks kunnen we terugzien op een mooi jaar met een uitzonderlijk fraaie zomer waarin we een groot aantal prachtige tochten hebben gefietst van 100 km en langer. Absoluut hoogtepunt was natuurlijk de 3-daagse (13 t/m 15 juli olv Theo Gaertner) naar het Duitse Haldern net over de grens bij Dinxperlo. Zonnig weer, prachtige routes en een uitstekend verblijf in het gastvrije hotel Doppeladler. Filemon Wesseling van de “ondeugende” TV-zender BNN, had lucht gekregen van onze 3-daagse en was er als de kippen bij om ons een dag te filmen. Hij maakte van de eerste etappe een bijzonder “luchtig” tv-programma dat maar liefst 8½ miljoen kijkers trok! Voor (film)sterren als Elton, Lucy en Minie, bleef half Nederland thuis! “Onbegrijpelijk dat dit programma geen nominatie kreeg voor de Televiziering” was de terechte opmerking van Elton.

Door de bijzonder mooie zomer zouden we bijna vergeten dat het seizoen uitermate stroef op gang kwam. Dit had alles te maken met een voor Nederlandse begrippen extreem strenge winter! Van de eerste 13 ritten (periode nov t/m jan) gingen er maar liefst 4 niet door vanwege sneeuw, regen en ijzige kou! Ook in februari bleef het aantal deelnemers nog ver beneden “normaal” maar vanaf maart ging het allengs beter met opkomsten van 14 tot zelfs 20 senioren.

Het is al lang geen geheim meer dat de vergrijzing waarneembaar toeneemt binnen de groep. Liefst 12 senioren hebben de leeftijd van 70 jaar al ruim overschreden en ook het aantal zestigers groeit gestaag. De benen worden strammer! Gerrit onze “routeboy” is met zijn 58 jaar de Benjamin van de groep. Die blijft vast nog wel een aantal jaren “lekker doordraaien” maar helaas bleken tochten van 100 km met een tempo van 27 km p/u, voor een aantal senioren toch te lang. Om die reden ontstond op initiatief van Hans Grevink een 2^o groep (De veteranen) die miv 1 juni een “tandje lager” ging fietsen. Dit bleek “een gouden greep” te zijn omdat toen iedereen weer naar eigen vermogen heerlijk mee kon fietsen. Het “verlies” van 4 senioren werd gecompenseerd door de komst van Wim van Garderen. Als voorbereiding op zijn pensionering is hij op maandag zoveel mogelijk aanwezig. Overigens bleven de onderlinge contacten tussen beide groepen wel behouden. Tijdens het koffiedrinken bleven we elkaar regelmatig ontmoeten.

Natuurlijk houden ook de senioren een klassement bij. Iedere deelnemer wordt elke maandag nauwkeurig geregistreerd en eigenlijk wil niemand zonder grondige redenen “verzaken”. Ook bij de “oudjes” is de strijd om de bovenste plaatsen zeer heftig. Elke maandag wordt “iedereen door iedereen” bekeken en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik regelmatig een zekere voldoening bespeur als ik voor aanvang van de tocht mag mededelen dat er “iemand” om “welke reden dan ook” niet aanwezig kan zijn! “Da’s goed voor mijn klassement”, hoor ik dan mompelen. Ja, hoe ouder we worden, hoe sterker de drang zich onderling met elkaar te meten! Maar hoe fel de strijd ook is: meestal is er maar één de beste! En de verrassende winnaar 2009 is.....

Henk Kosters! Van de 47 seniorenritten verscheen Henk maar liefst 42x aan de start! Een puike prestatie waarmee Henk terecht de meest prestigieuze seniorenprijs in de wacht sleepte. “De Krasse Knar” is inmiddels tijdens een feestelijke huldiging aan Henk uitgereikt en staat nu op zijn nachtkastje te pronken. Ik heb al vernomen dat Henk ’s avonds zelfs zijn hond mee naar boven neemt. Bang als hij is dat het kostbare kleinood wordt gestolen. En gelijk heeft-ie natuurlijk!

Op een fraaie 2e plaats met 40 starts, eindigden ex aequo Theo Gaertner en Henk Klok. Vooral voor Theo was het een uitstekend seizoen. Hij legde (ook ex aequo) al beslag op de Gouden Spaak bij de Donderdagavondritten maar deze zilveren medaille had zeker zoveel waarde als de Gouden Spaak, aldus een blijde Theo bij de uitreiking van deze hoog begeerde senioren prijzen.

Daarentegen kon Henk Klok zich wel voor “zijn kop” slaan toen hij vernam dat hij evenals vorig jaar weer naast de hoofdprijs greep en opnieuw genoeg moest nemen met de 2^e plaats. “Stom, stom, stom, zei een teleurgestelde Henk. In januari ben ik er 2x niet bij geweest omdat ik schaatsen op natuurijs toen belangrijker vond. Ook was ik 2x op pad voor de advertenties van het Kettingblad. Dat heb ik met de fiets gedaan. Mag ik die niet meetellen? Nu kom ik nét tekort!” Dit overkomt me nooit meer!” Helaas nemen gedane zaken geen keer maar met zijn (bijna) 76 jaren kan ook onze “Krasse Henk” terugzien op een uitstekend seizoen. Volgend jaar (nóg) beter Henk!

De meeste vooruitgang maakte Henk Nagtegaal. Vorig jaar nog buiten de top 10 met “slechts” 26 starts, dit jaar verhoogde hij dit aantal met liefst 50%! Met 39 starts steeg Henk dan ook met stip naar de top 5 van het klassement. Regelmatig verblijft Henk in zijn geliefde Zwarte Woud en die zware trainingen hebben dit seizoen behoorlijk zijn vruchten afgeworpen. “Ach, vergeleken met die dagelijkse zweetoefeningen aan de bar zijn de seniorenritten “natürlich nur ein bischen Spielerei aber sie schenken mir viel vergnügen!” aldus onze immer zeer bescheiden klasbak.

Overigens geeft de ranglijst enigszins een vertekend beeld omdat Hans Grevink, Herman Räkera, Jaap van de Mheen, en Krik de Waart per 1 juni zijn overgestapt naar de “veteranen” en nadien dus niet meer geregistreerd werden bij de senioren. Maar Jaap heeft vast een eigen lijstje.

Inmiddels zijn we op maandag 2 november weer aan nieuw seizoen begonnen. De ritten in de winterperiode zijn korter en beginnen ook een half uur later. De senioren en veteranen “draaien” dus in de donkere maanden gewoon door. Al was maar omdat het gezellig is én omdat we met ons “gedraai” met name de onderste ledematen een beetje soepel proberen te houden.

De vertrektijd gedurende de periode december t/m maart is 09.00 uur.
Parkeerplaats DVS ‘33

Harrie van Ooijen

Ranglijst seniorenritten seizoen 2008/2009

Henk Kusters	42	Jaap van de Mheen	7
Henk Klok	40	Ad Hordijk	4
Theo Gaertner	40	Nardus Hendriks	3
Harrie van Ooijen	40	Evert Jan Jansen	3
Henk Nagtegaal	39	Krik de Waart	1
Peter van de Mheen	38		
Gerrit Doppenberg	37		
Bertus van Dijkhuizen	34		
Herman Huisman	32		
Ab Fakkert	29		
Elton Wajer	29		
Gerard Deuling	28	Klassement Gastrijders	
Gerard Tax	21	Jan Kraai	8
Marinus van der Velde	18	Gert Drost	4
Leen Pfrommer	16	Geert Groen	3
Maarten de Lussanet	15	Ronald Ras	2
Gangel Elbertsen	15		
Wim van Garderen	15	Bovendien waren vele leden	
Math van Seggelen	13	- vooral in vakantieperiodes -	
Herman Räkera	11	eenmalig te gast.	
Hans Grevink	10		
Bert van Driesten	10		

Eindstanden seizoen
2009

1	Gerard Tax	19509	38	Ad Kannegieter	6372
2	Jan Noordermeer	19168	39	Gerrit Paarlberg	6206
3	Herman Huisman	18398	40	Tonny Wegh	6199
4	Bertus van Dijkhuizen	16867	41	Wim van Garderen	6105
5	Harrie van Ooijen	16642	42	Ab Fakkert	6012
6	Jan Kraai	16070	43	Sander van der Does	5711
7	Rinie Reijers	15774	44	Frans Lindelauf	5094
8	Jos Odijk	14326	45	Jaap Mijderwijk	4327
9	Bertus van Driesten	14306	46	Bram Lanser	4236
10	Mattheu Brinke	13446	47	Albert van Maanen	4210
11	Jan Willem Lagerweij	12832	48	Wilco Kaper	3963
12	Henk van Koot	12765	49	René Harteveld	3956
13	Marinus van der Velde	12510	50	Jan van der Horst	3390
14	Henk Kusters	12115	51	Jan Klomp	3369
15	Gert Drost	11153	52	Elna Bos	3117
16	Peter van de Mheen	11144	53	Peter Stuit	3126
17	Henk Nagtegaal	10443	54	Bernard van den Bosch	3055
18	Hans Lemmers	10253	55	Marco Goossensen	3054
19	Gerrit Doppenberg	10007	56	Erik Kleinrensink	2806
20	Hans Kamstra	9840	57	Dini Kuijer	2510
21	Lucy Hoffmann	9810	58	Jaap van de Pol	2481
22	Piet Heij	9699	59	Jaap van de Mheen	2440
23	Teun Sterrenburg	9695	60	Klaas van der Deure	2036
24	Geert Groen	9601	61	Corrie Doppenberg	2121
25	Evert Jan Jansen	9335	62	Ad Hordijk	1900
26	Wijnand Jonker	8973	63	Erik Hofman	1822
27	Theo Wegh	8816	64	Dick Kleinrensink	1665
28	Greet Groenewoud	8207	65	Hannie van Ooijen	1660
29	Henk Klok	7985	66	Nico Wareman	1516
30	Maarten de Lussanet	7351	67	Thom Ankersmit	1407
31	Ronald Ras	7116	68	Rins Koch	1373
32	Klaas Huisman	7090	69	Margreet Kleinrensink	1300
33	Koos Foppen	7074	70	Ab van de Pol	1201
34	Rinus de Vries	6972	71	Ferdi Ankersmit	1269
35	Herman van de Pol	6918	72	Wim Asscherman	935
36	Krik de Waart	6889	73	Astrid van Buren	405
37	Theo Gaertner	6639			

Ranglijst Allertijden t/m 2009

1	Gerard Tax	603593	26	Gangel Elbertsen	114811
2	Harrie van Ooijen	404124	27	Koos Foppen	110948
3	Herman Huisman	349001	28	Jan Willem Lagerweij	109884
4	Lucy Hoffmann	343168	29	Piet Heij	109442
5	Marinus van der Velde	261326	30	Trix Grift	108239
6	Bertus van Dijkhuizen	260231	31	Dick Kleinrensink	106255
7	Bertus van Driesten	231162	32	Koen Hey	103489
8	Ad Hordijk	223416	33	Wim Grift	100182
9	Peter van de Mheen	217819	35	Theo Wegh	101214
10	Geert Groen	217564	36	Tonny Wegh	95719
11	Wim Schenk	216837	37	Bernard van den Bosch	92303
12	Hans Lemmers	204183	38	Peter Stuit	90871
13	Rinus de Vries	190231	38	Henk van Koot	89900
14	Krik de Waart	180439	39	Ina Kleinrensink (†)	87380
15	Bertus van den Berg	158975	40	Jaap van de Pol	86916
16	Jiles de Jager	155629	41	Rinie Reijers	82211
17	Teun Sterrenburg	155149	42	Cock Steen-Redeker	75311
18	Wijnand Jonker	154275	43	Jan Willem van de Water	73191
19	Wilco Kaper	128970	44	Maarten de Lussanet	71544
20	Evert Jan Jansen	127992	45	Sander van der Does	69292
21	Erik Kleinrensink	126611	46	Mattheu Brinke	64558
22	Gerrit Doppenberg	122826	47	Wim van Garderen	64371
23	Flip Diepstraten	115945	48	Dinie Kuijer	63141
24	Bram Lanser	115681	49	Herman van de Pol	61822
25	Jan Kraai	114926	50	Jan Noordermeer	60589

51	Wim Asscheman	57877	77	Greet Groenewoud	22933
52	Aart Visch	56686	78	Henk Nagtegaal	21898
53	Jaap van de Mheen	54652	79	Margreet Kleinrensink	20409
54	Hans Kamstra	54040	80	Ronald Ras	20159
55	Astrid van Buren	52963	81	Jaap Mijderwijk	19633
56	Jan Klomp	51966	82	Aalt Cozijnsen	18465
57	Albert van Maanen	50540	83	René Harteveld	17641
58	Cobus Bosman	49665	84	Rins Koch	16747
59	Jan ten Hoeve	47993	85	Hannie van Ooijen	15947
60	Marco Goossensen	44322	86	Corrie Doppenberg	15140
61	Jos Odijk	43110	87	Michiel van der Does	14152
62	Ab Fakkert	41250	88	Jaap Mol	12734
63	Gerrit Paarlberg	40933	89	Adriaan Korteweg	12665
64	Henk Kusters	40570	90	Nardus Hendriks	12387
65	Jan van der Horst	40148	91	Gerard Rense	11554
66	Ab van der Does	39965	92	Gert Drost	11153
67	Nico Wareman	39325	93	Ab van de Pol	10594
68	Theo Gaertner	38508	94	Ferdi Ankersmit	10053
69	Aldert Veldman	38269	95	Ad Kannegieter	6372
70	Frans Lindelauf	33378	96	Math van Seggelen	6035
71	Henk Klok	33271	97	Erik Hofman	5767
72	Jaap Lindeboom	30732	98	Hans Grevink	4597
73	Klaas Huisman	30141	99	Piet Loer	4419
74	Addy Kraai	26571	100	Klaas van der Deure	3233
75	Reijer van Koot	24386	101	Elina Bos	3117
76	Thom Ankersmit	23922	102	Theo van Donkersgoed	1695
			103	Aart van de Pol	1308

Adv 18

Avignon,

Afgelopen juni ben ik met de V.W.V. mee geweest op de fiets tocht naar Avignon in Frankrijk.

Het was een fantastische tocht, elke dag mooi weer, schitterende routes, prachtige bergen, een fijne groep, kortom niets kon er fout gaan.

Helaas de laatste dag, de berg der bergen in Frankrijk, de witte berg en nog veel meer bijnamen moest nog beklommen worden en dan één lange afdaling (met een beetje op en neer) naar Avignon.

Lekker weer onder aan de voet. Een drukte van belang, er was ook nog een klim tijdrif en vele andere fietsers. Geen vliegen in het bos en op het kale stuk wel erg veel wind maar mijn krachten goed verdeelt en heb de laatste 5 km

nog veel fietsers ingehaald en een tijd dik binnen de 2 uur gerealiseerd wat ook mijn doelstelling was.



Ik werd enthousiast binnen gehaald door de verzorging en zoals altijd helemaal volgepropt door hun. Na een uurtje een statie foto maken onder het bord Mont Ventoux. Komen we terug bij de auto, +/- 10 á 15 m verderop, wil ik mijn fiets pakken om me zelf naar beneden te laten vallen, **IS DEZE WEG.**

Je geloofd je ogen niet, denkt dat iemand een geintje heeft uitgehaald maar niets is minder waar.

Een enorme teleurstelling, ik was niets eens kwaad, was meer in een shock. De tranen staan in je ogen.

De laatste 50km in de bus, was volgens mij niet de gezelligste

21 november hadden wij een feestavondje met de partners. Natuurlijk enkele toespraakjes, niet te lang natuurlijk wat er moeten nog foto's bekeken worden en de inwendige mens moet ook gevold worden. Van fietsen word je hongerig en dorstig.

Krijg ik van de groep een envelop met inhoud. Thuis de envelop open gemaakt en blijkt de inhoud wel erg dik te zijn.

Mensen, **HEEL ERG BEDANKT.**

De samenhangigheid was tijdens het fietsen al groot en na afloop helemaal, bedankt.

Jan Willem Lagerweij

Zaterdagmiddag (weer of niet)

Zaterdag 7 november

Deze eerste zaterdagmiddag kon ik natuurlijk niet thuis blijven, wel nog even op buienradar gekeken maar dat belofde niet veel goeds. Wat me dan ook niet vaak gebeurd is in de regen naar D.V.S te fietsen met de hoop daar alleen te staan en vervolgens weer naar huis te kunnen fietsen. Maar nee hoor, 4 leden staan daar op mij te wachten. We hebben de weersverwachting even doorgenomen om vervolgens het rondje aan te passen.

We troffen het tot Voorthuizen, voor ons een enorme grote zwarte lucht, het duurde dan ook niet lang tot dat het met bakken uit de lucht kwam. Gelukkig iets verder op bij een boer de garage (in gedoken) zoveel water viel er inmiddels. Na 20 minuten zijn we weer op de fiets gestapt, Jan reed nog een stukje door drijfzand kon dus niet op de fiets blijven, maar gelukkig niets aan de hand. Nu maar snel richting Ermelo met 45 km in de benen en drijfmat.

Zaterdag 14 november.

Vandaag de eerste ATB tocht van de V.W.V met zo'n 730 deelnemers, gelukkig kan de organisatie dan op veel leden rekenen om te helpen, het is dan begrijpelijk dat er dan s, middags minder of niemand aanwezig is.

Ik weet dan ook niet of er wel of niet is gefietst. Maar onze ATB tocht was weer een groot succes.

Zaterdag 21 november.

Vandaag prima weer, lekker voor diegene die een stukje wilde gaan fietsen, en die waren er dan ook. Ik moest vandaag afzeggen maar Jan ging met 13 leden op pad. Bijzonder was vandaag dat ze werden uitgezwaaid door Bertus.v.Driesten die op de gewone fiets uit Harderwijk was gekomen, en benieuwd was hoe groot de deelname vandaag wel zou zijn? Zo populair zal het zaterdag middag toch niet gaan worden? Of was het dat Bertus die grote thuis nederlaag van D.V.S 33 wilde bijwonen, vandaag kon ik het hem niet vragen dat komt later wel.

Jan was met de groep om en nabij Elspeet en Vierhouten geweest, en had 65km op de teller in Ermelo.

Zaterdag 28 november.

Vrijdag, s hiervoor de jaarlijkse feestavond waar iedereen naar had uitgekeken, en deze keer ook uitstekend bezocht, maar zeker ook weer prima georganiseerd. Verrassend deze keer was dat de wel om bekende BINGO weer tot leven is geroepen met de bingo ballen van Harrie, met als doordraaier deze keer Wim.v.Garderen, een prima duo maar niet al te veel controle over de ballen. Nou zie je maar weer dat het doordraaien niet voor iedereen even makkelijk is!! Of we de zaterdag hierna door kunnen draaien was nog maar de vraag? De weersverwachting was heel slecht, op de feestavond hadden de er al een aantal afgemeld. En het kwam uit hoor s, morgens met bakken uit de lucht dus dat gaat niet door, toch Jan maar even gebeld en we kwamen er snel uit hoor, s, middags zou het ook niets worden dus niet gaan. Toch viel het achteraf nog mee, rond 1 uur kwam de zon er zelfs door heen. maar het bleef een natte dag. Later in de middag hoorde ik dat Walter en Theo nog met elkaar hadden gesproken maar meer dan dat is het ook niet geworden.

Namens Jan, wensen ik een ieder alvast fijne Kerstdagen en een goede Jaarwisseling.

Gerrit