

Het **Kettingblad** is het clubblad van de  
**Veluwe Wielervereniging** en verschijnt 10 maal per jaar

---

33<sup>e</sup> jaargang, nummer 8/2008

**Redactie:**

Erik Kleinrensink  
Meerkoetstraat 34  
3853 AN Ermelo  
tel: 0341 – 561818  
e.kleinrensink@chello.nl

Frans Waalders  
Tromplaan 63  
3843 EE Harderwijk  
tel: 0341 - 427217  
fransenastrid@hetnet.nl

**Verzendadres:**

Harrie van Ooijen  
Hulstlaan 20  
3852 GB Ermelo  
tel: 0341 – 554793

**Advertenties**

Jos Odijk  
E. van Grevengoedhof 9  
3882 HG Putten  
tel: 0341-454240  
josodijk@gmail.com

h.van.ooijen@planet.nl	
Inhoudsopgave	1
Colofon	2
Van de redactie	3
Van de voorzitter	5
Van de secretaris	9
Ledenadministratie	15
Spinning	17
ATB aangelegenheden	19
Voorfietsen ATB tocht	23
Kilometerregistratie	25
Fietsen met de senioren	27
Donderdagavond	33
Fietsen op zondag	37
Fietsen op zaterdag, gr. 2	39
Fietsen op zaterdag, gr. 1	43

**Kopij naar: Kettingblad@vww-ermelo.nl**

Kopij volgend clubblad inleveren:

Vóór 25 oktober, verschijningsdatum 7 november, nr. 9

Vóór 29 november, verschijningsdatum 12 december, nr. 10

Kopij welke uitgetypt moet worden, graag op Meerkoetstraat 34

# Veluwe Wieler Vereniging

Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo

Koninklijk goedgekeurd: 6 november 175

Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.

info@vww-ermelo.nl    www.vww-ermelo.nl

## Contributie 2008

Lid	€ 53,00	Donateurs met clubblad	€ 23,50
Jeugdleden	€ 26,00	Donateurs zonder clubblad	€ 15,00
Gezinsleden	€ 32,00	Eenmalige administratiekosten	€ 7,50
M-leden	€ 20,00 (hoofdlid bij andere vereniging)		
Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963			

---

## Bestuur

Voorzitter:	Mattheu Brinke Mozartdreef 32 3845 BK Harderwijk	voorzitter@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 427615
Secretaris:	Albert van Maanen Retiefstraat 133 3851 AC Ermelo	secretaris@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 563340
Penningmeester:	Marco Goossensen Torenlaan 15a 3851 NP Ermelo	penningmeester@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 560485
Redactie/website:	Erik Kleinrensink Meerkoetstraat 34 3853 AN Ermelo	info@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 561818
Winteractiviteiten:	Piet Heij Retiefstraat 22 3851 AL Ermelo	wintercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 554763
Toercöördinatie:	Cock SteenRedeker De la Reystraat 186 3853 BM Ermelo	toercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 559287
Dinsdagtochten:	Nico Wareman Herderlaan 11 3851 BC Ermelo	didacommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 560375
P.R.:	Jos Odijk E. van Grevengoedhof 9 3882 HG Putten	pr@vww-ermelo.nl tel: 0341-454240

---

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman  
en Teun Sterrenburg

Erelid: Harrie van Ooijen

## Van de Redactie

Langzaam naderen we alweer het einde van het race seizoen en luiden we het ATB seizoen weer in.

Maar wordt het race seizoen niet steeds langer. Wordt dit veroorzaakt door de fantastische zaterdagmiddag groep van Gerrit of ook door de klimaatsverandering. Ik denk beide. Het wordt minder koud, hetgeen betekent dat langer doorgefietst kan worden en de groep van Gerrit haakt hier prima op in. We zullen wel zien.

Maar vast staat dat de ATB commissie ook weer van zich laat spreken, te beginnen in deze editie al. Dus noteren maar in agenda.



Terwijl ik bezig ben met de opmaak van dit blad, hoor ik op de achtergrond de reportages over de 3<sup>e</sup> dinsdag in september en hoe het financiële plaatje voor de Nederlanders in 2009 er uit zal komen te zien. Ik pikte ook op dat de gezondheidszorg het wederom moeilijk krijgt in die context wil ik aandacht vragen voor de actie van Herman.

Ik sprak zaterdag Herman van de Pol over zijn actie spieren voor spieren. De actie loopt tot dusver fantastisch maar het kan bedrag kan nooit hoog genoeg zijn, zei hij. Dus hierbij nog even de extra aandacht en stort u bedrag op rek. nr 39.77.16.176 tav H. vd Pol ondervermelding van Spieren voor spierenmarathon Robin's team.

Ik wil u allen een fijn ATB of verlengd race seizoen toewensen. Voor mij wordt het beide.

Groeten, veel leesplezier en tot ziens

De redactie

Frans Waalders

Ad 1

## Van de Voorzitter

Voor veel leden is de vakantie al lang weer verleden tijd. Het dagritme heeft zijn plaats weer ingenomen. Dit is aan alles te merken om je heen, neem alleen maar de files in ons land. Een verandering is ook te merken onder de leden van onze vereniging: de hunkering om weer op de ATB fiets te gaan zitten is duidelijk aanwezig. Overal om je heen in de verschillende groepen hoor je de mensen hierover praten, nieuw materiaal gekocht etc. etc. Volop nieuwe uitdagingen zou ik zeggen.



### **Bestuursactiviteiten.**

In het vorige clubblad heb ik met veel enthousiasme aangekondigd dat er eind september een extra ledenvergadering gepland is. Dit met de bedoeling om ons plan en resultaat te presenteren aangaande de clubkleding en haar sponsering.

Helaas is gebleken dat deze planning toch te scherp is neergezet. We zijn er nog niet helemaal uit. De kledingcommissie heeft op het laatste moment nog een aanbod gehad van een andere aanbieder met hoge verwachtingen, echter zonder meerwaarde. Ook de sponsorcommissie is minder succesvol geweest dan verwacht.

Waren de door ons benaderde organisaties aanvankelijk positief, op het beslissende moment bleken ze een afwachtende houding aan te nemen, dan wel zich geheel terug te trekken.

Wel zijn er een aantal faciliteiten geboden door een aantal sponsoren.

Conclusie: het heeft nog wel enige tijd nodig voordat we u iets kunnen laten zien of horen. Mocht u inmiddels nog nieuwe ideeën hebben, dan horen wij die graag.

Voor verdere uitgebreide informatie over de ontwikkelingen binnen ons bestuur verwijs ik u naar het uitgewerkte verslag van onze secretaris.

### **Verenigingsactiviteiten.**

Woensdag 17 september jl. is de Kadervergadering geweest en hebben o.a. de toerleiders hun programma besproken voor het volgende seizoen. De invulling van de data en dergelijke moeten alweer aangeleverd worden voor de volgende TEP. (Toerfiets Evenementen Programma 2008/2009).

Dat loopt allemaal alweer dus.



De familiedag was weer goed georganiseerd. Helaas hebben een groot aantal leden dit jaar verstek laten gaan.

Spijtig is het dan ook om te horen dat er leden zijn die roepen : 'Hoe kon ik dit nu weten?'

Ik vraag mij dan af hoe vaak en hoe groot moeten wij zo'n mededeling dan in ons clubblad plaatsen en op onze website?

Wij zullen ons in ieder geval beraden hoe wij hier mee moeten omgaan. Een punt voor de Algemene Ledenvergadering in 2009?.

Voor alle duidelijkheid: **vrijdagavond 28 november is onze jaarlijkse feestavond, noteren!!!!**.

Hiervoor hebben we als gastspreker uitgenodigd: oud profwielrenner Rob Harmeling.

Verder kan ik opmerken dat onze laatste zomertocht EHHH succesvol is verlopen. Met 370 deelnemers de best bezochte tocht, waarbij de opmerking geplaatst dient te worden dat we ook de beste weersomstandigheden hebben gehad van alle tochten.

### **Tot slot**

Het ATB- seizoen staat weer voor de deur. Mogelijkerwijs zal er een beroep op u gedaan worden om op enige manier assistentie te verlenen. Ik hoop dat u hierop positief zult reageren. Via Piet Heij heb ik vernomen dat de commissie erin geslaagd is een nieuw stukje bos in te zetten voor de nieuwe route, dankzij de medewerking van een boseigenaar. Hierdoor is de tocht nog aantrekkelijker geworden dan voorgaande jaren. We laten ons graag verrassen! Veel succes met de organisatie.

Verder wens ik een ieder een mooie afsluiting van het zomerseizoen en een goede voortzetting in de winter. Via Gerrit Doppenberg heb ik al te horen gekregen dat er deze winter ook weer op de racefiets elke zaterdagmiddag een rondje gefietst wordt. Laat Gerrit niet alleen fietsen, want dan kan hij helaas niet 'doordraaien!!'

Groeten Mattheu

**Ad 3**



## Van de secretaris.



Als ik zo achter mijn laptopje kruip besef ik nauwelijks dat we al weer aan de laatste periode van 2008 zijn begonnen. De herfst staat voor de deur en met weemoed nemen we afscheid van een (soms) grillige zomer 2008. Veel water is er gevallen, maar gelukkig zijn er ook hele mooie fietsdagen geweest waarop wij heerlijk hebben ontspannen. Echter, de eigenzinnige weergoden houden nu eenmaal geen rekening met de weersideeën van een sympathieke fietsclub in Ermelo, ergens op de Veluwe. Na die zomerse inspanningen vallen wij ongemerkt ten prooi aan de grillen en nukken van de herfstvorst. Zo staande op de drempel van september naar oktober overvalt je soms een bepaald gevoel: het gevoel van afscheid nemen en tegelijkertijd een omschakeling naar nieuwe uitdagingen en verwachtingen.

Wat zal de herfst-en wintertijd ons brengen? Veel fietsplezier of veel slechte weersomstandigheden met weinig fietsgenoegen, voorspoed en/of tegenslag in persoonlijk leven, ziekte of blakende gezondheid? Allemaal vragen die boven komen als je zo onopvallend de donkere maanden tegemoet gaat. Vooral de nevels in oktober roepen altijd een bepaalde sfeer op: gevoelens van stilte en verwondering vermengd met gevoelens van weemoed en verwachting.

Laat ik maar gauw stoppen met deze lyrische belevingen, want ik schrijf immers voor een clubblad van een fietsvereniging, daar verwacht men andere taal! Dus mensen excuses voor dit persoonlijke inkijkje, we gaan gewoon weer over tot de orde van de dag.

## Van de bestuurstafel

Op 10 september jl. hebben wij weer onze bestuurlijke activiteiten opgepakt. Helaas waren niet alle bestuursleden aanwezig. We hebben daarom een aantal zaken doorgeschoven naar de volgende vergadering van 8 oktober a.s.

Toch wil ik graag een paar zaken er uit lichten.

- M.b.t. de voortgang sponsoractiviteiten en activiteiten kledingcommissie aan de hand van het tijdspad: onze voorzitter geeft aan dat wij het tijdspad niet zullen halen. De contacten met de geplande hoofdsponsors zijn helaas teleurstellend verlopen. We zullen ons moeten beraden hoe nu verder. Duidelijk is dat de beoogde extra Ledenvergadering in september niet door kan gaan. Het streven is er opgericht om op de Algemene Ledenvergadering het onderwerp 'kleding' op de agenda te plaatsen. Dus wordt vervolgd!

Ad 4

- Evaluatie NK-toerfietsen. Met gemengde gevoelens geeft onze secretaris een korte impressie van dit evenement. Met een 31<sup>e</sup> plaats moest onze vereniging genoeg nemen. Dit was niet een kwestie van gebrek aan de juiste mensen, maar het betrof meer een te sterke groep voor een te laag ingezet gemiddelde (26,7km). Het eindgemiddelde lag ongeveer op 28,3 km p.u. Volgend jaar wordt er hoger ingezet. Al met al was het wel een gezellige dag en iedereen bleef goed gestemd. Onze secretaris zag echter een 'gouden' illusie jammer genoeg verloren gaan..
- Evaluatie E.H.H.H-tocht. De voorzitter constateert dat onze laatste zomertoertocht toch wel succesvol is geweest. Mede dankzij het prachtige weer. Er waren 370 deelnemers. ( 120 meer dan vorig jaar). Het hoogste aantal van de drie tochten. Albert toonde zich een tevreden mens en hoopt dat het volgend jaar wederom een succes zal worden. Alleen het tijdstip zal moeten worden aangepast i.v.m. NK-Toerfietsen 2009. Voortaan wordt dit evenement gehouden op de laatste zaterdag van augustus. Dus.....even brainstormen.
- Evaluatie familiedag 2008. Volgens de voorzitter is het een geslaagd evenement geweest. Jammer dat de belangstelling wat tegenviel. Het is zinvol om er een agendapunt van te maken voor de Algemene Ledenvergadering. Oorzaken?
- Voorts werd de kadervergadering van 17 september 2008 voorbereid.
- Evaluatie Rabo-Didatochten. Door afwezigheid van Nico geen mondelinge toelichting. In het verslag lezen wij positieve geluiden: sponsorgeld € 1700,- ; aantal deelnemers: 2200; totale bruto-opbrengst: € 2742,50 Volgend jaar wordt de 30<sup>e</sup> editie georganiseerd. Dus extra veel aandacht geven. Ook de Rabobank wil haar nek hiervoor uitsteken. Nico is erg positief over de toekomst en kijkt tevreden terug op een geslaagd seizoen.

Verder kwamen de vaste rubrieken aan de orde. Hierover zijn geen bijzondere mededelingen te doen. Een aantal liggende en lopende zaken zullen worden doorgeschoven naar de volgende bestuursvergadering.

### **Wintertraining.**

In deze editie kunt u lezen wat er in de komende wintermaanden aan indoor-activiteiten gedaan kunnen worden. Meer keuze en meer afwisseling in trainingsprogramma's. Warm aanbevolen. Aanmelden via Wilco Kaper.

## **Feestavond.**

Nu alvast een oproep om 28 november vrij te houden voor onze feestavond. Als gastspreker zal ex-prof wielrenner Rob Harmeling een deel van de avond vullen. Alleszins de moeite waard om naar de Muzenhof te komen. Ook het ontspannende gedeelte zal niet ontbreken. Meer informatie volgt in de komende clubbladen.

## **Tochtenjournaal.**

Hier volgt een kort overzicht van een aantal zaterdagtochten van groep 1

### **Zaterdag 23 augustus:**

Henk Kusters doet verslag: 'Volgens de agenda stond de Veluwe Betuwetocht met 150 km op het programma. Maar door wat misverstanden was vooraf reeds

besloten om deze tocht in te korten tot 100 km. Bertus van Driesten was vandaag de "aangewezen" toerleider. Met 2 dames en 8 heren vertrokken we richting Oosterbeek. Na koffie met gebak van een nieuwe AOW-er vertrokken we via de Edese heide en de Goudsberg richting Ermelo. Alhoewel Bertus geen vaste toerleider is, heeft hij deze prachtige tocht tot een goed einde weten te brengen.

### **Zaterdag 23 augustus: NK-Toerfietsen in Brabant.**

Inmiddels is er al veel over gesproken. Het was een bijzondere dag. Het begon stormachtig: hevige regenval zorgde voor een startvertraging van een half uur. Gelukkig viel het de rest van de dag goed mee. Toch is de missie wat teleurstellend verlopen. De 31<sup>e</sup> plaats van de 65 deelnemers kwam wat 'verdrietig' over. Het tempo lag gemiddeld te hoog. De groep bleek te sterk voor het te laag ingezette gemiddelde. ( 26,7km p.u.).Volgend jaar een hogere inzet en wat meer trainen.

### **Zaterdag 30 augustus: E.H.H.H-tocht.**

Gerrit Paarlberg was de toerleider van de zaterdaggroep 1. Onder prachtige weersomstandigheden werd de tocht verreden. De reacties waren allemaal erg positief te noemen. Gerrit heeft de groep in goede banen geleid en wist de route feilloos en foutloos uit te rijden.

**Zaterdag 6 september:** Toerleider Cock Steenredeker.

Niet langs Mark en Kanaal, maar i.v.m. de familiedag werd de tocht aangepast. Met 10 man reden we richting Schaarsbergen, Loenen (koffieplaats) en via Beekbergen weer terug naar Ermelo. Jammer dat er zes lekke banden moesten worden verholpen, waarbij Gerrit Paarlberg wel erg veel pech had toen hij beide banden gelijktijdig lek reed. Peter van de Mheen zou zeggen: 'Je moet wel zorgen voor goeie rommel!' Verder werd er lekker gefietst. Cock heeft er een mooie tocht van gemaakt.

Tot zover het journaal van de tochten van zaterdaggroep 1, voor zover ik daar zelf aan heb deelgenomen.

**Tenslotte**

Ook voor de komende tijd wens ik u veel fietsplezier toe. Kijk goed uit, vooral als u weer met uw ATB- fiets de bossen in trekt. De eerste valpartijtjes zijn er al weer geweest.

Ook de zieken onder ons: van harte beterschap en ik hoop dat u weer spoedig gezond en wel op uw fietsje mag stappen.

Nieuwe leden ook van harte welkom op onze clubritten. We hopen elkaar te treffen op één van onze activiteiten.

Albert van Maanen



## Van de Ledenadministratie

(Jarige leden (periode 3 oktober t/m 4 november))

### Oktober

3 Ronald Ras  
4 Bert Vliek  
5 Rinus de Vries  
7 Marten van den Berg  
8 Koos Foppen  
Els Hoksberg  
9 Aalt Cozijnsen  
11 Trix Grift  
12 Jaap Mol  
14 Peter van Eeden  
15 Sjaak Veldman  
17 Herman Huisman  
18 Math van Seggelen  
Hans Hulman  
22 Evert Lubbersen  
23 Andries Jansen  
29 Leo Hüller  
30 Krik de Waart

### November

3 Bernard v/d Bosch  
4 Rein Tanis



Allemaal van harte gefeliciteerd !

### Nieuwe leden

Arjan van Dalen	Saco Sijens
Wielewaal 137	Horsterweg 36
3853 DD Ermelo	3851 PJ Ermelo
29 februari 1968	14 juni 1959
Tel: 564333	Tel: 556158

Hartelijk welkom bij de V W V !

### Adreswijziging

Reijer van Koot  
Meinwerkstraat 1  
3881 BX Putten

**Ad 6**



## **SPINNING.....en meer!**

Al vele jaren zijn meerdere clubleden ook in de winter zeer actief. Je zou verwachten dat het lichaam wat rust krijgt, maar nee gedurig wordt de intensiteit zelfs opgevoerd!

*Ben jij ook van plan deze winter de conditie op peil te houden dan is SPINNING de oplossing. Maar let op: er zijn nog meer mogelijkheden!*



Verschillende geluiden kwamen ons te oren. Wat bleek, men wenste meer uitdaging en afwisseling. Nu staan wij altijd open voor (positieve) kritiek en dus legde wij de geuite wensen bij Wim Bouw op tafel. Hij fronste z'n wenkbrauwen en begon te glimmen. "Laat me effe met de trainsters overleggen en kom volgende week terug" was zijn hoopgevende antwoord. Nou de KEUZE is REUZE!

Spinning kan weer vanaf dinsdag 7 oktober a.s. bij BouwSports. Aanvang 20.15 uur. Voor de liefhebber is er voor de Spinning-les de mogelijkheid om vanaf 19.00 uur in de trainingszaal vrij te fitnessen. Ook kan er meegedaan worden aan circuit-training onder begeleiding van een trainer(ster). Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een power-les. Kortom vanaf 19.00 uur keuze uit 3 mogelijkheden. De precieze invulling van al deze mogelijkheden zal natuurlijk afhangen van het animo.

Verder blijft de mogelijkheid om een extra avond in de week te Spinnen of te fitnessen!

Nu de kosten.

Alleen spinning, 1x in de week (start dinsdag 7 oktober a.s. t/m dinsdag 31 maart 2009) kost totaal € 105,- te betalen via een acceptgiro van onze penningmeester.

Niet 1x maar 2x in de week spinnen dan betaal je voor dezelfde periode € 25,- extra (te betalen bij BouwSports).

Wil je vanaf 19.00 uur op de dinsdag een extra activiteit voor het spinnen doen dan betaal je voor dezelfde periode € 15,- extra (ook te betalen bij BouwSports). LET OP wil je bij deze combinatie ook nog 'n keer extra in de week spinnen of fitnessen dan kan dit ook, alleen betaal je dan geen € 25,-, maar € 15,- extra!!

Enthousiast geworden? Geef je dan meteen op, want vol is vol!

Nog even de spelregels:

- Spinning elke dinsdagavond bij BouwSports, Kerkdennen 40a te Ermelo
- Aanvang: 20.15uur!!! Lesduur: min. 45 minuten
- Op dezelfde avond meer uitdaging dan aanvang 19.00 uur. Op 7 okt. a.s. starten we met circuit-training.
- Mis je een avond dan mag je deze op een andere avond inhalen. Er worden meerdere avonden Spinning-lessen gegeven.
- Meenemen: fietsbroek met (zweet)shirt, schoenen, handdoek en bidon met drinken.
- Douche- en kleedgelegenheid is aanwezig.

Opgeven kan alleen bij:

Wilco Kaper, tel 06-10884968 of per e-mail [wilco.kaper@versatel.nl](mailto:wilco.kaper@versatel.nl)

Opgeven kan tot en met dinsdag **7 oktober** a.s.

**TOT ZIENS BIJ BOUWSPORTS**



## ATB aangelegenheden.

Het lijkt wellicht nog wat vroeg maar toch gaan wij ons weer opmaken voor de winteractiviteiten.

De ATB-cie heeft inmiddels de eerste vergadering achter de rug en heeft naast de gebruikelijke wintertochten ook de ATB-tweedaagse en de klassieke "Pannenkoekentocht" de revue laten passeren en een nieuw spel toegevoegd...."Hoe taai ben ik?"



De wintertochten zal Wilco Kaper jullie over bijpraten.

De "Pannenkoekentocht" zal wederom door de twee raséchte lekkerbekken Willem van Garderen en Jaap vd Pol worden gecoördineerd. Ook zij zullen een ieder tijdig informeren.

De ATB-tweedaagse zal door Sander vd Does en mij worden voorbereid. Het spel "Hoe taai ben ik?" ligt voorlopig in de handen van mij...alhoewel ik er vanuit ga dat Sander me helpt

Al met al een druk winterprogramma maar zeer uitdagend waarin iedere ATB-er zijn of haar energie op kan loslaten.

Gedurende het seizoen is er een aantal keren gevraagd of het niet mogelijk zou zijn om de ATB-tweedaagse een keertje in de Ardennen te laten verlopen, geluiden van onderaf moet je altijd serieus nemen en wij zijn op onderzoek uit gegaan.

Om een beetje te kunnen fietsen zit je al snel in de buurt van Houfalize en dat is al rap 300km, aanmerkelijk meer dan naar het Teutowald maar.....overall is een oplossing voor.

Wat wij kunnen bieden is een groepsaccommodatie (luxe vakantieboerderij) waarbij ontbijt en lunch door ons zelf bereid moeten worden, avondeten doen we zoals gebruikelijk buiten de deur. Het motto is tenslotte "gezelligheid voorop!"

Deze accommodatie huur je voor een vast bedrag (binnen ons budget) en een vaste tijd en wij hebben nu hetvolgende voorstel.

Vertrek vrijdagochtend, na aankomst rond het middaguur maken we nog een tochtje van plm 40-45km(?)

Zaterdag maken wij ons na het ontbijt op voor de tweede tocht met een lengte van...(?)

Ad 7

Na deze tocht blijven we nog een avond en een nacht in het verblijf en vertrekken gezamenlijk op zondagochtend na het ontbijt om rond 13.30 uur weer terug in Ermelo te zijn.

Wij beseffen heel goed dit wellicht belemmeringen veroorzaakt om mee te gaan en vragen daarom voor diegene die mee wil of mee had willen gaan dit kenbaar te maken. Let wel...het is géén officiële opgave om mee te gaan maar zuiver een onderzoek.

Wordt dit wel gedragen dan hebben wij nog heel veel werk te verzetten.

Mail je mening voor 10 oktober naar [moljaap1@gmail.com](mailto:moljaap1@gmail.com)

Het spel "Hoe taai ben ik?" .....wie kent er nog de Ster van Ermelo georganiseerd door de VVV? Dit is een soort afgeleide daarvan maar dan op de ATB.

Op vrijdag 2 januari 2009 organiseer ik een begeleide groeps ATB-tocht van 100 km waarbij op een paar "pijnmomenten" de mogelijkheid bestaat af te haken en binnen 6 km terug te zijn in Ermelo waardoor de mogelijkheid ontstaat 40 of 70 km mee te fietsen (de exacte punten moeten nog bepaald worden.)

Iets nieuws qua omgeving kan ik niemand meer iets leren, een uitdaging geven wel...en let wel het is géén spel iemand verrot te rijden.....

Laat je horen als je hier wat voor voelt!!

Namens de ATB-cie

Jaap Mol



Ad 8

## Voorfietsen Ermelose ATB Tocht

Je merkt meteen dat de ATB-commissie weer actief is. Kijk dit clubblad er maar op na!

Eén van de activiteiten is het voorfietsen van de nieuwe Ermelose ATB Tocht. Onze routeboys staan gelukkig al weer te trappelen om te ervaren wat onze speurneuzen Jaap van de Pol en Meewis Schaftenaar dit seizoen weer voor moois hebben gevonden. Ik kan verklappen dat ze wederom geheel nieuwe, uitdagende, stukken in de tocht hebben weten te proppen!

Om al dit moois bij de tochten weer in goede banen te leiden is het van GROOT belang dat onze routeboys hun toebedeeld stuk route goed kennen. En daarom gaan we weer gezamenlijk de routes verkennen en leren. Ben jij nou niet voor de functie van routeboy benaderd, maar wil je wel lekker ATB-en, dan ben je bij deze ook van harte welkom.

De eerste keer dat we gaan fietsen is op zaterdag **11 oktober a.s.** Vertrek om **13.30 uur bij de Muzenhof**. Met de hele groep zullen we deze middag de route van de 45km fietsen. Voor het vertrek zullen de nieuwe routekaarten aan de routeboys worden uitgedeeld. Zaterdag 25 oktober en 1 november zullen we de groep verdelen zodat een ieder zijn deel van de route nog beter leert kennen.

Wij rekenen op ieders komst!

Tot ziens op zaterdag 11 oktober a.s. om 13.30 uur bij de Muzenhof voor een geheel nieuwe en verrassende Ermelose ATB-tocht.

Namens de ATB-commissie  
Wilco Kaper



Mama is nog mama  
Papa blijft gewoon papa  
Maar voor mij wordt het nog een hele toer  
Want ik ben ineens grote broer!

Korte beentjes, mini teentjes,  
lachend mondje, lief klein kontje.  
Welkom kleine ukkepuk  
Jij bent ons tweede meesterstuk

Jesse

Mama en Papa

Blij en gelukkig zijn wij dat onze Jesse een zusje heeft gekregen



## Mandy Celina

Is 6 augustus 2008 om 16.01 uur geboren,  
Weegt 3745 gram en is 53 cm. Lang.

Dave en Astrid van Buren,  
Prinses Ireneweg 13, 3991 BE Houten.  
Tel.030-6384818, [daveenastrid.mijnalbums.nl](http://daveenastrid.mijnalbums.nl)



## Kilometerregistratie

Helaas, helaas; het zomerseizoen zit er weer bijna op.

Traditiegetrouw wordt het zomerseizoen afgesloten met de kilometerregistratie in het restaurant van camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan te Ermelo. Ook dit jaar zal dat weer gebeuren op de laatste zaterdag van oktober, dus 25 oktober 2008.



De registratie begint om ongeveer 11 uur in de ochtend, en duurt tot maximaal 13.00.

Vooraf fietsen beide zaterdaggroepen gezamenlijk, en finishen bij de Haeghehorst. Het tempo zal op groep 1 niveau liggen.

Iedereen, of hij/zij er nu wel of niet bij is op 25 oktober, kan zijn kilometers ook laten registreren via email. Vermeld dan even.

- je naam
- het nummer/merk van de computer of de fiets, afhankelijk van hoe je eerder geregistreerd hebt.
- de kilometerstand van de computer
- of je de beginstand op 0 zet, of doorgaat waar je gebleven bent

Het email adres waar dit aan doorgegeven kan worden is

[kmregistratie@vww-ermelo.nl](mailto:kmregistratie@vww-ermelo.nl)

Alleen voor degenen, die geen email hebben, en zaterdag 25 oktober zijn verhinderd; doorgeven kan ook bij Jos Odijk

E. van Grevengoedhof 9

3882 HG Putten

0341 – 45 42 40

Het doorgeven van de kilometerstanden kan tot **uiterlijk zondag 2 november**. Dit in verband met de administratieve verwerking en de besteltermijn van de herinneringen.

De standen voor het seizoen 2009 zullen worden geregistreerd door Frans Lindenlauf. Alvast bedankt, Frans.

Tot zaterdag 25 oktober!

Ad 9

## Fietsen met de senioren

Op **maandag 4 augustus** hebben we de keuze tussen Loenen en Teuge. Vanwege de harde wind kiezen we voor Loenen maar de weg daar heen is niet vlak. De groep telt maar liefst 20 deelnemers. Het is nog steeds vakantie en ik tel 4 zomergasten. Greet, Albert, Gert en Folkert. De route loopt via Hoog Soeren en Beekbergen. Nabij Loenen pakken donkere wolken samen maar het blijft wonderwel droog! We komen echter wel voor een ander probleem te staan. Tegenover onze koffiestop wordt de jaarlijkse paardenmarkt georganiseerd. De terrassen zitten overvol en ook binnen is het druk. Gelukkig lukt het wel om een plaatsje te bemachtigen maar door onderbezetting van bedienend personeel moeten we “uren” wachten op onze koffie. Alleen Greet maakt handig gebruik van de lange pauze en gaat op zoek naar “het grote geld” voor de stichting “Spieren voor Spieren”. Deze stichting zet zich in voor kinderen met een spierziekte en daarvoor is veel geld nodig. Greet maakt - met een aantal andere VVV'ers - deel uit van “Robin's Team” dat onder leiding van Herman van de Pol op 28 september in Almere de uitdaging aangaat om mee te doen aan een spinningmarathon van 10 uur. Na de collecte is Greet zeer tevreden en dat geeft haar vleugels. Als we eenmaal in “de afzink” naar Hoenderloo zitten gaat het bijna vanzelf. We noteren 100 km en weten bovendien dat we op de eerste maandag van augustus voortaan niet meer naar Loenen moeten fietsen. Maar wellicht dat Greet daar anders over denkt.

**Maandag 11 augustus** is de belangstelling opnieuw zeer groot. (19) Folkert zit in de laatste week van zijn vakantie, Wim van Garderen heeft een roostervrije dag en Jan Kraai begint aan zijn vakantie. Hij is onze Benjamin vandaag. Dé grote verrassing is echter de aanwezigheid van “good old” Marinus van der Velde. Na een gedwongen rustperiode vanwege zijn operatie, fietst hij vandaag weer voor het eerst met ons mee. Marinus wordt hartelijk verwelkomd. Omdat er al weken sprake is om naar Teuge te gaan is de keuze gauw gemaakt. Wie anders dan “Gerrit de doordraaier” zouden we kunnen opzadelen met de taak om via een mooie route naar dit Gelderse vliegveld te fietsen? Gerrit heeft als fervent motorrijder de route naar Teuge al meerdere malen op zondag - met Elton – verkend. Hij pakt de uitdaging dus met beide handen aan en leidt de 19-man sterke groep via Putten, Radio Kootwijk, Ugchelen, en de buitengebieden van Beekbergen en Klarenbeek naar Teuge. De route is inderdaad uitzonderlijk mooi. Geen “berg” te veel en zeker voor mij onnavolgbaar. Op het vliegveld van Teuge is er vandaag weinig te zien. Normaal zien we hier menig vliegtuig(je) de lucht ingaan of landen maar vandaag is het uitzonderlijk rustig. Na de koffie nemen we de weg terug via De Vechte, Beemte, Vaassen, Gortel en Vierhouten. Nog even



de Stakenberg op, langs de Zwarte Boer en een fraaie rit zit van 100 km zit er weer op. Met dank aan Gerrit!

**Maandag 18 augustus** Deze regenachtige maandagmorgen nodigt niet direct uit om te fietsen. Het is een dag die deze zomer zo treffend karakteriseert: Een echte kwakkelzomer. Henk Klok denkt daar toch anders over. Hij staat als enige in wielertenue op de parkeerplaats. Bertus en ik verklaren hem voor gek maar Henk is vastberaden. “Het wordt gauw droog” zegt “Marinus 2” en daar gaat hij door de regen. Rond elf uur krijg ik een telefoontje vanuit een plaatselijk café in ‘t Harde. “Ik zit heerlijk aan de koffie in de zon en ben al helemaal opgedroogd in” roept Henk triomfantelijk. Ik feliciteer hem met zijn doorzettingsvermogen en wens hem nog een fijne en droge tocht toe. Jammer voor Henk dat van een droge thuiskomst niet veel terecht kwam. De laatste 5 kilometers naar huis, moesten alsnog in de plenzende regen worden afgelegd.

**Op maandag 25 augustus** is het beter fietsweer. De zon laat zich niet zien maar het is wel droog. Aan de start staan 14 man. Het is nog steeds vakantietijd en opnieuw hebben we 2 gasten in ons midden. Willem van Garderen en Jan Kraai gaan vandaag mee naar Schaarsbergen nabij Arnhem. Gerrit kiest voor een rustige aanlooproute. Via Putten, langs de molen in Garderen, achterlangs camping de Rabbit Hill, het spoor over bij Assel en dan de lastige klim naar Hoog Buurlo. Hoewel het tempo beslist niet te hoog ligt, moeten Jaap en Herman (Räkers) al snel afhaken. Van Jaap weten we dat hij al vele jaren last van een te hoog “ijzergehalte” maar Herman staat vrijwel meteen “sur place” als het ook maar iets omhoog gaat. Al bij het zien van een verkeersdrempel schakelt hij meestal snel een tandje terug en dan nóg blijkt soms dat een dergelijke hobbel een niet te nemen hindernis is. In zijn jonge jaren finishte onze Rijenaar vaak vooraan in Brabantse kermiskoersen. Hij won zelfs drie jaar achtereen “De Kruikenclassic in Tilburg” maar altijd waren het “platte” prijzen. Nee, klimmen is niks voor Herman. Hij ziet er als een berg tegenop!

Bovenaan heeft iedereen al lang een boompje besproeid als Herman en Jaap – onder toezien oog van Bertus de Fluiter - aan komen harken. De tocht gaat verder over de hei naar Hoenderloo. Net voor de Kop van Deelen krijgt Theo een lekke band. Naar de oorzaak van het lek moeten we gissen. Niks te zien, zo op het oog. Echter, nog geen 10 minuten later staat Theo opnieuw lek. Omdat we nu dicht bij de koffie zijn wordt de band hard opgepompt en met een “noodgang” rijden we naar Schaarsbergen. Daar ontdekt inspecteur Van Garderen na een grondig onderzoek alsnog een staalsplintertje in de buitenband. Deze wordt vakkundig verwijderd en dan kunnen Theo, Willem en Gerrit ook aanschuiven.

De koffie wordt ons aangeboden door Jaap en Marinus. Beide heren zijn blij dat ze (weer) deel uitmaken van de gezelligste groep van de VVV. Hartelijk dank heren! Na de koffie rijden we via Otterlo, Harskamp en Putten weer terug naar Ermelo. Nét geen 100 km maar wel zo gezellig!

**Maandag 1 september** Het is grijs maar droog. De rit gaat vandaag naar het natuurpark in Lelystad. Dat betekent dat we de (winderige) polder ingaan. Met Gerrit en Theo op kop rijden we weg van de vuilnisbelt op de parkeerplaats van DVS. Al op de Vanenburgerallee vallen plotseling de eerste druppeltjes en dat verrast ons allemaal! Even later kom ik lek te staan. Met behulp van Herman zit ik snel weer op de fiets maar helaas gaat het harder regenen. Op de Arlersteeg wordt het écht serieus maar we kunnen nergens schuilen. Alvorens de polder in te gaan steken we de koppen toch maar even bij elkaar. We besluiten door te gaan omdat we denken dat het weer snel zal opklaren. En warempel! Boven ons breekt het weldra open. De temperatuur loopt op en ook de harde wind blaast goed mee. Over stille en veelal kaarsrechte wegen razen we richting Lelystad. Het enige oponthoud is een lekke band van Jaap. Vanaf de gevangenis staat de wind echter pal op kop. Het is nu een kwestie van beuken, stoempen en doorbijten. En dat valt niet mee voor onze Jaap. Als bovendien Herman dan ook nogeens stevig doortrapt, krijgen beide heren het flink met elkaar aan de (biljart)stok! Tot tweemaal toe zegt Jaap zijn lidmaatschap op maar gelukkig wordt in het natuurpark alles bijgelegd en wordt de vrede tussen beide heren weer snel getekend.

Na de koffie geeft Gerrit de leiding over aan Theo. Hij weet een mooi paadje dwars door het bosrijke natuurgebied dat nagenoeg tot Harderwijk loopt. Het “Theo Gaertnerpad” is inderdaad een prachtig pad en zeker als het droog is. Bovendien beschermt het pad ons nu tegen de harde wind. Ook Henk Nagtegaal is zeer in zijn nopjes met de gekozen terugroute. “Vorig jaar kwam ik hier – na enig duw- en trekwerk – naast een hele mooie meid te fietsen. Tjonge, ik beschouw die rit nog steeds als een van de móóiste die ik ooit met de senioren gereden heb. Het zou toch geweldig zijn als ik haar vandaag wéér zou ontmoeten! Ik heb m’n truitje alvast strak getrokken!” Vlak voor Harderwijk verlaten we het bos en moeten we het laatste eind opnieuw tegen de harde wind opboksen. Bij het aquaduct wordt er niettemin nog even stevig aangezet en dan gaan we via Slenkenhorst en hotel “De heerlijkheid” weer terug naar Ermelo. Bijna 90 km op de teller maar in de benen voelt het aan als 110. Op de Jacob Catslaan vraag ik Henk nog even of hij vandaag wéér heeft genoten van deze rit. “Jawel” zegt Henk maar véél minder dan vorig jaar” voegt hij er meteen veelbetekenend aan toe. Het is voor mij helemaal helder: Henk heeft duidelijk iemand gemist vandaag!

**Maandag 8 september** Wéér zo'n grijsgrauwe dag! En het weekend was nog wel zo mooi! Nog vóór 8 uur besluit ik om thuis te blijven. Ik kan het niet eens opbrengen om te gaan kijken of er wellicht nog enige animo is. Ik vertrouw er gewoon op dat ik in de loop van de middag wel geïnformeerd zal worden of er hedenmorgen gefietst is. Als Hannie en ik rond de klok van 11 uur aan de koffie zitten valt er een stevige bui. Ik prijs me gelukkig dat ik een verstandig besluit heb genomen. Dan plotseling, staan er 3 heren in de achtertuin te bellen! Het zijn Gerrit, Theo en Henk (Klok). Bij de koffie vertelt Gerrit als eerste zijn verhaal. Heerlijk gefietst, nauwelijks wind, één buitje, even geschild en ruim 40 km lekker doorgedraaid in de polder. Marinus was er ook bij maar die wilde liever koffie drinken met Tera. Ook Theo en Henk zijn enthousiast. De koffie en ontbijtkoek (met roomboter!) zijn niet aan te slepen en na een uurtje gezellig babbelen, stappen de heren weer op hun fiets. Ik zou bijna spijt krijgen dat ik vanmorgen niet mee ben gegaan. Totdat mijn blik valt op hun fiets! "Ja de weg was natuurlijk wel erg nat" zegt Henk. Na het uitzwaaien van het dappere trio loop ik nog even naar de garage. Mijn karretje staat er schoon en droog. Poetsen is niet nodig vandaag.

**Het volgende Kettingblad verschijnt op 7 november. Het zomerseizoen is dan inmiddels afgelopen. De vertrektijd van de senioren wordt miv 3 november een half uurtje later. 09.30 uur vanaf DVS**

*Harrie van Ooijen*





## Donderdagavondtrainingen 2008

Het afsluiten van de donderdagavondtrainingen is een van de activiteiten die stopt met het korter worden van de dagen. We kunnen terugzien op een zomer met fijne trainingsavonden, waarbij we nauwelijks regen hebben gehad. Er is dit seizoen geen trainingsrit afgelast vanwege de weersomstandigheden.



Qua deelnemers hebben we dit jaar een record geboekt. Vergeleken met vorig jaar was er één deelnemer meer!

Ook de cijfers van het totaal aantal km's en de gemiddelde gereden afstand per avond werden naar boven bijgesteld!

Nu de donderdagavondtrainingen zijn afgesloten is het ook het moment om terug te kijken naar het verloop van het klassement van de strijd om "de Gouden spaak". De 'beer' uit Elspeet (Evert Jan Jansen) is na drie jaar lang koppositie eindelijk verslagen. Dit jaar heeft Meeuwis Schaftenaar de eerste plaats veroverd. Vanaf de eerste donderdagtraining was hij present. Werk- of privébeslommeringen konden hem niet van de trainingen weghouden. Hij is van de 23 trainingsritten maar liefst 22 keer aan de start verschenen!

### Even wat feiten en cijfers van het seizoen 2008:

- aantal trainingsavonden : 23
- totaal aantal deelnemers : 443
- meeste aantal deelnemers : 32
- minste aantal deelnemers : 8
- gemiddeld aantal deelnemers : 20,13
- grootste afstand : 70 km
- kortste afstand : 38 km
- totaal verreden kilometers : 23.509 km
- gemiddelde afstand per avond : 55,63 km





Dit jaar werden veel trainingen beëindigd met een overheerlijk ijsje bij snackbar 't Hoekje. We hebben hier een prima plek gevonden om onze trainingsritjes af te sluiten. Op het terras werden de sterke fietsverhalen en de voorbijgangers van het nodige commentaar voorzien.

Tot ons genoegen werd de traditie van 'het laatste ijsje' door Ronny, de eigenaar van snackbar 't Hoekje, overgenomen.

Op de laatste avond werden we als vanouds getrakteerd op een rondje van 'het Huis'. Ronny hartstikke bedankt voor deze gulle geste!



Als donderdagavondteam willen we jullie allemaal hartelijk danken voor de plezierige fietsuurtjes die we samen beleefden en we hopen jullie volgend jaar weer te ontmoeten.

*Teun, Jaap, Bernard, Wijnand, Jos en Willem.*

### **Ranglijst donderdagavondtrainingen 2008**

In totaal hebben 64 VWV-ers één of meer keren meegefietst. In de ranglijst hieronder zijn alleen de VWV-ers vermeld die vijf of meer keren aanwezig waren met achter de naam het aantal keren dat door ieder werd meegefietst.

Meeuwis	Schaftenaar	22	Henk	Kosters	11
Wijnand	Jonker	20	Hans	Grevink	10
			Jan	Lagerweij	10
Jan	Kraaij	19	Willem		
Jos	Odijk	19	René	Harteveld	9
Teun	Sterrenburg	19	Rinie	Reijers	9
Willem van	Garderen	18	Klaas v.d.	Deure	8
Bernard v.d.	Bosch	17	Bertus v.	Driesten	8
Evert Jan	Jansen	17	Marco	Goosensen	8
Erik	Kleinrensink	17	Jaap v.d.	Pol	8
Gerrit	Doppenberg	15	Bertus	Dijkhuizen	7
Geert	Groen	15	Gerrit	Paarlberg	6
Theo	Gaertner	13	Peter	Pince v.d. Aa	6
Maarten de	Lusanet	12	Ab v.d.	Pol	6
Jaap	Mol	12	Arjen v.d.	Gaag	5
Jan	Klomp	11	Wilco	Kaper	5

Ad 13

## Fietsen op zondagmorgen

Het seizoen loopt weer te einde, we ruiken de herfst bijna, de donderdagavond trainingen zijn alweer afgelopen (ook de dinsdag avond) en de ATB roept alweer. Afzien in het bos, vies worden en af en toe op je bek gaan in de blubber, heerlijk toch, of niet?



Zoals de traditie wil beginnen en eindigen we het weg seizoen in Soest en gaan we voor een kop “snert”.  
Hoewel eindigen, de laatste 100km telt al wel mee voor het nieuwe seizoen.

Wanneer dit clubblad uitkomt en jullie dit lezen verkeer ik letterlijk in de hoger (lees ijlere) sferen. Ben dan bezig met mijn droom reis, een fiets tocht van Lhasa in Tibet naar Kathmandu in Nepal over de Himalaya met daarin 3 bergpassen boven de 5000m. Daarbij bezoeken we ook nog diverse paleizen en kloosters onderweg en ook het voormalige Dai La Lama paleis in Lhasa. Kortom een echte hoogte stage, wil het ATB seizoen goed beginnen, Wees gewaarschuwd.

De zondagmorgen groep zal het dus een tijdje zonder mij moeten doen en dat zal ongetwijfeld lukken. Wanneer er goed geluisterd wordt naar Greet dan gaat dat helemaal goed komen.

Voor de resterende zondagen gaan we in de volgende plaatsen koffie drinken.

29 sept. – Doorwerth  
5 okt. – Zwolle  
12 okt. – Leersum  
19 okt. – Arnhem  
26 okt. – Soest

Zoals altijd vertrekken we om 08:30 uur van de parkeerplaats van DVS aan de Paul Krugerweg te Ermelo.

Fiets groeten, Jan Willem



## Fietsen op zaterdag (groep 2)

Het wegseizoen nadert zijn einde! Tijd om het rustiger aan te doen. De laatste ritten van het seizoen zijn dan ook wat korter dan normaal. Voor de training hoeft het niet, de bijzondere doelstellingen liggen inmiddels al dan niet met goede afloop achter ons.



In het hoofd hoeft het ook niet meer zo. Je merkt dat het “frisse” er een beetje vanaf is, er wordt gereden met “frisse tegenzin” zullen we maar zeggen. Daarom wat korte leuke ritten in uiteenlopende richtingen ter afsluiting.

Zaterdag 25 oktober zullen we het wegseizoen afsluiten samen met Groep 1. Dan is er ook de mogelijkheid om de kilometers te laten registreren.

De uitgangspunten bij het rijden in de ‘tweede zaterdaggroep’:

- gemiddelde snelheid 30 a 31 km/h;
- afstanden hoger als de reguliere zaterdaggroep;
- iedereen een stuk(je) kopwerk;
- motto “Samen Uit, Samen Thuis”.

Bedenk wel dat de combinatie van de lengte en het tempo enige conditie vraagt! Zorg daarom dat je voldoende kilometers in de benen hebt om de afstand te kunnen volbrengen.

We zien het als vanzelfsprekend dat je een helm draagt en een reservebandje meeneemt. We starten net als de andere groepen van de vereniging op de parkeerplaats van DVS’33 aan de Paul Krugerweg.

Voor de komende weken staat het volgende op het programma:

### Zaterdag 27 september

Vertrek: 07.30 uur

Rabobank Dorpentocht Nijkerk 100+30 km

Toerleider: Andries Jansen (06-51505224)

### Zaterdag 04 oktober

Vertrek: 08.00 uur

Vinkeveen 100-120 km

Toerleider: Mattheu Brinke (06-51417812)



Ad 15

Zaterdag 11 oktober

Vertrek: 08.00 uur

Flevopolder 100-120 km

Toerleider: Hans Kamstra (06-13170164)

Zaterdag 18 oktober

Vertrek: 08.30 uur

Soest 100 km

Toerleider: Michiel van der Does (06-41361819)

Zaterdag 25 oktober

Vertrek: **09.00 uur (let op!)**

Sluitingstocht 50 km

De laatste tocht van het seizoen is gezamenlijk met Groep 1.

Indien er achter een tocht 'auto' staat, vragen we de week voorafgaand hieraan even contact op te nemen met de toerleider, zodat het vervoer hierop afgestemd kan worden.

Hopelijk tot ziens op zaterdagmorgen, mocht je vragen hebben, neem dan contact op.

Michiel van der Does (tel. 06-41361819 of [does@chaos.nl](mailto:does@chaos.nl))

Jan Willem Lagerweij (tel. 0341-552075)

Ad 16

## Fietsen op zaterdag (groep 1).

De start is op de parkeerplaats van vv DVS 33.

Het is alweer tijd voor de laatste overzicht van het zaterdagfietsen. We kunnen nu al stellen dat het een zeer nat en onstuimig seizoen is geworden, met maar liefst 5 zaterdagen dat er niet in groepsverband gefietst werd.



We hebben er nog vijf te gaan en we bouwen qua afstand lekker af, en let ook even op de starttijden, deze worden vanaf oktober twee maal aangepast. Ook wil ik even wijzen op de laatste zaterdag; dan rijden we gezamenlijk de sluitingstocht en sluiten we het jaar traditiegetrouw af met een gepast maar ook een gezellig bijeenkomen, waarbij de kilometerstanden ook genoteerd kunnen worden. Dit zal vanaf 11:00 uur kunnen bij de Haegenhorst. Een gepast bijeenkomen omdat de sluitingstocht altijd mede werd georganiseerd door Rein Verspui, welke ook onze vaste toerleider was van de sluitingstocht.

Het programma:

Zaterdag 28 september

Dorpentocht

Afstand 105 km

Toerleider Gerrit Doppenberg

Tel. 06 -21684665

Vertrek 08:00 uur

Zaterdag 4 oktober

Dierendagtocht

Afstand 100 km

Toerleider: Peter van der Mheen

Tel. 06-10868712

Vertrek 08:00 uur

Zaterdag 11 oktober

Vallende blaadjestocht

Afstand 100 km

Toerleider Albert van Maanen

Tel. 06-10682304

Vertrek 08:30 uur

Zaterdag 18 oktober  
Dellentocht  
Afstand 100 km  
Toerleider Cock Steen Redeker  
Tel. 06-16881741  
Vertrek 08:30 uur

Zaterdag 25 oktober  
Sluitingstocht  
Afstand 50 km  
Tel. 06-16881741  
Vertrek 09:00 uur

Cock Steen Redeker.

“Het dragen van een fietshelm wordt dringend aanbevolen”.



Fietsen in de herfst