

Het **Kettingblad** is het clubblad van de
Veluwe Wielervereniging en verschijnt 10 maal per jaar

33^e jaargang, nummer 5/2008

Redactie:

Erik Kleinrensink
Meerkoetstraat 34
3853 AN Ermelo
tel: 0341 – 561818
e.kleinrensink@chello.nl

Frans Waalders
Tromplaan 63
3843 EE Harderwijk
tel: 0341 - 427217
fransenastrid@hetnet.nl

Verzendadres:

Harrie van Ooijen
tel: 0341 – 554793
h.van.ooijen@planet.nl

Advertenties

Jos Odijk
E. van Grevengoedhof 9
3882 HG Putten
tel: 0341-454240
josodijk@gmail.com

Hulstlaan 20
3852 GB Ermelo

Inhoudsopgave	1
Colofon	2
Van de redactie	3
Van de voorzitter	5
Van de secretaris	7
Ledenadministratie	13
Rabo DiDa tochten	17
Fietsen met de senioren	19
Fietsen op zondag	29
Fietsen op zaterdag, gr. 2	31
Fietsen op zaterdag, gr. 1	35

Kopij naar: Kettingblad@vww-ermelo.nl

Kopij volgend clubblad inleveren:

Vóór 28 juni, verschijningsdatum 11 juli, nr. 6

Vóór 3 augustus, verschijningsdatum 22 augustus, nr. 7

(let op 3 weken voor verschijningsdatum i.p.v. 2 weken)

Kopij welke uitgetypt moet worden, graag op Meerkoetstraat 34

Veluwe Wieler Vereniging

Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo

Koninklijk goedgekeurd: 6 november 175

Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.

info@vww-ermelo.nl www.vww-ermelo.nl

Contributie 2008

Lid	€ 53,00	Donateurs met clubblad	€ 23,50
Jeugdleden	€ 26,00	Donateurs zonder clubblad	€ 15,00
Gezinsleden	€ 32,00	Eenmalige administratiekosten	€ 7,50
M-leden	€ 20,00 (hoofdlid bij andere vereniging)		
Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963			

Bestuur

Voorzitter:	Mattheu Brinke Mozartdreef 32 3845 BK Harderwijk	voorzitter@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 427615
Secretaris:	Albert van Maanen Retiefstraat 133 3851 AC Ermelo	secretaris@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 563340
Penningmeester:	Marco Goossensen Torenlaan 15a 3851 NP Ermelo	penningmeester@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 560485
Redactie/website:	Erik Kleinrensink Meerkoetstraat 34 3853 AN Ermelo	info@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 561818
Winteractiviteiten:	Piet Heij Retiefstraat 22 3851 AL Ermelo	wintercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 554763
Toercöördinatie:	Cock SteenRedeker De la Reystraat 186 3853 BM Ermelo	toercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 559287
Dinsdagtochten:	Nico Wareman Herderlaan 11 3851 BC Ermelo	didacommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 560375
P.R.:	Jos Odijk E. van Grevengoedhof 9 3882 HG Putten	pr@vww-ermelo.nl tel: 0341-454240

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman
en Teun Sterrenburg

Erelid: Harrie van Ooijen

Van de Redactie

Kort geleden kregen we te horen dat Ellie Wajer, de vrouw van Elton was overleden. Wij wensen Elton, zijn zonen, schoondochters en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun vrouw, (schoon)moeder en oma.

Gelukkig hebben we ook leuk nieuws. De geboorte van Mark, zoon van Wilco en Madelon Kaper en broertje van Martijn. Veel geluk gewenst met jullie zoon.



Er wordt weer volop gefietst. Het 1^e deel van de maand mei was voortreffelijk. Mooi weer. Velen hebben al weer veel km in de benen.

In dit kettingblad een uitgebreid verslag van de senioren door Harrie en Gerrit.

Als jullie dit lezen is Hans Lemmers bezig om de Alpe D'huzes 8 keer te beklimmen. Dit alles voor het goede doel. Steun dit doel !

Het dinsdag avondfietsen is weer van start gegaan. Dit jaar ondersteund door de Rabobank.

Uiteraard ook weer het programma van de beide zaterdaggroepen alsmede de zondaggroep

Veel leesplezier

Erik Kleinrensink

Advertentie 1

Van de voorzitter

Na een onstuimig voorjaar, met de nodige ups en downs, zou je geneigd zijn te denken: het kan niet beroerder! Niets bleek minder waar!

Afgelopen week (17 mei jl.) bereikte ons het bericht dat Ellie Wajer is overleden. Zij was de vrouw van ons gewaardeerd lid Elton Wajer.

Het zag er de laatste dagen heel zorgelijk uit en toch komt dan het definitief afscheid nemen altijd weer onverwachts.

Via deze weg wil ik namens bestuur en leden Elton en de overige familieleden veel kracht toe wensen om dit verlies te kunnen dragen. We denken aan je, Elton!

Het is niet leuk (maar helaas zo lijkt het wel) om 'met regelmaat' op bovenstaande wijze mijn maandelijkse schrijven te moeten openen. Laten wij hopen dat het meer incidenteel blijft dan met een bepaalde regelmaat.

Activiteiten

Het voorjaar heeft zijn langste tijd alweer gehad, nog een kleine maand en de zomer begint. We kijken dan graag terug om te vergelijken met vorig jaar. Je kunt dan vaststellen dat er niets veranderlijk is dan het weer (en de mensen). Onze eerste toertocht is alweer geweest. Prima georganiseerd, goede omstandigheden alleen volgens de organisatoren had het aantal deelnemers wel wat meer mogen zijn. Zij zijn al aan het onderzoeken waar dat aan kan liggen, om voor volgend jaar een groter aantal deelnemers in Ermelo aan de start te krijgen. Succes hiermee.

De Rabo-didatochten staan nu op het punt te starten. Als u dit leest zijn de voorinschrijvingen al geweest en kunnen we een inschatting maken hoeveel deelnemers het dit keer gaat opleveren. De organisatie hierbij is in goede handen bij Nico Wareman, die een geweldig team heeft kunnen samenstellen om deze tochten succesvol te laten verlopen.

Oproep Sponsoring

Het spijt me te moeten vaststellen, dat wij nog geen reacties hebben ontvangen n.a.v. mijn oproep om namen van sponsoren in te dienen (zie vorig clubblad). Ik vind dit een zeer trieste zaak, maar ik hoop alsnog dat er enkele leden actief gaan meedenken, anders zou ik gaan geloven dat het allemaal op een enkeling zal neerkomen of weer op de schouders van het bestuur.

En dan te bedenken dat de opzet nadrukkelijk was en is: *kwaliteitsverhoging van de kleding en betaalbaarheid voor elk lid.*

Ik laat me graag door u verrassen.

Tot slot



Advertentie 2

Vooruit kijkend hoop ik op een aantal positieve reacties voor de clubsponsorings. Tegelijkertijd verwacht ik dat alle activiteiten die op de rol staan succesvol zijn, m.n. de Rabo-Didatochten. Tevens kunnen we constateren dat onze verenigingsactiviteiten op zowel de zaterdag en de zondag druk bezocht worden. Normaal geldt en gold dit al voor de maandagmorgen en de donderdagavond. Onze secretaris zal u weer bijpraten n.a.v. de laatst gehouden bestuursvergadering.

Rest mij u een aantal fantastische fietsweken toe te wensen onder veilige omstandigheden en voor diegene die al op vakantie gaan of zijn: een fijne periode en gezond weer thuis komen.

Groet Mattheu

Van de secretaris

De afgelopen meimaand was weer de nationale fietsmaand. Overal in ons land werden fietstochten georganiseerd, zowel recreatief als sportief. Ook de N.T.F.U werkt tegenwoordig aan dit landelijk fenomeen sterk ondersteunend en stimulerend mee. De fietsmaand heeft ook dit jaar weer vele fietsers op de been gebracht, weer of geen weer. De echte notoire fietser laat zich niet zo maar van de wijs brengen. Ook bij onze vereniging is veel bedrijvigheid geweest. Het begon al met de EKT. Ruim 300 deelnemers startten bij de Muzenhof voor het Veluws klingeweld!

Dan zijn daar de 'Engelandvaarders' (lees 'Walesgangers'). Zij bereiden zich intensief en serieus voor op het heuvelland van Wales. Na Santiago de Compostella wederom een buitenlandse uitdaging. Onze vereniging gaat Europa in!!!! Een club met internationale allure en wie weet, straks met internationale bekendheid. En dat allemaal vanuit een idyllisch gelegen Veluws dorp 'Ermelo' genaamd! De wonderen zijn de wereld nog niet uit, gelukkig maar.

Onze voorzitter merkte in zijn voorwoord al op dat ook andere activiteiten weer op de rol staan, o.a. de Rabo-Didatochten, dit jaar voor het eerst in samenwerking met de Rabobank.



Advertentie 3

Verder gaan de vaste trainingsmomenten onder grote belangstelling gewoon door: seniorenritten op de maandagmorgen, de donderdagavondritten en de zaterdag- en zondagtochten.

Dan zijn er altijd de stille, harde werkers, die hun eigen gangetje gaan en zo af en toe hun gezicht laten zien. Het doet ons als bestuur goed dat wij een actieve vereniging zijn, waarin iedereen zich thuis kan en mag voelen. We willen dit graag ook zo houden. Hierbij zal het geven en nemen zijn, maar vooral respect hebben voor elkaar en voor de onderlinge verschillen die er ongetwijfeld veel zullen zijn. Vanuit dat besef vereniging willen zijn, kan alleen maar wervend werken voor de toekomst.

Van de bestuurstafel.

Op 14 mei jl. hebben wij weer bestuursvergadering gehad. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste agendapunten:

- Evaluatie EKT: Goed verlopen tocht. Prima uitgepild. Uitstraling was perfect volgens Mattheu. De opkomst was wat aan de magere kant. Er wordt wat gesteggeld over mogelijke oorzaken. Op de kadervergadering in september zal dit nader worden bekeken. Toch een tevreden resultaat.
- Kledingcommissie: Op 16 april jl. heeft het DB een eerste bijeenkomst gehad met de nieuw benoemde kledingcommissie. Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Rein Tromp, Jaap Mol en Theo Gaertner. Aan de hand van een overzicht is afgesproken wat de taken zullen zijn van deze cie. Naast deze commissie is er een aparte sponsorcommissie (Mattheu, Jos en Albert). Deze twee commissies zullen nauw met elkaar samenwerken volgens een opgesteld tijdspad.
- Oprichting Goede Doelen Fonds: Er is een document gemaakt waarin het doel, de opzet en voorwaarden zijn vastgelegd m.b.t. het nieuwe Fonds. Dit document kreeg steun en waardering van het hele bestuur, op enkele kleine tekstuele aanpassingen na. Verder is besloten dit document niet te publiceren, alleen op aanvraag kan men kennis nemen van de inhoud van dit document.
- Familiedag: Er is een commissie ter voorbereiding van de familiedag aangesteld. Voorlopige datum **7 september 2008**. Commissieleden: Erik, Cock en Piet.
- ATB-activiteiten: Piet brengt verslag uit van het vernieuwde 'Veluweberaad', met betrekking tot de toekomst van de mogelijkheden van het ATB-gebeuren hier op de Veluwe. Alarmbellen rinkelen. Steeds meer komen er vastgestelde routes. (zoning). Natura 2000 wil vinger aan de pols houden. Voorstel is te komen tot 70% verplichte fietspaden en ca. 30% afwijkende

Advertentie 4

routes. Verder deelt Piet mede dat de commissie bezig is met het opstellen van een veiligheidsprotocol en een tochten- draaiboek.

- Voortgang toertochten: De voorbereidingen voor de Vuurse Valleitocht en de Ermelose Hoeven-Heide-Heuveltocht zijn in volle gang. De bemensing is nagenoeg rond. Er klinkt veel tevredenheid door in het overzicht van Cock. Ook de Pr rondom deze tochten is in volle gang, mede door de inzet van onze nieuwe functionaris Jos Odijk.

Verder kwamen de vaste rubrieken aan de orde. Daarover valt weinig nieuws te vermelden.

NK toerfietsen.

Voor informatie hierover, zie vorige editie. Op dit moment zijn er vier aanmeldingen: *Herman Huisman, Teun Sterrenburg, Wim van Garderen en ondergetekende*. Officiële aanmelding dient vóór 1 augustus te geschieden. Graag zou ik toch begin juni willen weten wie er van onze club mee wil doen. Wacht niet te lang, maar geef je op via het mailadres van de secretaris.

Tochtenjournaal in vogelvlucht.(zaterdagtochten groep 1):

Zaterdag 3 mei: Een tocht door de polder naar Nagele. (eerbetoon aan Rein Verspuy). Cock Steenredeker was de toerleider. Prachtig weer, bloeiende bollenvelden vergezelden deze tocht. De route door de polder valt altijd weer op door eenzijdigheid. Niet dat dit verkeerd is, maar verrassingen blijven vaak uit, tenzij er een afslag gemist wordt. Dan ziet de polder er opeens weer anders uit. Het koffieadres was op Schokland. Cultuur snuiven tijdens de dure koffie. De cultuur zat waarschijnlijk bij de koffieprijs inbegrepen. Toch hebben wij allen genoten van deze 140 km lange tocht. Compliment aan Cock voor de organisatie, met in ons achterhoofd de herinnering aan Rein, die dit meestal zijn favoriete tocht noemde en ook de ontdekker ervan was.

Zaterdag 10 mei: Brillenkoektocht. Deze tocht werd georganiseerd door Frans Lindelauf. Helaas heb ik zelf niet meegefietst, vanwege trainingsvoorbereiding op Limburgs Mooiste. Van horen zeggen is de tocht prima verlopen. Frans kennende, zal het zeker een mooie tocht zijn geweest. Goed gedaan Fransie!!!

Zaterdag 17 mei: Bronckhorsttocht TCH. Vanwege de slechte weersomstandigheden zijn wij niet gestart. Peter van de Mheen had als stand-in toerleider een 'makkie'.Erg jammer voor de zustervereniging. Ik hoorde dat er slechts 22 deelnemers zijn geweest. Het kan verkeren!

Advertentie 5

Zaterdag 24 mei: De Italiaanse Bergtoer o.l.v. Evert Jan Jansen, onze klimgeit bij uitstek!

125 km lang door prachtige natuurgebieden op de Veluwe en langs de Veluwerand. Er werd stevig doorgefietst. Met als scherprechter de Italiaanse weg. Twee bestuursleden splitsten zich af van de rest en zette in straf tempo de aanval in. Bert Besselen kon het goed bij houden. Minpuntje was dat onze Pr-man Jos onze secretaris geen geleidenheid gaf om aan te klampen. Begin van een bestuurscrisis!! Verder viel de tocht op door de vele single tracks. Evert Jan, misschien volgende keer een paar minder, wellicht ten koste van het prachtige natuurschoon. Compliment aan Evert Jan voor de originele tocht. Volgende keer de 'Dolomietentocht' i.p.v. Italiaanse Bergtoer.

Tenslotte.

Na weer een maand van vreugde en verdriet (het overlijden van Ellie Wajer) gaan we weer een wat rustiger tijd tegemoet. Bij het verschijnen van dit nummer denken velen van ons al weer aan de vakantieweken. Er zal weer veel gereisd en gefietst worden. Het is te hopen dat de weergoden ons een beetje goed gezind zullen zijn, zodat iedereen een fantastische vakantietijd mag genieten, maar dat geldt natuurlijk ook voor de thuisblijvers.

Heel veel fietsplezier toegewenst voor de komende weken.

Albert van Maanen

de Ledenadministratie

Jarige leden (periode 12 juni t/m 12 juli)

Juni

12 Dick Haan
14 Corrie Doppenberg
Gerrit Doppenberg
Meeuwis Schaftenaar
Wilco Schuurkamp
16 Rins Koch
21 Hans Grevink
Rinie Reijers
22 Gerben Dunning
23 Jaap Mijderwijk
26 Wim van Garderen
30 Paul Veldman

Juli

2 Evert Jan Jansen
3 Ronny Bouwman
5 Arie Bot
Harm Petersen
12 Cock Steen Redeker



Allemaal van harte gefeliciteerd !

Advertentie 6



Een heel groot wonder,
een klein nieuw leven.
Het klinkt zo gewoon,
maar voor ons zo heel bijzonder!

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

Mark Reijer

Mark is geboren op 7 mei 2008,
weegt 3415 gram en is 53 cm lang.

Wilco, Madelon en Martijn Kaper
Arendlaan 39
3853 SB Ermelo
Tel. (0341) 56 20 44

Madelon en Mark rusten tussen 12.00 en 15.00 uur.

Advertentie 7

Van het Rabo-DiDa team

Het is zover! Na maanden van voorbereiding fietsen we alweer rond met de Rabo-DiDa fietsliefhebbers. Piet Heij heeft weer ontzettend zijn best gedaan om mooie afwisselende routes te bedenken. Wia is er helemaal klaar voor om iedereen te ontvangen en Harrie staat weer paraat met zijn catering team. Jos Odijk zorgt voor de verassingingen bij de finish. Kortom, wij zijn er klaar voor.

Als jullie dit lezen zijn de voorinschrijving en de eerste tocht alweer achter de rug. Maar dat is natuurlijk geen reden om niet mee te fietsen. Por vrouw en kinderen eens wakker en kom samen met hen een avondje fietsen. Laat ook hun eens genieten van een leuk rondje over de Veluwe.

De start is iedere dinsdagavond om 18.00 uur bij
Camping de Haeghehorst
Fazantlaan 4 te Ermelo

Na afloop zijn er nog verassingingen bij de finish
Tot dinsdagavond!!

Nico Wareman



Fietsen met de senioren

Maandag 21 april Met een van pijn vertrokken gezicht staat Jaap op de parkeerplaats. Afgelopen vrijdag heeft hij de hele middag bij Wim Schenk zand en grind lopen kruien. Wim is druk met zijn tuin bezig en kon daarbij wel enige hulp gebruiken. “Wim is een goede maat van me en die laat ik niet in de steek natuurlijk. Gelukkig heeft hij vanuit zijn slaapkamer een uitstekend uitzicht op de tuin zodat hij mij goede aanwijzingen kon geven waar het zand het grind moest komen te liggen. Niettemin is het is me flink in de rug geschoten. Dus als het even kan, géén 100 km voor Japie vandaag!”. Hij krijgt bijval van Herman Räkers die - niet voor de eerste keer - zonder helm aan de start staat. Het komt hem op een berisping te staan van Bertus. “Niet zo slim van me en zeker géén reclame voor veilig fietsen” geeft Herman toe. “Het wordt “naadje pet” als jij zonder helm op kop rijdt, jij draait vandaag niet door”, zegt Gerrit. Herman berust in de opgelegde straf.



Aan de start staan 2 nieuwe gezichten: Martin en Renate Veldman. Ze zijn nog maar kort lid maar grijpen hun vrije dag met beide handen aan om een toertje met de senioren te maken. Hartelijk welkom. Terplekke wordt een kortere route uitgestippeld. Als koffiestop wordt gekozen voor het AMT in Stroe. Daar moeten we na zo'n 40 km “binnenvallen” en dan zien we wel wat we daarna nog gaan doen. De groep zet koers richting Staverden, Nieuw Milligen en Kootwijk. Vervolgens door de Harskamperdennen en dan zitten we al gauw aan de koffie in het AMT in Stroe. “Altijd prettig vertoeven hier” zegt Henk Klok.

Na de koffie geeft Jaap er de voorkeur aan om rechtstreeks naar huis te gaan. Herman Räkers gaat met hem mee. Het voelt toch niet veilig zonder helm. Ook Herman Huisman gaat terug omdat hij nog andere verplichtingen heeft. De rest van de groep maakt nog een lus via Voorthuizen. Hier slingeren we o.l.v. Gerrit grotendeels door zijn “wintergebied” Er staat een behoorlijke wind maar als doorgewinterde “polderman” is dit een kolfje naar

de hand van Ronald Ras. Ook Henk Nagtegaal laat zich van zijn beste kant zien. De harde wind vergt het uiterste van hem maar ik kan duidelijk waarnemen dat zijn dij- en beenspieren door de vele trainingen op het dakterras, enorme progressie hebben gemaakt. Bravo Henk! Dat senioren óók “best aardig” kunnen fietsen ondervindt Renate op de Vanenburgerallee. De wind staat pal op kop maar vooraan wordt er goed doorgestampt. Als Peter haar even in de “vuile wind” zet moet ze een gaatje laten vallen. Gelukkig ontfermt echtgenoot Martin zich liefdevol over haar zodat ook zij na 80 km de eindstreep haalt. “Ik heb weer genoten van een mooie rit vandaag” zegt Hans. Ik maak “de 100” nog even vol en ga via het Slingerbos naar huis”. “Groot gelijk” zegt Henk Kosters. “Het is hartstikke mooi weer en wat is er dan mooier dan fietsen? “Helemaal niks, ik maak ook nog even een extra lus over Almere” zegt Marinus.

Maandag 28 april Al vroeg in de morgen krijg ik telefoon van Herman, Bertus en Gerrit. Buienradar voorspelt niet veel goeds en dat weerhoudt bovengenoemde heren én ondergetekende ervan om de fiets te pakken. Op de “gewone” fiets rijd ik naar de parkeerplaats. Die ligt weer rijkelijk bezaaid met lege bierblikjes en kapotte bierflessen. Wat gebeurt hier toch elk weekend na het voetballen? Om 9 uur tel ik 4 man die van plan zijn te gaan fietsen. Theo, Peter en de beide “Henken” Klok en Kosters. Het is zwaarbewolkt en je krijgt het gevoel dat ieder moment de sluizen open kunnen gaan. Onze helden besluiten een rondje te maken van maximaal 50 km en rekenen er op dat men het niet droog zal houden. Ik noteer hun namen en ga thuis even op de bank liggen slapen. Omstreeks half 12 schrik ik wakker als Theo, Peter en Henk Kosters uitbundig verslag komen uitbrengen van hun rit. Ze zien er uit alsof ze zojuist uit de klei zijn getrokken maar hebben onderweg géén drup regen gehad! (zeggen ze) Hannie zet snel een bakkie koffie en de warme stroopwafel gaat er in als een zoet broodje. Ze blijven nog gezellig een uurtje “plakken” en dat verzacht een beetje de pijn van het niet mee gegaan zijn. Maar ja, als ik de heren een uurtje later uitlaat en naar hun fietsen kijk, ben ik toch blij dat mijn fietsje vandaag schoon is gebleven!

Vanwege vakantie zijn er van mijn hand géén verslagen over de ritten die gefietst zijn in de maand mei.

Harrie van Ooijen

(Red: Gerrit Doppenberg verzorgt het verslag van de restant van de ritten)

Advertentie 10

Maandag 5 mei, vanaf vandaag was Harrie onze toerleider de komende weken niet aanwezig, samen met zijn vrouwtje Hannie gingen ze op een wel verdiende vakantie naar Indonesie. Een aantal senioren hadden vandaag het plan dan ook naar schiphol te fietsen, zodat Harrie nog even een stukje mee kon fietsen, maar dat was volgens Hannie geen goed plan ze moest dan alleen de koffers naar schiphol brengen en daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Dat vonden de meesten van ons ook wat grof, dus voorlopig zonder Harrie. Voor het mooie weer hoefde je vandaag niet naar het buitenland te gaan, het was prachtig hier en de opkomst was dan ook groot, 4 dames en 21 heren vroegen zich af waar moet dat heen, en waar is de koffie vandaag? iedereen keek om zich heen en gaat er iemand nog wat zeggen? wie is vandaag de toerleider? onverwachts stapt de benjamin van de senioren naar voren en zegt, als we hier maar blijven staan schieten we niks op, ik heb wel een leuk rondje, de Treek en is 100 KM we drinken koffie in Leusden. Gelukkig iedereen was opgelucht er was een route vandaag en na een korte uitleg gingen we op pad. Uiteindelijk reden we wel anders dan was uitgelegd maar was wat beter te doen voor iedereen. De eerste 100 KM dit seizoen en mooi weer.

Maandag 12 mei, vandaag weer mooi weer, 19 senioren op de parkeerplaats van DVS, met spanning werd er weer van links naar rechts gekeken, waar zal het vandaag naar toe gaan? "Teuge" hoorde ik roepen, Maarten en Hans hadden gehoord dat Harrie zijn vakantie had ingekort, Hannie is gebleven, maar voor Harrie werd het te veel en had het plan om terug te vliegen! om vervolgens boven Teuge er uit te springen (wel met parachute natuurlijk) en na koffie met ons naar huis te fietsen? gelukkig vertellen deze vrienden van elkaar wel eens meer wat, dus? Ho ho zegt Jaap ik heb wel gehoord dat Theo de komende week met vakantie gaat, Harrie hier, en Theo daar? ho maar jongens hou nu maar op. Gelukkig was er in Teuge niets van Harrie te zien en Theo zal een andere richting zijn gevlogen. Al met al een mooie rit en goed weer met thuis 110 KM op de teller.

Maandag 19 mei, brrr, brrr, wat was het koud, om en nabij het vriespunt was het geweest de afgelopen nacht, een enkeling nog in korte broek, maar hier reken je niet meer op half mei zo koud. Maar nog meer rillingen krijg je als je hoort dat na 3 lange jaren vechten tegen die rot ziekte, Ellie Wajer is overleden. We wensen Elton met zijn familie heel veel sterkte de komende tijd. Vandaag waren er 14 senioren die mee wilde, met Herman was vorige week besproken dat we een rondje Hattem zouden doen, n.o. wind dus voor de koffie aan de bak. Gelukkig is Herman tegenwoordig wat de routes aangaat meer te beïnvloeden dus een kortere en een meer beschutte route naar ons vaste koffie adres (2.10 euro) in Hattem. Terug via de Dellen, Kroondomeinen, Stakenberg en vrijwel met de zelfde gezichten op kop die

doordraaide, Gangel, Herman, Leen, Henk, Benjamin, maar ook Hans wat even wennen was? Bij L.A moest ik R.A roepen en andersom. Als je dit weet is ook dit niet erg. Nu ook weer veilig thuis gekomen met 100 KM, na de heuvels.

Maandag 26 mei, niet zo koud als vorige week, maar wel een stuk natter. Peter was jarig geweest en wilde ons op het eerste bakje koffie trakteren, maar dan wel ergens waar de koffieprijzen nog redelijk was, dat is niet altijd makkelijk maar bij het PMT in Schaarsbergen is dat zo, en met dat rondje kom je ook weer aan de 100 KM. gekozen is via Stroe, Otterloo, Hoederloo en over de kop van Deelen naar het PMT te fietsen, tijdens de koffie een mededeling wie nog een tweede bakje wilde hoefde deze ook niet te betalen omdat Bertus Dijkhuizen ergens in April jarig geweest was, jongens bedankt we waren weer goedkoop klaar.

Na de welverdiende pauze was de route naar huis iets makkelijker, meer voordeel van de wind en minder heuveltjes, behalve dan tussen Wekerom en Barneveld twee kanjers op kop. Maarten met een licht verzetje en Bertus op de grote plaat en net iets meer vooruit dan Maarten, vervolgens de kreet! kan het wat rustiger Bertus ik laat mij niet gek maken door jou! kom op zeg, dat zij hij wel tegen dovemansoren vandaag, Bij de gevaarlijke oversteek RA riep ik nog, vorige week had ik hier al wat problemen en vandaag weer, Maarten RA maar Bertus LA nog net geen valpartij, maar wat scheelde dat weinig zeg. Vervolgens kregen we nog wel twee lekken banden onderweg, uiteindelijk veilig maar erg vies thuis. Als het goed is zijn Harrie en Theo ook vandaag weer thuis en kan Harrie het verslag van de senioren weer doen in het clubblad. (nog maar 6 X volgend jaar, wat een gel...)

(Benjamin)



Alpe d'Huez + 2

Beste klupvrienden,

De laatste lootjes dienen zich aan. (17 mei) Ook al is de realiteit dat jullie dit lezen terwijl ik gisteren de ploert 8 maal gereden heb. (hoop ik) De kriebels in maag en hersenen, zijn voelbaar. In de trainingen of te wel het zaterdag-fietsen wordt pijnlijk duidelijk dat het gehalte van vorig jaar niet gehaald wordt. En toch moet ik het ermee doen. Maar zenuwachtiger ben ik er wel van . Zeker na de laatste keer fietsen richting de posbank, waarin Wodan Koos uit de polder v.a. Garderen "even lekker" ging fietsen. Toch is de stuwwallentocht een goede voorbereiding; net zo als de Klimtoer van Jan-Willem. En vandaag o.l.v. Lammert naar Elten met ook een aantal maal de Posbank. Het zal een veel zwaardere slag worden dan vorig jaar en niet alleen vanwege de 8 keer " Toch ook verlang ik weer naar het sfeertje, wat absoluut anders zal zijn dan vorig jaar. Van het kampement, de mensen die er een heel jaar naar toe hebben gewerkt, te ontmoeten. De mensen, die er zullen zijn, zijn niet alleen de renners, maar ook een fysioteam van 20 man, een motorrijdersclub van 20 man, een doktersteam van 6 man, een universiteitsteam, voor onderzoek, van 6 mensen, de vrachtwagenrijders die alles aan tenten, tafels, proviand etc die kant op hebben gebracht, familie die komen aanmoedigen, maar ook helpen, 2 materiaalwagens voor pech onderweg (en dat is niet oneerbiedig bedoeld, want door hun heb ik vorig jaar mijn 7 maal naar boven kunnen doen toen mijn eigen fiets kapot ging.) 2 kooksters die 5 dagen lang voor max 1000 man koken en dan bedoel ik 1^e klas, een team voor de pers, want ook radio en tv en fotografen van lokale kranten zijn aanwezig. Niet te vergeten de 100 individuele rijders die allen voor de 8 keer gaan, maar minimaal de 6 maar ook de 53 teams met 8 man die ieder 1 maal naar boven moeten. Het is een happening.....Een zeer emotionele gebeurtenis.....;want na een jaar zijn er kankerpatienten bijgekomen en er zijn levens verloren gegaan. De ogen zullen niet droog blijven.

Op iedere aankomst van mij op de Alpe d'Huez zal ik een wierookstaafje aansteken ter nagedachtenis aan mensen, die in mijn directe omgeving zijn overleden aan kanker.

Ik zou jullie op de hoogte houden wat betreft de financiën. Vóór mijn artikel in het vorig clubblad hebben 5 mensen uit onze VVV mij met € 560.00 gesponsord. Als 5 mensen dit kunnen, wat kunnen de andere 195 leden van ons dan wel niet. Mijn totaal teller staat op dit moment op € 5250.00 Mijn kilometerteller staat op 6550 km. 1000 minder dan vorig jaar. Mijn gewicht hetzelfde 73 kg. Mijn motivatie 200 procent.

Nog een week werken; nog een laatste push aan het sponsorgebeuren en op zaterdag vertrekken Joke en ik in een gesponsorde auto van Opel Broekhuis uit Harderwijk richting Alp d'Huez. Laat iedereen nog een duit in het zakje

Advertentie 11

doen, ook na de beklimming is dat nog steeds mogelijk en een goede zaak
Rek.nr. 37.31.46.116 t.n.v Stichting Alpe d'HuZes te Everdingen..

Op 5 juni is dit hele gebeuren te volgen op de site www.Alpe-dHuZes.nl of op radio 2 bij Kranebarg.; maar ook tv 4 is aanwezig en zal verslag doen, waarschijnlijk (de laatste 2 jaar was dat het geval) op vrijdagavond. Op TV Gelderland zal in het nieuws op 5 juni aandacht besteden aan dit supergebeuren. Komende week zal ook in het Kontakt een interview van mij staan.

Beste fietsvrienden, ik houd jullie op de hoogte, suc8 in een goede gezondheid met jullie eigen doelen en groetjes.

Een speciaal bedankje aan het adres van de Wales mensen. Ik heb lekker met fijne mensen al die keer mee mogen trainen.

Hans Lemmers startnummer 75



Hans, 3^e van links tijdens de Dolomietenmaraton in 2005

Fietsen op zondag

Het mooie weer is er weer en je ziet overal fietsers verschijnen en de kilometers worden ook meer. Ondanks het mindere weer (ik zit al ruim 1000km minder dan verleden jaar om deze tijd) blijft het zondag morgen onverminderd populair. Over de laatste 8 weken hebben we een gem. aantal van 18,75 personen. De mensen hebben er zin in, de gem. snelheid zit al rond de 31 km/h. Zelfs op moederdag waren er nog 14 personen. Wat moet dat wel worden op vaderdag ? Volgens mij is dit een mooi vaderdag kado. Eerst mee fietsen en daarna aanschuiven aan de "brunch", lekker toch!!!!

Nog even terug komend op de E.K.T. op 2 mei. Het deelnemers aantal van 311 personen was in eerste instantie wel een teleurstelling. We hadden stiekem op 400 á 500 deelnemers gehoopt. Maar als je later hoort dat er op koninginnedag in Nijkerk er nog geen 100 personen zijn geweest en dat de drukte op de vrijmarkt in Harderwijk ook veel minder was dan de andere jaren. Op zaterdag zijn we met 8 man wezen fietsen bij een tocht van Nijverdal in Ibbenbüren in Duitsland. Ook wel bekend van de winter ATB. De organisatie was ook niet tevreden met het deelnemers aantal van **MAAR 1120 DEELNEMERS**. Dat was honderden minder dan het gemiddelde van de andere jaren. Dit alles ondanks het mooie weer die dagen. Hoorde ook dat deze periode de drukste periode op Schiphol was geweest ooit, iedereen was dus op vakantie.

Conclusie: we mogen al met al niet ontevreden zijn en volgend jaar gaan we voor de **500** en alle helpers nogmaals bedankt, het is weer vlekkeloos verlopen.

We gaan in de komende periode in de volgende plaatsen een koffiestop doen:

- 8 juni – Loenen
- 15 juni – Welsum
- 22 juni – Arnhem
- 29 juni – Soest
- 6 juli – Woeste Hoeve
- 13 juli – Almere

Laten we hopen dat het animo groot blijft, met goed of minder goed weer, het fietsen zit in de lift. Dat de mensen er zin in hebben blijkt dat er dinsdag avond op initiatief van Teun Sterrenburg er een groepje is een ontstaan die een rondje rijdt van +/- 50km met een tempotje van 37 á 38 km/h gemiddeld, een groepje voor de iets vlottere doorrijders dus.

Het is niet de bedoeling dat we op zondag morgen ook zo hard gaan rijden, een gemiddelde van rond de 31km/h is hard genoeg. We vertrekken als altijd om 08:30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Paul Krugerweg.

Veel fiets plezier, Jan Willem

Fietsen op zaterdag (groep 2).

Het is toch nog goed gekomen! Mooi weer dan eindelijk. Dat mocht ook wel, want we moesten er voor afzien. Training in weer en wind met een doel voor ogen dat voor een ieder ergens anders lag.

De één ging voor een topconditie om te vlammen op de Alp d'Huez, de ander in de Italiaanse Dolomieten. Nog weer anderen traiden er lustig op los om een meerdaagse buitenlandtour te kunnen doorstaan.



De komende maand zal voor verschillende mensen (letterlijk) hoogtepunt vormen van dit fietsseizoen. We kijken uit naar de verhalen naderhand. Belevissen genoeg en hopelijk met sportief succes en vrij van ongelukken. Iedereen succes!

De uitgangspunten bij het rijden in de 'tweede zaterdaggroep':

- gemiddelde snelheid 30 a 31 km/h;
- afstanden hoger als de reguliere zaterdaggroep;
- iedereen een stuk(je) kopwerk;
- motto "Samen Uit, Samen Thuis".

Bedenk wel dat de combinatie van de lengte en het tempo enige conditie vraagt! Zorg daarom dat je voldoende kilometers in de benen hebt om de afstand te kunnen volbrengen.

We zien het als vanzelfsprekend dat je een helm draagt en een reservebandje meeneemt. We starten net als de andere groepen van de vereniging op de parkeerplaats van DVS'33 aan de Paul Krugerweg. (Red: m.u.v. 12 juli. Dan is de start bij de Muzenhof)

Voor de komende weken staat het volgende op het programma:

Zaterdag 07 juni

Vertrek: 07.30 uur

Omloop Flevoland 150 km

Toerleider: Jan Willem van Diermen (06-51183568)

Zaterdag 14 juni

Vertrek: 07.30 uur

Posbank 150 km

Toerleider: Rein Tromp (06-11252402)

Zaterdag 21 juni

Vertrek: 07.30 uur

Rondje Achterhoek 150 km

Toerleider: Menno Groenewoud (06-22784985)

Zaterdag 28 juni

Vertrek: 07.30 uur

Giethoorn 150 km

Toerleider: Jan Willem Lagerweij (06-11005032)

Zaterdag 05 juli

Vertrek: 07.30 uur

Rabo Veluwe Natuurtocht Harderwijk 150 km

Toerleider: Hans Kamstra (06-13170164)

Zaterdag 12 juli

Vertrek: 08.00 uur

Vuursche Valleitocht Ermelo 150 km

Toerleider: Mattheu Brinke (06-51417812) (Red: start bij de Muzenhof)

Indien er achter een tocht 'auto' staat, vragen we de week voorafgaand hieraan even contact op te nemen met de toerleider, zodat het vervoer hierop afgestemd kan worden.

Hopelijk tot ziens op zaterdagmorgen, mocht je vragen hebben, neem dan contact op.

Michiel van der Does (tel. 06-41361819 of does@chaos.nl)

Jan Willem Lagerweij (tel. 0341-552075)

Fietsen op zaterdag (groep 1).

De start is op de parkeerplaats van vv DVS 33 met uitzondering van 12 juli. De start is dan bij de Muzenhof.

De afgelopen maand hebben de toerleiders uitgepakt met leuke en verrassende tochten; sommigen waren nieuw (Nagele), uitdagend (Italiaanse Bergtoer), anderen zijn en blijven de moeite waard om te fietsen (Brillekoektocht).

Ook kom je achter feiten, waar je als toerleider eigenlijk niet mee geconfronteerd wil worden. Zo hebben we een koffiestop gemaakt op Schokland. Daar hebben ze een pittoresk restaurantje. Laten we zeggen de koffie was zeker ook pittoresk. Ondanks de grote afstand met Den Haag, houden zij nog het begrip Haagse Bak hoog in het vaandel en dat voor het luttel bedrag van twee euro per kop en een beheerder die liever niet zo'n rare groep fietsers op zijn terras ziet zitten. Nooit meer naar toe dus, ondanks de schitterende ligging.

Nee, dan kan je beter bij bakker Bril terecht. Frans, je mag er voor mij wel vaker naar toe. De koffie en de koek zijn een lust voor je smaakpupillen. En het fietsen dan? De sfeer zit er goed in dit jaar met een zeer grote belangstelling.

Dit is het programma voor de komende maand:

Het programma:

Zaterdag 7 juni

Treekse Trek

Afstand 100 km

Toerleider Gerrit Doppenberg

Tel. 06-21684665

Vertrek 08:00 uur

Zaterdag 14 juni

Kastelentocht

Afstand 125 km

Toerleider Cock Steen Redeker

Tel 06-16881741

Vertrek 08:00 uur



Zaterdag 21 juni

Rhenen – Wijk bij Duurstede
Afstand 130 km (na 80 km koffie)
Toerleider Peter van der Mheen
Tel. 06-10868712
Vertrek 08:00 uur

Zaterdag 28 juni

Vuursche Valleitocht
Afstand 120 km
Cock Steen Redeker
Tel. 06-16881741
Vertrek 08:00 uur

Zaterdag 5 juli

Nog te bepalen route
Afstand 100-125 km
Teun Sterrenburg
Tel. 06-54993908
Vertrek 08:00 uur



Zaterdag 12 juli

Vuursche Valleitocht
Afstand 110 km
Toerleider Evert Jansen
Tel. 0577-491802
Vertrek 8:00 uur bij de Muzenhof

Zaterdag 28 juni rijden we het tweede deel van de 150 km Vuursche Valleitocht voor, deze zal dan op ongeveer 120 km uitkomen. Op zaterdag 5 juli is de route nog niet bekend. Deze zal via onze website tijdig bekend worden gemaakt, samen met de afstand.

Cock Steen Redeker.

“Het dragen van een fietshelm wordt dringend aanbevolen”.

