

Het **Kettingblad** is het clubblad van de
Veluwe Wielervereniging en verschijnt 8 maal per jaar

35^e jaargang, nummer 4/2011

Redactie:

Erik Kleinrensink
Meerkoetstraat 34
3853 AN Ermelo
tel: 0341 – 561818
info@vww-ermelo.nl

Frans Waalders
Tromplaan 63
3843 EE Harderwijk
tel: 0341 - 427217
fransenastrid@hetnet.nl

Verzendadres:

Harrie van Ooijen
Hulstlaan 20
3852 GB Ermelo
tel: 0341 – 554793
h.van.ooijen@planet.nl

Advertenties:

Walter Dunsbergen
De la Reystraat 37
3851 BJ Ermelo
tel: 0341-843724
pr@vww-ermelo.nl

Inhoudsopgave	1
Colofon	2
Van de redactie	3
Van de voorzitter	5
Van de secretaris	7
Ledenadministratie	9
Beste fietsvrienden	11
Rabo-Didatochten	11
Terugblik EKT	13
Fietsen met de veteranen	15
Fietsen met de senioren	25
Fietsen op donderdag	29
Fietsen zondag	29
Fietsen zaterdag groep 3	31
Fietsen zaterdag groep 2	35
Fietsen zaterdag groep 1	39

Kopij naar: Kettingblad@vww-ermelo.nl

Kopij volgend clubblad inleveren:

Vóór 25 juli, verschijningsdatum 5 aug, nr. 5

Vóór 3 sept, verschijningsdatum 16 sept., nr. 6

EERDER AANLEVEREN MAG DUS OOK, LIEVER ZELFS

Kopij welke uitgetypt moet worden, graag op Meerkoetstraat 34

Veluwse Wieler Vereniging

Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo

Koninklijk goedgekeurd: 6 november 175

Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.

info@vww-ermelo.nl www.vww-ermelo.nl

Contributie 2011

Lid	€ 75,00	Donateurs met clubblad	€ 33,--
Jeugdleden	€ 35,75	Donateurs zonder clubblad	€ 21,25
Gezinsleden	€ 45,50	Eenmalige administratiekosten	€ 8,00
M-leden	€ 28,25 (hoofdlid bij andere vereniging)		

Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963

Bestuur

Voorzitter:	Frans Lindelauf Rozenlaan 16 3851 PD Ermelo	voorzitter@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 560813
Secretaris:	Albert van Maanen Retiefstraat 133 3851 AC Ermelo	secretaris@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 563340
Penningmeester:	Marco Goossensen Seringweg 91 3852 GR Ermelo	penningmeester@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 560485
2 ^o secretaris:	Wim van Garderen De Enk 68 3851 NZ Ermelo	2esecretaris@vww-ermelo.nl tel: 0341-562821
Redactie/website:	Erik Kleinrensink Meerkoetstraat 34 3853 AN Ermelo	info@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 561818
Winteractiviteiten:	Piet Heij Retiefstraat 22 3851 AL Ermelo	wintercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 554763
Toercöördinatie:	Vakant (toercie actief)	toercommissie@vww-ermelo.nl
Dinsdagtochten:	Vakant (didacie actief)	didacommissie@vww-ermelo.nl
P.R.:	Walter Dunsbergen De la Reystraat 37 3851 BJ Ermelo	pr@vww-ermelo.nl tel: 0341-843724

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman
en Teun Sterrenburg

Erelid: Harrie van Ooijen

Van de redactie

Het mooie weer zorgt weer vol vele fietskilometers. Al fietsend over de Veluwe kom ik vele "lotgenoten" tegen.

De vakantie komt er aan. Velen van ons gaan ook dit jaar er weer met de fiets op uit. Doe eens gek en maak een verslag van je (fiets) belevenissen.



De vereniging is deze zomer weer op allerlei fronten actief. Inmiddels zijn de Rabo-didatochten begonnen. Iedere dinsdagavond staat er weer een mooie tocht op het programma. Velen hebben al deelgenomen. Je kan nog meedoen tot eind juli. Starten kan van 18.00 uur t/m 19.00 uur vanaf camping de Haeghehorst. Van harte aanbevolen.

Ook de donderdaggroep is weer enige tijd geleden begonnen met ritten over de Veluwe en door de Flevopolder.

De 1^e toertocht hebben we achter de rug. Jan Willem blikt terug op de EKT. Een mooie tocht met helaas tragische gebeurtenis.

Op 9 juli staat de Vuursche Valleitocht op het programma. Gevolgd op 3 september door de Ermelose Hoeven- En Heidetocht. Tot slot staat er ook nog de St. Jansdaltocht op het programma. Deze wordt georganiseerd op 17 september. Kortom er kan nog veel gefietst worden.

Veel leesplezier,

Namens de redactie
Erik Kleinrensink



Gezocht: Fotografen voor website en Kettingblad:

Om het fotoarchief weer actueel te maken heeft de redactie en het webteam behoefte aan nieuwe foto's van verenigingsactiviteiten. Ons verzoek aan alle leden: Als je foto's heb, stuur ze dan naar info@vww-ermelo.nl. Met jullie foto's kunnen we de boel weer wat "opleuken"

De redactie en het webteam

Advertentie 1

Van de voorzitter



Als u dit leest zijn de RABO-DiDa tochten weer begonnen en hopelijk hebben onder goede weersomstandigheden al veel Ermelo-ers en toeristen van een mooie rit genoten.

Dit jaar worden de tochten georganiseerd door een vernieuwd team en de verwachting is dat alles soepel verloopt. Dank voor jullie inspanningen.

Onze verwachtingen zijn ook hoog gespannen ten aanzien van de Ermelose Klim Toer: dit jaar voor het eerst opgenomen in het programma van voorbereiding voor Alpe d'HuZes en we hopen dat er hierdoor nog meer deelnemers zijn dan voorgaande jaren. Ook de NTFU komt kijken of de tocht aan alle eisen voldoet. Reden te meer om er een mooi evenement van te maken.

De Giro d'Italia is verreden en met overmacht gewonnen door Alberto Contador. De negende plaats, van de pas 23-jarige, Steven Kruijswijk mag er echter ook zijn. Hebben we in hem een toekomstig ronderenner?

Je ziet in deze rondes dat alle renners die bij één ploeg horen dezelfde kleding dragen in de koers, dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk en een eis van de sponsor. Als ik de parallel trek met onze VWV dan hebben we de afspraak dat clubritten in het tenue van de vereniging gereden worden: het is ook een fantastisch mooi gezicht als je een groep VWV-ers in het blauw-geel over de weg ziet gaan. Helaas komt het nog regelmatig voor dat leden niet de clubkleding aantrekken, hoewel we binnen de vereniging een kwalitatief zeer goede kledinglijn hebben. Ik doe bij deze dan ook een beroep op eenieder om de kledingafspraken te respecteren.

Op 18 juni is de groep die Salzburg als einddoel heeft vertrokken. Zij hebben zich de afgelopen maanden goed voorbereid en ik wens hen een mooie reis toe en behouden thuiskomst.

Wanneer het volgende Kettingblad verschijnt is de vakantie al in volle gang en ik wens u dan ook veel fietsplezier toe, zowel in Nederland als in het buitenland.

Frans Lindelauf

Advertentie 2

Van de secretaris.

Zaterdag 4 juni. Na een intensieve fietsweek met prachtig fietsweer nu weer even de tijd nemen voor het Kettingblad. Velen van u zijn er op uitgetrokken, al of niet in georganiseerde vorm en hebben genoten van een prachtige hemelvaartsvakantie. Vrijdag 3 juni hebben wij weer de EKT gehad en is daarmee onze eerste zomertocht weer geschiedenis. Helaas waren er 39 deelnemers minder dan vorig jaar, maar evengoed telden wij 500 deelnemers. Daar moeten wij als vereniging, maar vooral ook het organisatieteam in deze tijd van allerlei activiteiten dik tevreden mee zijn.



Toch zullen wij als vereniging aan deze tocht een minder leuke herinnering overhouden. Het ongeluk op het fietspad van de Drieërweg heeft een flinke domper gezet op het succes van de EKT-tocht anno 2011. Een ongeluk, waarbij een hoogbejaarde inwoner van Ermelo aan zijn verwondingen zaterdag 4 juni is overleden en waarbij de deelnemende fietser met zware verwondingen in het ziekenhuis is opgenomen met o.a. een neus- en kaakbreuk en met de nodige schaafwonden. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik gehoord dat hij vandaag is geopereerd. Wij zullen als bestuur er alles aan doen om naar beide partijen die aandacht te geven welke wij als vereniging in dit geval waardig achten.

Laat één duidelijk zijn dat andermaal weer is aangetoond dat wij zeker op onze fietspaden voldoende rekening moeten houden met de andere weggebruikers en vooral geen onnodige risico's nemen die de veiligheid van anderen en die van onszelf in gevaar kan brengen. Hiermede doen wij een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid. Gelukkig beschikken wij als vereniging naast een gedragscodeprotocol ook over een uitgebreid veiligheidsprotocol. Het is een aanrader om daar nog eens op een bepaald moment naar te kijken en het door te lezen. Zie onze website.

Onze voorzitter heeft in zijn voorstukje al gewezen op de start van de RABO-DIDA tochten. Twee maanden lang weer fietsgenot op 'dikke banden'. Wij wensen het team veel sterkte en succes. Dat geldt natuurlijk ook voor onze jongens in 'het buitenland'.

Van de bestuurstafel.

Op 23 mei jl. is er weer bestuurvergadering geweest. Naast de bekende lopende zaken zijn er weinig bijzonderheden te vermelden. Wel kunnen wij u mededelen dat de Zomermarathon ATB-tocht dit jaar vanwege krappe voorbereidingstijd niet kan doorgaan. Alle voorbereidingen zijn in volle gang, maar vanwege vergunningsprocedures heeft de organisatie heel wat vertraging opgelopen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Ook de

Advertentie 3

feestavond is al weer in voorbereiding. Tot zover de mededelingen van het bestuur.

Tenslotte.

De vakantietijd breekt weer aan en de meeste leden trekken er weer op uit. Sommigen hebben inmiddels al heel wat gefietst en doen het nu wat rustiger aan. Pas goed op uzelf en houd rekening met andere weggebruikers.

Verder wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe, ook een speciale groet en bemoediging voor de zieke leden van onze vereniging en dat zijn er toch heel wat. Hen wens ik ook heel veel sterkte en gezondheid toe in de komende tijd.

We denken aan jullie.

Albert van Maanen. (sec.)

Van de Ledenadministratie

Jarige leden (Periode 23 juni 5 aug)

Juni

23 Jaap Mijderwijk
26 Wim van Garderen
28 Michel Kannegieter
30 Paul Veldman

Augustus

1 Teun Sterrenburg
3 Reijer van Koot
Lammert Grootoek
5 Kor de Vries

Juli

2 Ben Midden
Evert Jan Jansen
3 Ronny Bouwman
12 Cock Steen Redeker
14 Jan van der Horst
17 Peter Pince van der Aa
Geert Groen
Astrid van Buren
21 Jan Klomp
Piet Loer
22 Anneke Wels
25 Ad Kannegieter
27 Gert Drost
Jan Kraai
Klaas Huisman
28 Peter Harmsen
30 Gerard van Wijk



Nieuw lid

Wim Bouw
Urkmeen 18
3844 JS Harderwijk
18 okt 1953
T 416643

**Hartelijk welkom bij de Veluwe
Wieler Vereniging!**

Advertentie 4

Beste fietsvrienden,

Gaarne wil ik iedereen bedanken voor de blijk van de betrokkenheid naar mijn gezondheidstoestand.

De afgelopen maanden zijn er bij mij diverse onderzoeken gedaan en de diagnose is dat ik agressieve Non-Hodgkin-lymfomen heb. Volgens de artsen in het St. Radboud ziekenhuis is de verwachting dat de ziekte geheel zal genezen.

Deze ziekte zal behandeld worden door het geven van Chemo kuren. Wanneer jullie dit lezen zal ik mijn 3^e kuur er al weer op hebben zitten. Op dit moment voel ik mij redelijk tot goed.

De komende tijd hoop ik regelmatig op mijn fiets zitten, maar ik zal niet meer in groepsverband fietsen, omdat ik mijn eigen tempo wil fietsen.

De vele reacties van zowel individuen als de groepen hebben mij veel sterkte gegeven en ik hoop dan ook weer zo spoedig mogelijk deel uit te maken van een of andere groep.

Veel fietsplezier en een sportieve groet en natuurlijk staat de koffie of iets anders altijd klaar.

Geert Groen



RaboDidatochten 2011

Vanaf begin juni organiseert VWV Ermelo de Rabo-DiDatochten.

Op elke dinsdagavond in juni en juli kan tussen 18.00 en 19.00 gestart



worden vanaf camping De Haeghehorst voor een fietstocht in de omgeving van Ermelo. Deze tochten variëren in lengte vanaf 25 tot maximaal 34 km.

Die zijn voor 2011 als volgt:

Seizoenskaart (8x fietsen) € 9,00

Avondkaart € 2,00

Voor meer informatie kunt u mailen naar didacommissie@vww-ermelo.nl of telefonisch contact opnemen met

Gert Drost tel. (0341) 451762

Piet Heij tel. (0341) 554763

Advertentie 5

Terugblik EKT

Op vrijdag 3 juni, de dag na hemelvaartsdag hebben we de Ermelose Klim Toer georganiseerd. De vooraankondigingen v.w.b. het weer was nog nooit zo goed geweest als deze keer.

Er was veel informatie opgevraagd d.m.v. mail, doorkoppeling van de site, telefoon en zelfs sms berichten.

Door deze vragen was er een bepaald verwachtingspatroon ontstaan: we gaan voor een nieuwe record, 600, misschien wel 700 deelnemers.

Daarom was in eerste instantie het aantal van 500 een kleine tegenvaller.

Volgens de NTFU controleur mogen we met dit aantal zeer tevreden zijn. In het

noorden van het land waar hij vandaan komt zijn ze erg tevreden met deze aantallen.

Zijn beoordeling van de tocht was overigens erg positief en we zijn de 2 sterren meer dan waard.

Helaas, een grote domper.

Halverwege de middag werden we opgebeld op de calamiteiten telefoon. Er is een ongeluk gebeurd op de Drieërweg en of we de fiets wilden ophalen.

Een deelnemer van onze tocht was frontaal op een tegemoet komende fietser gereden, een man van 91 jaar.

Uiteindelijk is de wielrenner naar het st-Jansdal afgevoerd en de oude man naar Zwolle.

Op zaterdag 4 juni hebben we vernomen dat deze oudere man van 91 jaar is overleden.

Ons medeleven gaat uit naar de naasten van de overledene.

De organisatie van de Ermelose Klim Toer.



Advertentie 6

Fietsen met de veteranen

Veteranen 25-04-2011

Op de 2^{de} Paasdag van start met 6 man. De anderen zijn waarschijnlijk ergens anders aan het eieren zoeken en hebben ze nog niet gevonden. Zelfs de mensen die nooit fietsen gaan met dit weer fietsen. Zo vroeg uit de veren als de veteranen (om 9 uur van start) dat zijn de meeste fietsers gelukkig niet en we worden niet gestoord door andere snelheidsduivels onderweg . Snelheidsduivels is niet teveel gezegd, want Jaap gaat vandaag voor enkele deelnemers tot het gaatje. Wim put zich uit in aanmoedigende teksten en zwaait onderweg naar mensen die er niet zijn. De bedoeling is dan waarschijnlijk dat iedereen kijkt en vraagt wie dat was. Helaas komen de vragen meestal niet en wat er gedacht wordt weten we niet. Het komt wel voor dat er koeien of schapen of andere dieren in de buurt zijn als Willem zwaait maar ik veronderstel niet dat hij aanneemt dat ze terug zwaaien. Jaap is vandaag bijzonder in zijn nopjes, want we gaan na een lange tijd weer een bezoekje afleggen bij Jolanda in Vierhouten. Jaap en Harrie schijnen met deze vrolijke dame toch bijzondere contacten te onderhouden. Het leek op een wedstrijd wie dit jaar het eerste bezoek zou gaan afleggen.

Helaas hebben de senioren dat gewonnen. Er zijn echter genoeg spreekwoorden waar de veteranen zich aan vast kunnen klampen. (De laatste zullen de eersten zijn! Wie het laatst lacht, lacht het best! enz.) Het gebak was lekker en de koffie vanzelfsprekend ook. Enkelen lieten het gebak voorbij gaan niet wetende dat de vasten voorbij was. Enkelen namen wel een tweede bakje koffie. Gevolg "wild plassen" op de Oude Zwolse. Je zal maar oud en vrouw zijn en uit Zwolle komen (en niet 1 maar 3 man – oorzaken: werkt aanstekelijk, kuddegedrag, groeps....). Ik mocht de fiets van 1 van deze mannen vasthouden. De opmerking dat ik die fiets wel erg lang vast moest houden werd niet helemaal goed begrepen geloof ik. Juist zulke verkeerde opmerkingen maken het extra gezellig, want ze kunnen er allemaal goed tegen. Na een lekker ritje van ca. 50 km wensten we elkaar weer tot ziens en met goed weer tot de volgende week.

Bert.

Veteranen 02-05-2011

De veteranen starten vandaag met 8 man. Bijna compleet. Jaap en Krik krijgen na enige discussie weer het volste vertrouwen om op kop te gaan. De tocht van vandaag was uitermate goed voorbereid door Jaap en Wim. Via Nunspeet met mooie fietspaden voor een deel nieuw voor de nieuwelingen gingen we naar de koffie in Vierhouten. Na een korte evaluatie van de Koninginnedag en de constatering dat we de koningin nog niet zo op de fiets door het bos zagen rijden al genietend van het mooie weer en het warme bad, als we in de zon reden, kwamen we in Vierhouten

Advertentie 7

aan voor de koffie. Onderweg moest nog wel worden opgemerkt, dat er wel veel dominees voorbij waren gegaan, want op een bepaald moment was het een hele tijd heel stil en was iedereen in gedachten verzonken, of was in stil gebed, of deed aan meditatie, of wat anders (mede afhankelijk van wat er in het hoofd zit). Vreemd was wel dat er niemand uitdrukkelijk zijn stil gebed of wat het ook mocht zijn, besloot met een uitdrukkelijk amen of alleluja of.... Zouden fietsende vrouwen ook zulke stilte momenten hebben??? Die gedachten mag je toch niet meer koesteren, foei, foei!!! Bij de koffie was er even iemand zoek. Het ontlokte iemand de opmerking, dat er zeker wat oude stijve benen gemasseerd moesten worden, maar dat bleek niet het geval te zijn. (Die hebben wij toch nog niet!!!??? Kreun! Kreun!)

Op de terugweg reed er iemand lek. Het was meteen voor sommigen een reden om ook even te lekken. De snelheid, waarmee het lekprobleem werd opgelost, vond ik wel sterk (welk lekprobleem wordt hier bedoeld??). Er moet wel geconstateerd worden dat de veteranen in de belangstelling staan van de hedendaagse pubers, want bij Staverden werden we weer hartstochtelijk toegejuicht door een peloton/groep/klas uitgelaten pubers. Dat zijn toch leuke dingen voor de mensen. Dus geen kwaad woord meer over onze hedendaagse pubers.

Na zo'n 55 km. wensten we elkaar weer een gezonde, zonnige week toe met het voornemen om de volgende week weer gezellig een eind te fietsen.

Bert

Veteranen 09-05-2011

Op de een of andere manier verwend op Moederdag was het nodig de calorieën eraf te fietsen, want het mij bekende veld van veteranen was vandaag compleet (9 man sterk). Maar alvorens dat te ontdekken, dacht ik dat de senioren zich vergist hadden, want er stond een behoorlijke menigte op de parkeerplaats van DVS. Bij het naderbij komen zag ik dat ze niet allen gekleed waren in het VWV tenue, dus was de volgende gedachte dat er om de een of andere reden een menigte was om ons uit te zwaaien, maar ook dat bleek een vergissing. Die mensen stonden hun pubers uit te zwaaien die een zeilkamp gingen aanvangen. Diepe teleurstelling. Geen commissie van uitgeleide. Grote vreugde echter over het deelnemende peloton. Er haken steeds meer mensen aan bij de veteranen. Zelfs een uit de boom gevallen worm haakte met een lange spindraad aan bij een van de fietsers van het peloton, maar hield dat slechts een kilometer vol. Er werd druk gekwebbeld bij weinig zon, maar lekker warm weer zonder veel wind. Jaap had weer gezorgd voor een geweldige route, met een nieuw stuk fietspad iets verder dan de PASOPweg. Het was echter wel oppassen voor de hardrijders, want bij de afslag stond een politieauto (van het grote soort waar je ook in mag zitten als er echt iets fout is). Achteraf bleek niet de snelheid maar waarschijnlijk de controle op wildplassers het doel van zijn aanwezigheid.

Hij stond tenminste met een grote hond achter de auto en hield ons nauwlettend in het oog. Toch gevaarlijk plassen met zo'n beest in de buurt. Op het nieuwe pad raakten we even het spoor bijster. Sommigen reden door bij een splitsing en anderen wilden rechts af. Volgens kenners waren beide richtingen mogelijk. Er werd gekozen voor rechts af (democratisch). Achteraf begreep ik waarom enkelen liever rechts af wilden: 1.een beter fietspad, 2.veel dichterbij de koffie. Conclusie een korter pad naar het bruine nat.

Bij Jolanda ging er nog iemand zwaar in de fout, maar daar ga ik hier niet verder op in. Zoiets zeg je toch niet tegen een dame. (Gelukkig ziet Jolanda het breed en kan van ons bijna alles hebben.) Op het laatste stuk huiswaarts bijna geen klimstukjes meer. Er is 1 fietser die liever een colletje op zijn trui heeft dan onder zijn wielen. Op het eind zat Willem nog wat te jagen en te zuchten, maar als hij niet meer zucht is het ook niet goed. Na 60 gezellige km's hadden we het echt weer verdiend. (Waaraan weten we nog niet Willem.)

Bert.

Veteranen 23-05-2011

Vorige week niet gefietst vanwege de regen. Wij zijn mooi weer fietsers. Eén veteraan schijnt toch van start te hebben willen gaan, maar heeft zich na overleg met Jaap op tijd bekeerd. Hij was wel pishijdig geweest, maar dat krijg je met dat natte weer. Sommige mensen zijn daar dan erg gevoelig voor.

Vandaag een schitterende dag. "Waar hebben we het aan verdiend?" Onze gelederen worden versterkt door Theo van Donkersgoed. De verslaglegger heeft hem na het kennismaken minstens 3 keer Arie genoemd, maar daar werd THEO niet heet of koud van. Geeft toch een goed gevoel dat zo iemand meteen aanvoelt hoe je met die veteranen moet omgaan. Jaap heeft weer een prachtige route voorgereden (samen met Willem). Af en toe is het brullen over obstakels slecht verstaanbaar. Op een bepaald moment meen ik te horen : "Wild op de weg!!" Het blijkt echter een fotograferend echtpaar te zijn. Even later ontstaat er een angstige situatie als er een onbehoorlijk grote hond - waarvan we het baasje niet zagen - op ons af komt stormen. Gelukkig horen we het geluid van zijn baas en zien we de hond een sterk ontwijkende beweging maken. Voor Willem was dat bijna de tweede keer vandaag om onderuit te gaan. Op het Beekhuizerzand speelde hij samen met Hans voor zandhaas. (Gelukkig in een mulle berg zand.) Na het opnemen van de shade (gelukkig alleen schrik) en het afkloppen van het gevechtstenuue sluit de achterhoede zich weer aan bij het wachtende peloton (compleet 9 MAN vandaag exclusief 1 vakantieganger). Vlak voor de koffie moet er nog een klein heuveltje worden beklommen en net als kinderen kunnen sommigen het niet laten om nog even een sprintje te trekken naar de top(We noemen geen namen.). Vandaag koffie met gebak van Dick. Er moet iemand rond 1 uur in het ziekenhuis zijn, dus korten we het laatste stukje wat in. Zo zie je toch

hoe gemotiveerd die veteranen zijn –Eerst samen fietsen en dan sterven!!!-
-. Zo waren we weer samen uit voor zo'n 60 km in een gezellig tempo en
hopen we op mooi weer voor volgende week en een goede gezondheid
voor ons allen.

Bert.

Veteranen 30-05-2011

Bijna het volledige gezelschap. Ik telde er 10, maar 1 persoon had met de
senioren meegewild. Voor hem waren de veteranen te traag en de rit niet
lang genoeg, dan maar liever alleen. Het zou natuurlijk mogelijk zijn dat “
Hans II de Jonge” zich ook vergist had en met de senioren was meegefietst
wat hem een week eerder bijna al was overkomen (een half uur te vroeg
voor de veteranen op de parkeerplaats).

Met uitzondering van een dood vogeltje langs de weg en een hand
uitsteken naar rechts bij de Aardhuisweg in Uddel, waarop niemand
commentaar gaf (als veteranen wagen we ons niet meer aan zo'n bult—
alom bekend---) verliep de tocht naar Vierhouten bijzonder rustig. Bij de
koffie werd nog eens uitgebreid stilgestaan bij de problemen van het ouder
worden en dat was niet opwekkend. Opwekkender was de spreuk van Wim
“Waar hebben we het aan verdiend??” Dus geniet van het mooie weer.
Geniet van het gezelschap. Geniet van alles om je heen. Geniet van de
koffie. Geniet van die moppen van Dick (volgens mij heeft hij een
onuitputtelijke voorraad, want ik heb hem nog niet in herhaling horen vallen
en dat voor een zeventiger). Benader elkaar positief. b.v. in de trant van: “
Bert, je mag je fiets ook wel eens een keer schoonmaken, die ziet er niet
uit. Als je er een doekje overheen haalt, dan ziet hij er weer netjes uit en
kun je er weer mee voor de dag komen.” Gelijk bijval van achteruit. Daar
fiets je dan met je goeie gedrag en opmerkingen over positief zijn. Je
begint gelijk te twifelen of je volgende keer nog mee mag fietsen. De enige
uitweg die je dan nog rest is aan te geven dat je het wel geweldig vindt hoe
die anderen hun fiets verzorgen en hoe nieuw die er nog uitzien voor hun
leeftijd (die fietsen bedoel ik natuurlijk).

Als er dan een vrouw op de fiets met wapperende jurk en een behoorlijk
snelheid vlak voor ons oversteekt is dat een perfecte kans om meteen van
onderwerp te veranderen en aan te geven dat zulks toch wel fraai
overstekend wild is.

Als het over vrouwen gaat zijn meteen alle oren gespitst. Zelfs Rinse
wilden ze wel met 10 vrouwen opscheppen tijdens zijn Portugese uitstapje
(natuurlijk berust dit niet op de juiste feiten).

Na ruim 65 kilometer roepen we elkaar bij het afhaken vaarwel toe en
wensen elkaar het beste en goed weer voor de volgende week. Jaap
mooie route. Theo bedankt voor de koffie (had toestemming van ons allen
om te betalen).

Bert.

Advertentie 12

Fietsen met de senioren

Zonnigste en droogste lente in 100 jaar. Voorjaar nu al droger dan in 1976, het droogste jaar ooit. Geweldig voorjaar voor kampeerders. Zomaar een paar citaten uit de kranten. Wellicht had ik nog wel 2 pagina's kunnen vullen met allerlei berichten over dit prachtige voorjaar maar het Kettingblad wordt gevuld met fietsinformatie en wordt bovendien niet in De Bilt gemaakt waar statistieken worden bijgehouden over de hoeveelheden regen en zon.

Het mag duidelijk zijn dat we afgelopen periode goed aan ons trekken zijn gekomen. Fietsen onder uitzonderlijk fraaie weersomstandigheden. Op 2 mei was ons doel de Ugchelse Berg maar vóór we daar aan de koffie zaten, moesten we menig bultje overwinnen. Het zonnetje scheen uitbundig en de “bargen” testten onbarmhartig onze kuitspieren. Een “bakkie troost” – aangeboden werd door Bertus en ondergetekende – zorgde voor enige opleving zodat we na de pauze in “volle vaart” weer terug naar Ermelo konden fietsen. Een korte(re) maar pittige rit van 85 km

Het was achteraf maar goed dat we een week geleden een stevige rit hadden gemaakt. Onder leiding van toerleider Herman gingen we op 9 mei naar Wijk bij Duurstede met een klim over de Amerongse berg in “vrij tempo!” Hij waagde zich ook aan de voorspelling wie daar als eerste de top zou bereiken. De rit verliep tot Overberg vrij rustig maar daarna “ging het spel op de wagen”. Zoals verwacht ontstond er een felle strijd tussen Gerrit, Ben, Henk Nagtegaal, Evert Jan, Henk Klok en Willem Kamphorst. Henk Nagtegaal zette als eerste de aanval in, sloeg een gaatje maar kon het hoge tempo niet vasthouden. 400 m voor de top werden hij en zijn medevluchters ingehaald door Leen, Bert van Driesten, Maarten, Peter, Wim van Garderen, Math en Theo. Math leek te gaan winnen en hief 5 meter voor de finish beide armen al uitbundig omhoog maar met een ultieme jump drukte Marinus – niemand wist waar hij vandaan kwam! - zijn voorwiel nét iets eerder over de streep! Deze geweldige strijd om de ereplaatsen werd op gepaste afstand met grote belangstelling gevolgd door Herman, Bertus van Dijkhuizen en ondergetekende. Math, die de hele winter flink getraind in Spanje had getraind, was niet blij met zijn 2^e plaats. Hij tekende protest aan bij de toerleider. Marinus zou hem een zwieper hebben gegeven door van zijn lijn af te wijken. Maar Herman wilde daar niets van weten. “Marinus heeft verdiend gewonnen, je was vandaag gewoon niet goed genoeg” zei Herman. Vanuit mijn ooghoeken zag ik bij Marinus een brede grijns op zijn gezicht verschijnen. De “sluwe slager” had opnieuw op slinkse wijze al zijn rivalen volledig “uitgebeend”. Precies zoals Herman voorspeld had. De verrassend sterk rijdende Theo werd eervol 3^e. Op de dijk bleef het verder rustig. In Wijk bij Duurstede trakteerde Henk op koffie. Hij werd 6 mei 67 jaar, had toch als 6^e de top bereikt en was daar redelijk tevreden over. “Er had absoluut meer ingezet en als ik niet te vroeg

had aangezet. Ik had meer geduld moeten hebben. Nu werd ik een mikpunt voor mijn achtervolgers. Niet slim gekoerst maar ik heb er wel weer van geleerd” aldus Henk die overigens met de week sterkere benen krijgt.

Het kon natuurlijk niet uitblijven en eens moest het er van komen. Regen! En dat is nu echt (n)iets waarop de senioren op maandag zitten te wachten. De meesten blijven dan ook liever thuis. Maar niet Marinus, Henk Klok en Evert Jan. Zij stonden “gewoon” op toerleider Theo te wachten. Die kwam ook maar niet “van harte”. De deal was snel gemaakt: Henk en Theo gingen snel naar huis maar Evert Jan en Marinus maakten samen toch een ritje van 60 km in de regen. Je moet er maar zin in hebben!

Op maandag 23 mei maakten we een zeer verrassende rit olv van “good old” Bertus van Driesten. Een fraaie tocht door de Gelderse Vallei en over wegen waar zelfs Gerrit en Herman niet eerder gefietst hadden. De stop was bij “La Montange” In Veenendaal. Daar werd het peloton door Ad Hordijk getrakteerd op koffie met appeltaart omdat onze avonturier op Koninginnedag 65 jaar was geworden. Ad bedankt en dat je maar heel lang mag genieten van je pensioen en AOW! Bert werd na afloop overladen met complimenten en moest zelfs beloven dat hij deze rit de komende zomer nogmaals op het programma zal zetten. Alleen Vathorst nog even wijzigen.

Op de laatste maandag van mei ging een 8-tal senioren op verkenning in Duitsland. Op 11 juli gaan we voor de 3^e maal naar Rees waar we vanuit ons onvolprezen “Doppeladler” op 12 juli een toertocht maken van 130 km. De overige senioren (9 in getal) gingen olv van Leen via Gortel, Apeldoorn naar Hoog Soeren alwaar koffie werd gedronken. Na de koffie naar Assel, Hoog Buurlo en vervolgens over de hei naar Hoenderloo. Met 105 km keerde men opperbeste stemming weer terug in Ermelo. Leen bedankt dat je de groep een mooie en gezellige fietstocht hebt “voorgescheteld!”

Als de zomer net zo fraai wordt als de lente, teken ik ervoor. Tot en met oktober is de vertrektijd 08.30 uur. Zie ook de website voor meer informatie.

Harrie van Ooijen



Advertentie 14

Fietsen op donderdag 2011

Doorgewinterde VVV-ers nemen u elke donderdag mee voor een schitterende tocht over de Veluwe, langs weilanden en door de polders. Ga mee, hoe meer zielen, hoe meer.....

Na afloop sluiten we de training natuurlijk af onder het genot van een heerlijk ijsje bij cafetaria 't Hoekje.



Wanneer? : Iedere donderdag t/m 8 september 2011.

Startplaats : Parkeerterrein DVS.

Tijd : Start 18.45 uur → tot zonsondergang.

Tempo : Kruissnelheid 27-29 km/u.

Finishplaats : Bij cafetaria 't Hoekje.

Fietsen op zondagmorgen

Vandaag, 5 juni. We zijn vanmorgen met 8 dapperen vertrokken richting Zwolle. Het was droog maar dreigend weer. Volgens de experts, degene die op buien radar hadden gekeken, zou er een klein regenfrontje net langs ons heen trekken. We zouden er



geen last van krijgen. Ik denk het buitje iets groter is geworden en ergens onderweg is afgeslagen richting Hierden / Hulshof, want hij wachtte ons daar op. Na Nunspeet, op de Bovenweg, zijn we rechtsaf geslagen en via de Stakenberg naar huis gereden. Toch noch een goede 50km op de teller en totaal verzopen.

In het vorige clubblad had ik de fietsers globaal ingedeeld in 3 categorieën naar gelang hun rij eigenschappen ingedeeld.

De eerste zondag na het verschijnen van het clubblad zei iemand bij de koffie stop, ze fietsen wel volgens het boekje. Het laat zich wel raden welke categorie fietsers op kop reden.

Gelukkig gaat het "bijna" altijd goed en fietsen we 's zondags in goede harmonie en schuiven we dit onder "spieelerrei".

De komende periode gaan we in de volgende plaatsen een kopje koffie drinken

- 26 juni – Teuge / 3 juli – Zwolle / 10 juli – Rhenen
- 17 juli – Welsum / 24 juli – Arnhem / 31 juli – Hoog Soeren

We vertrekken zoals altijd om 08:30 uur van de parkeerplaats van D.V.S. aan de Paul Krugerweg en valhelm en clubkleding word erg op prijs gesteld.

Groet, Jan Willem

Fietsen op zaterdag (groep 3)

Bij Groep 3 delen we al het (kop)werk braaf. Zo doen we dat ook met deze bijdrage. Deze editie is die afkomstig van Rein Tromp.



Een **mos (latijn)**; het meervoud **mores** is algemener) is een ongeschreven regel of gebruik dat binnen een bepaalde groep geldt. *iemand mores leren* betekent letterlijk "iemand de gebruiken leren", oftewel iemand (hardhandig) terechtwijzen.

Even een voorbeeld van moraal/mores bij groep 3: Fietst iemand voor het eerst met die groep mee, dan is het niet gewenst dat hij of zij meteen op kop gaat fietsen. Ander voorbeeld; Fiets je al langer bij groep 3, dan is het (bijna) mores dat je bij aanschaf van nieuwe schoenen witte schoenen koopt. (er is hierbij één uitzondering dat een afwijkende kleur mag als aantoonbaar is dat de aanschafprijs extreem laag is). Doe je dat niet, nou dan krijg je dat minimaal één keer (maar gelukkig vaak meerdere keren) te horen.

Zomaar een verhaaltje over moraal; wellicht kun je er iets mee.....

Als het tegen zit

Er was is een eigenzinnige mus, die besloot om de winter niet in het zuiden door te brengen.

Het werd echter al vroeg in het najaar heel koud en alsnog besloot hij om naar het zuiden te vliegen. Hij was nauwelijks onderweg en zijn vleugels zaten al onder het ijs. Bijna bevroren viel hij buiten adem en ijskoud op een weiland vlakbij een boerderij.

Er kwam een koe langs die op het musje scheet. Het arme beestje dacht "nu ben ik er geweest", maar de poep verwarmde hem en ontdooide zijn vleugels. Warm en gelukkig weer in staat om adem te halen begon het musje van blijdschap te zingen.

Toevallig kwam er een grote kat langs die het tjilpen hoorde en dus ging de kat zoek naar het geluid.

De kat klauwde de poep opzij, vond de tjilpende mus en vrat het op.

De moraal van dit verhaal:

1. Als iemand op je schijt, hoeft het nog niet je vijand te zijn.
2. Als iemand je uit de stront helpt, hoeft het nog niet je vriend te zijn
3. Als je warm en gelukkig bent in een hoop stront, kun je beter je bek houden.

Het programma van Groep 3 ziet er voor de komende periode als volgt uit. We starten net als de andere groepen van de vereniging op de parkeerplaats van D.V.S. '33 aan de Paul Krugerweg.

Zaterdag 18 juni

Vertrek: 06.30 uur (auto)

Jan Janssen Classic 200 km: Toerleider: Mattheu Brinke
Wageningen

Zaterdag 25 juni

Vertrek: 07.30 uur

Veluwe Natuurtocht 15+150 km: Toerleider: Jurri v. Zeumeren
Harderwijk – Unitas

Zaterdag 2 juli

Vertrek: 07.30 uur (auto)

Op het kleine blad 150 km: Toerleider: Wilco Schuurkamp
Epe

Zaterdag 9 juli

Vertrek: 07.30 uur

Vuursche Valleitocht 150 km: Toerleider: Hans Kamstra
Ermelo – Muzenhof

Zaterdag 16 juli

Vertrek: 07.30 uur

Lage Vuursche 150 km: Toerleider: Michiel v.d. Does

Zaterdag 23 juli

Vertrek: 07.30 uur

Giethoorn 180 km: Toerleider: J.W. v.d. Lagerweij

Zaterdag 30 juli

Weekend

Luik – Bastenaken – Luik 235 (3600hm)

Toerleider: Hans Kamstra

Hopelijk tot ziens bij de start en als je eens meer wilt weten, bel gerust. Met de “auto-tochten” graag even de week ervoor aanmelden bij de toerleider.

Andries Jansen (tel. 06-51505224)
a.jansen@caiway.nl

Het dragen van clubkleding en fietshelm is vanzelfsprekend!

Fietsen op zaterdag (groep 2) Where A.T. meets I.T.

Hehe, eindelijk eens geen stuk songtekst als header. Komt door Jan Willem. Die had het vorige maand over 3 groepen fietsers; 'wij van groep 2' kennen er (natuurlijk) maar 2.

Allereerst de veruit grootste groep in aantal; de mensen 'In Training'. Of ze nu wel of niet mee zijn naar Salzburg, of ze wel of niet kunnen klimmen, of ze wel of niet kunnen sprinten, het maakt niet uit; deze groep is aan het trainen. Punt. Dat betekent dat ze wat extra kopwerk niet schuwen. Dat betekent dat ze soms in een niet-oplopend schema hoogtemeters verorberen als ware het ijsjes van bij Ronnie. Dat betekent dat er wel eens een sprintje getrokken wordt, tegen de tijd dat de tocht er bijna op zit (of als de koffiigeur je tegemoet komt). Dat betekent dat ze bij vals plat omlaag zo heel af en toe op hol slaan. Dat betekent, kortom, serieus trainen, vermomd als spelerij.

Als tweede groep herkennen wij de Absolute Topsporters. Dat zijn de mensen die het meefietsen in groep 2 eigenlijk zien als een hersteltraininkje. Die hoeven niet zo nodig op kop. Die laten dat sprintje gewoon lopen. Die denken bij zichzelf; dat op hol slaan, dat aflopende schema omhoog, dat past niet in mijn huidige training. Jullie doen maar, we zien elkaar zometeen wel weer. Ik lekker fris, jij totaal uitgeput. Soms, heel soms, zie je ze in het linkerrijtje naar voren glijden is het eigenlijk. Dan, als ze in het tweede of derde wiel zitten, laten ze even een gaatje links of rechts open. Dan zie je die IT'er gelijk in dat gat duiken, en even, heel even slechts, zie je wat Van Dalen bedoelt met 'serene glimlach'.

En weet je wat nou zo leuk is aan fietsen in groep 2? Die 2 groepen vullen elkaar perfect aan. Zo goed zelfs dat ik wel eens denk echt een alarmbel te horen als zo'n IT'er zich weer eens uitslooft. Mooi is dat; op dat moment zakt het tempo ook; dat telepatische contact wat die AT'ers uitstralen van 'he joh, kijk uit, je overtraind je zelf', dat straalt gewoon over de hele groep heen. Groep 2; where Absolute Topsport meets In Training.

Dus, mocht je zin hebben om eens lekker te trainen, of je Absolute Topsporter gehalte te toetsen, van harte welkom bij groep 2 om 7.45 vanaf DVS. Weliswaar zijn niet alle koffiestops gepland, maar

25-6-11

De Natuurtocht van Harderwijk.

Greet heeft het uitzetten van de pijlen uitbesteed, maar zal ons wel de weg wijzen. Maar de koffie?

2-7-11

Peter vd Mheen heeft een koffieadresje in Zetten. Da's 160 km heen en terug.

9-7-11

staat onze eigen Vuursche Valleitocht op de planning.

Greet gaat controleren of de pijlenzetters hun werk goed gedaan hebben.

Vertrek vanaf de Muzenhof!

16-7-11

Cock Steen-Redeker brengt ons naar de Holterberg. 165 kilometers, denken we.

23-7-11

Via Heteren naar Wijk bij Duurstede. Peter weet de wegen in de Betuwe wel te vinden. 160 kilometer.

30-7-11

Jos Odijk denkt ons een plezier te doen met een nieuw koffieadresje in Bennekom. 135km, maar da's vast niet allemaal vlak, mijzelf kennende.

6-8-11

Niet vlak? Dat kan Henk Kosters beter. Hij heet 'Pittig Rondje Veluwe', en dat is niet omdat de koffie zo sterk is. 125km.

overigens, onze topsporters hebben, buiten het sportieve om, nog wat gemeen. Enig idee wat?

Jos Odijk

Het dragen van clubkleding en fietshelm is vanzelfsprekend!

De Berg

“Je moet een berg respecteren. Als je een vriend bent van de berg, dan wordt de berg ook een vriend van jou. Aan de voet van een berg zeg ik ook altijd: ‘Goh, wat ben jij een verschrikkelijke mooie berg’.”

Bram Tankink in metro.



Fietsen op zaterdag (groep 1)

Voor de komende weken staan er weer een aantal mooie tochten op het programma die we hopelijk weer met veel plezier kunnen fietsen.

Voor ons zal het een beetje klimwerk zijn, maar dat is niet in verhouding met wat de "Salzburg" groep staat te wachten.

We wensen ze een mooie en goede tocht toe.



Zaterdag 18 juni **Wenumse Molentocht**

- Afstand 100 km
- Vertrek 08.00 uur
- Toerleider Evert Jan Jansen
- 0577-491 802 (06-2070 8713)

Zaterdag 25 juni **Veluwse Natuurtocht, Harderwijk**

- Afstand 110 + 10 km
- Vertrek 08.00 uur
- Toerleider Theo Gaertner
- 0341-558 380 (06-1583 3203)

Zaterdag 2 juli **Puur Hollands**

- Afstand 120 km
- Vertrek 08.00 uur
- Toerleider Albert van Maanen
- 0341-563 340 (06-1068 2304)

Zaterdag 9 juli **Vuursche Vallei tocht**

- Afstand 110 km
- Vertrek 08.00 uur
- Toerleider Evert Jan Jansen
- 0577-491 802 (06-2070 8713)

Zaterdag 16 juli **Ugchelense berg tocht**

- Afstand 100 km
- Vertrek 08.00 uur
- Toerleider Harrie van Ooijen
- 0341-554 793 (06-1427 7754)

Zaterdag 23 juli **Rozenbos**

- Afstand 135 km
- Vertrek 08.00 uur
- Toerleider Cock Steen Redeker
- 0341-559 297 (06-1688 1741)

Zaterdag 30 juli **Italiaanse bergweg**

- Afstand 125 km
- Vertrek 08.00 uur
- Toerleider Evert Jan Jansen
- 0577-491 802 (06-2070 8713)

Het 06-nummer bij voorkeur alleen tijdens de tocht gebruiken.
We starten vanaf het parkeerterrein van DVS.
Het dragen van clubkleding en fietshelm is vanzelfsprekend!

Tot ziens op zaterdagmorgen!

Henk
Kosters

