

Het **Kettingblad** is het clubblad van de
Veluwe Wielervereniging en verschijnt 8 maal per jaar

33^e jaargang, nummer 3/2009

Redactie:

Erik Kleinrensink
Meerkoetstraat 34
3853 AN Ermelo
tel: 0341 – 561818
e.kleinrensink@chello.nl

Frans Waalders
Tromplaan 63
3843 EE Harderwijk
tel: 0341 - 427217
fransenastrid@hetnet.nl

Verzendadres:

Harrie van Ooijen
Hulstlaan 20
3852 GB Ermelo
tel: 0341 – 554793
h.van.ooijen@planet.nl

Advertenties

Jos Odijk
E. van Grevengoedhof 9
3882 HG Putten
tel: 0341-454240
josodijk@gmail.com

Inhoudsopgave	1
Colofon	2
Van de redactie	3
Van de voorzitter	5
Van de secretaris	7
Ledenadministratie	11
Rabo-Didateam	13
Spieren voor Spieren	17
Alpe dHuzes 2009	19
Fietsen met de senioren	22
KM registratie	27
Prog. Zondag	30
Prog. zaterdaggroep 2	33
Prog. Zaterdaggroep 1	36

Kopij naar: Kettingblad@vww-ermelo.nl

Kopij volgend clubblad inleveren:

Vóór 6 juni, verschijningsdatum 19 juni, nr. 4

Vóór 18 juli, verschijningsdatum 31 juli, nr. 5

Kopij welke uitgetypt moet worden, graag op Meerkoetstraat 34

Veluwe Wieler Vereniging

Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo

Koninklijk goedgekeurd: 6 november 175

Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.

info@vww-ermelo.nl www.vww-ermelo.nl

Contributie 2009

Lid	€ 54,50	Donateurs met clubblad	€ 24,00
Jeugdleden	€ 26,00	Donateurs zonder clubblad	€ 15,50
Gezinsleden	€ 33,00	Eenmalige administratiekosten	€ 7,75
M-leden	€ 20,50 (hoofdlid bij andere vereniging)		

Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963

Bestuur

Voorzitter:	Frans Lindelauf Rozenlaan 16 3851 PD Ermelo	voorzitter@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 560813
Secretaris:	Albert van Maanen Retiefstraat 133 3851 AC Ermelo	secretaris@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 563340
Penningmeester:	Marco Goossensen Seringweg 91 3852 GR Ermelo	penningmeester@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 560485
2 ^o secretaris:	Wim van Garderen De Enk 68 3851 NZ Ermelo	2esecretaris@vww-ermelo.nl tel: 0341-562821
Redactie/website:	Erik Kleinrensink Meerkoetstraat 34 3853 AN Ermelo	info@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 561818
Winteractiviteiten:	Piet Heij Retiefstraat 22 3851 AL Ermelo	wintercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 554763
Toercöördinatie:	Cock SteenRedeker De la Reystraat 186 3853 BM Ermelo	toercommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 – 559287
Dinsdagtochten:	Nico Wareman Herderlaan 11 3851 BC Ermelo	didacommissie@vww-ermelo.nl tel: 0341 - 560375
P.R.:	Jos Odijk E. van Grevengoedhof 9 3882 HG Putten	pr@vww-ermelo.nl tel: 0341-454240

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman
en Teun Sterrenburg

Erelid: Harrie van Ooijen

Van de redactie

Iedere keer maken we ons zorgen. Komt er wel genoeg kopij binnen ? De deadline nadert en er is slechts 1 inzending binnen. Komt dit goed ? Gelukkig net voor de deadline en vaak ook na de deadline komen de verslagen en programma's los. Om eerlijk te zijn vinden we dat niet zo prettig. Nu zit ik op mijn eigen verjaardag een kettingblad in elkaar te zetten. Dit had ik eigenlijk niet zo gepland. De datum van de deadline is de uiterste inleverdatum. M.a.w. het mag ook eerder ! Dus, heb je je aanlevering klaar, mail het ons direct.



Begin juni begint de Rabo-Didatochten. Een jubileum. Reeds 30 jaar organiseert de V.W.V. deze recreatieve tochten. In dit clubblad alles over de organisatie voor dit jaar.

De senioren blijven maar doorgaan. In dit Kettingblad hun verslag. Let op de senioren vertrekken per 1 juni om 8.30 uur

Verder in deze editie alle programma's van de diverse groepen.

In dit Kettingblad vragen we uw aandacht voor een tweetal goede doelen. T.w. Spieren voor Spieren en KWF (Alpe dHuzes). Beide doelen kunnen uw financiële steun goed gebruiken

Veel leesplezier.

Namens de redactie
Erik Kleinrensink

Advertentie 1

Van de voorzitter



Eén van de voorrechten van de voorzitter is dat hij in ieder Kettingblad een stukje mag schrijven.

Ik wil beginnen met een woord van dank aan mijn voorganger Mattheu Brinke. Hij heeft er in de afgelopen drie jaren, samen met de andere bestuursleden, voor gezorgd dat de vereniging goed georganiseerd is. Veel zaken bv ATB, DIDA en PR zijn belegd bij commissies, die ieder vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Deze werkwijze heeft veel voordelen: het bestuur staat niet overal alleen voor, er zijn “deskundigen” voor veel deelgebieden, velen voelen zich betrokken bij de vereniging en tenslotte: vele handen maken licht werk. Ook bestuursvergaderingen verlopen dankzij deze aanpak gestructureerd en snel.

Nogmaals dank aan Mattheu en ik hoop dat we deze manier van werken vast kunnen houden.

Inmiddels is het toerseizoen al twee maanden oud en hebben we over het algemeen bij goed weer kunnen fietsen. De belangstelling is weer groot, hoewel zaterdaggroep 1 wat uitgedund is omdat een aantal rijders zich voorbereidt op de tocht naar Avignon. Zij doen dit gedeeltelijk samen met zaterdaggroep 2.

Wat mij opvalt is dat je vaak als groep voorrang krijgt van automobilisten: ook als je daar geen “recht” op hebt. Een groet naar de betreffende automobilist als bedankje helpt dan weer om ook op de weg op een prettige manier samen te leven.

Tenslotte hebben we de afgelopen tijd kunnen genieten van de voorjaarsklassiekers, zoals Parijs-Roubaix met de fantastische zege van Tom Boonen en de Amstel-Gold race, met twee Nederlanders die zich lieten verschalken door een Rus. Na Parijs-Nice is de wielertaal verrijkt met een nieuw woord: “contadorreke” als alternatief voor hongerklop, bedacht door ex-renner en schrijver Peter Winnen.

Ik wens u voor de komende tijd veel fietsplezier zonder “contadorrekes” toe.

Frans Lindelauf

Advertentie 2

Van de secretaris.

Terug van een winderig rondje Noord-Holland (160 km) samen met Ronald Ras, wacht er weer een volgende klus. Even de kopij verzorgen voor het Kettingblad. Dit keer zijn er weinig schokkende dingen te vermelden. Inmiddels zijn de bestuursfuncties verdeeld en is Frans al druk bezig als nieuwe voorzitter en heeft ook Wim van Garderen de smaak van het besturen van onze club aardig te pakken. Het bestuur is weer versterkt en zij zal de komende tijd er weer voor zorgen dat u zich prettig kunt voelen bij onze vereniging. De eerste ontmoetingen zijn al weer achter de rug. Verder is de maand april een aangename maand geweest voor fietstochten en clubritten. Iedereen heeft daar volop van genoten, zeker ook voor de mensen die zich psychisch, maar vooral fysiek voorbereiden op de tocht naar Avignon. Door allerlei verschillende trainingsdoelen zijn de groepen op zaterdag qua samenstelling wel wat veranderd. Wellicht zal dat in juli wel weer veranderen.

Het ziet er naar uit dat er weer veel leden na de sluiting van het seizoen indrukwekkende aantallen kilometers zullen laten registreren. Ik ga mij alvast weer oriënteren op de seizoens-herinneringen en originele plaquettes.

Het NK-toerfietsen zal dit jaar worden gehouden op **zaterdag 22 augustus in Utrecht**. Wim van Garderen zal de organisatie voor onze club ter hand nemen. Maar nu weet de datum alvast. Verdere mededelingen volgen nog.

Van de bestuurstafel.

Op woensdag 22 april jl. hebben wij bestuursvergadering gehouden. Enkele headlines van de vergadering.

- Gesproken is over het wel of niet stellen van een plafond aan een eigen vermogen. Dit n.a.v. een vraag van Leen Pfrommer tijdens de ALV. Het bestuur ondersteunt het voorstel van Leen om niet onnodig een groot eigen vermogen op te bouwen. Volgens de penningmeester zal het vermogen ongeveer toereikend moeten zijn om b.v. een nieuwe kledinglijn te kunnen aanschaffen. Er werden allerlei voorstellen gedaan. Marco zal nadenken over wat een verantwoorde hoogte zou zijn voor onze vereniging. Ook zal Marco samen met Wim van Garderen proberen de resultaatrekening wat eenvoudiger op te zetten, beter leesbaar en helder voor iedereen.
- Nico Wareman informeert de vergadering over de nieuwe aanpak van de gemeente Ermelo omtrent de aanvraag van vergunningen voor evenementen met meer dan 100 deelnemers. Er worden

➤ Advertentie 3

- nogal wat eisen gesteld aan het organiseren en de uitvoering daarvan. Aan bepaalde eisen kunnen wij als vereniging nooit voldoen. Aanvraag voor de Rabo-Didatochten is inmiddels wel ingediend. Verder willen wij op korte termijn een gesprek met de gemeente Ermelo hierover voeren. Voorlopig eerst even afwachten op de reactie van de gemeente.
- De penningmeester maakt melding van twee sponsoren die onze vereniging weer een financiële meevaller hebben bezorgd. € 250,- van een bedrijf dat geen naamsvermelding wil en van een bedrijf via Jaap Mol (niet Polskamp) wederom € 500,- voor de club en een zelfde bedrag voor een goed doelproject waar zijn dochter aan meewerkt.
- Jos Odijk wil ondersteuning van zijn PR-taak. Iemand die de sponsorcontacten onderhoudt, zowel administratief als ook d.m.v. persoonlijke bezoeken.
- De Rabo-Didatochten staan klaar om te worden uitgevoerd. 25 sponsoren zullen de organisatie financieel ondersteunen. Nico toont zich tevreden en ziet uit naar een feestelijk, sportief evenement en zeker in het kader van het 30 jarig bestaan van de Rabo-Didatochten.
- Verder kwamen de bekende onderdelen aan de orde zoals zomeractiviteiten, voortgang St. Jansdaltocht, winteractiviteiten, nieuws van de redactie en web, lief en leed etc. Hierbij zijn geen belangwekkende zaken aan de orde geweest.
- Volgende bestuursvergadering is woensdag 3 juni 2009.

Tenslotte.

Voor de komende tijd staan er weer allerlei interessante tochten op de rit. Voor onze club is dat uiteraard de EKT-tocht op 22 mei a.s.

Heel leuk is het om te horen dat mensen ons in Noord-Holland aanspraken en informeerden naar de EKT. Zij waren van plan om naar Ermelo te komen. Sommigen hadden de tocht vorig jaar ook gereden en waren zeer enthousiast over de route en organisatie. Dat geeft een goed gevoel. Wij hopen dat het dit jaar een groot succes zal worden en wij wensen Jan Willem Lagerweij en Elton Wajer veel succes toe met de voorbereiding en uitvoering daarvan.

Hopelijk werkt het weer mee om zoveel mogelijk deelnemers op de been (fiets) te krijgen.

Verder wens ik iedereen veel fietsplezier toe en ik hoop dat wij ons allen aan de regels van veiligheid en fatsoen zullen houden, waar wij ons ook begeven. Voor die leden die fysieke teleurstellingen moesten incasseren en

Advertentie 4

voorlopig even niet kunnen fietsen, heel veel sterkte en gezondheid toegewenst. Na regen komt zonneschijn! Zowel letterlijk als figuurlijk.

Sportieve groet,

Albert van Maanen.

Van de Ledenadministratie

Jarige leden (periode 9 mei t/m 16 juni)

Mei	Juni
9 Addy Kraai	3 Jilis de Jager
10 Wim Grift	Jeroen Koekoek
Marco Goossensen	4 Gerard Deuling
17 Ab Versteeg	5 Margreet Kleinrensink
Wim Karsten	12 Dick Haan
21 Dick Kleinrensink	14 Corrie Doppenberg
Henk Huizinga	Gerrit Doppenberg
23 Peter van de Mheen	Saco Sijens
Woutje Westenbrink	Meeuwis Schaftenaar
24 Ben Huisman	Wilco Schuurkamp
28 Wilfred Mol	16 Rins Koch
29 Tonny Wegh	



Allemaal van harte gefeliciteerd !

Nieuw lid Elina Bos
Hamburgerweg 88
3851 EN Ermelo
23 januari 1978
Tel: 554402

Hartelijk welkom bij de V W V !

Advertentie 5

Van het Rabo-DiDa team

Nog 3 weken te gaan en dan start op 2 juni de dertigste editie van de Rabo-DiDa tochten. We bieden dan weer de mogelijkheid om 9 dinsdag avonden naar allerlei leuke bestemmingen te fietsen. Vanuit onze thuisbasis Camping De Haeghehorst starten we voor ritten van rond de 28 kilometer.



Om dit mogelijk te maken gingen Harrie en Wia de leden weer langs met de vraag voor wat hulp. Ik heb begrepen dat inmiddels in die behoefte is voorzien. Uiteraard heel hartelijk dank voor jullie hulp.

Ook hebben we weer veel ondersteuning van sponsors. Laat mij ze even aan u voorstellen: De **Rabobank** is onze hoofdsponsor samen met **camping De Haeghehorst, Vliek Tweewielers en Polskamp**. Verder worden we gesteund door: **Cafetaria Het Hoekje, Restaurant Peacock, Boonen Bike Shop, Vakgarage Kievit, Juwelier Wajer, Leene Schoenmode, Geurts Rijwielhandel, Drogisterij Etos van Slooten, Bloemenkraam bij de Rabobank, Bike Totaal Schraeverus, Fish de viskraam bij de Boni, Tellinga Assurantiën, Klapwijk Herenmode, Dierenspecialzaak De Oude Meul, Garage Mazier, De Bourgondiër, Buxus woningdecoratie, Baxley wonen Nijkerk, Foto Harry Koelewijn Nijkerk en Xumum Natuurwinkel.**



Op 27 mei kunt u al voorinschrijven. Van 19.00 uur tot 20.30 kunt u dan een boekje kopen (voor VVV leden gratis) waarmee u alle avonden mee kunt fietsen over onze fraaie Veluwe. Als u op 27 mei komt, trakteren wij u op een kopje koffie.

Advertentie 6

De voorinschrijving en alle starts vinden plaats bij
Camping de Haeghehorst
Fazantlaan 4 te Ermelo

Graag vermeld ik nog dat we op 30 juni een leuke tocht hebben voor de racefietsers. O.l.v. Willem van Garderen zal er met voorrijders gefietst worden met als finishplaats Camping De Haeghehorst. De start is op de welbekende parkeerplaats bij DVS. De starttijd is gelijk aan die van de donderdag n.l. om 18.45.

Tot ziens op één van de Rabo-Dida tochten

Nico Wareman



Advertentie 7

Spiere voor spieren

Hallo fietsvrienden,

Op 20 september 2009 start weer de spinningmarathon voor Spiere voor Spiere. Spiere voor Spiere is een organisatie die onderzoek doet naar spierziekte in het algemeen en spierziekte bij kinderen in het bijzonder. Hiervoor is heel veel geld nodig. Wij als ouders van een kind met spierziekte willen ons dus dan ook volledig inzetten voor deze actie. U zult zeggen praten we daar nu al over. Ja, want er moet het nodige nog gebeuren. Vorig jaar heeft deze dag een totale opbrengst opgeleverd van €453.000,--. Mede dankzij uw donatie is dit een groot succes geworden.

We willen het alleen dit jaar anders gaan doen. We willen gaan spinnen als teams van de Veluwe Wieler Vereniging in club tenue zodat we de VVV landelijk op de kaart zetten. Herman heeft met het bestuur van de VVV gesproken en die hebben unaniem hun volledige medewerking toegezegd. Fijn om te horen natuurlijk.

Wat is nu de bedoeling: in het volgende clubblad van 19 juni zal een sponsorformulier zitten en wij hopen dat u binnen u familie vrienden kennissen collega's en bureu kring geld kunt op halen voor de actie. Het aantal deelnemers (spinners) zit vast aan het opgehaalde sponsorgeld. Schrik niet voor elke fiets moet €1000,-- worden opgehaald. Dus doe uw best. Mocht u meerdere formulieren nodig hebben dan kunt u deze bij ons krijgen.

Wilt u als spinner deelnemen dan kunt u zich uiteraard ook bij Herman aanmelden.

Hartelijke groeten
Herman, Wia en Robin
van de Pol



Advertentie 8

Alpe dHuZes 2009

Beste fietsvrienden,

Nog een laatste bericht voor ik naar Frankrijk op 30 mei afreis.

Ik weet niet zo goed hoe ik mijn verslag moet beginnen, want het is allemaal niet goed. Nou ja niet is overdreven, want ik heb net gehoord, gelezen dat de € 3 Miljoen al bereikt is. Verder zijn er giga-ontwikkelingen aan de gang, die zijn weerga niet. Allereerst een leerstoel op de universiteit. "De Belgen" gaan De Mont Ventoux als berg inzetten voor hetzelfde doel. Dat zijn toch mega/superacties op: hoe bestrijd een ziekte als Kanker. Met mij, beste fietsvrienden, gaat het minder. En dan wel in fysieke zin. Vanaf september 2008 heb ik problemen met rug, knie en mond. Het lijf wil niet meer meedoen met Alpe dHuZes. Vandaag weer ff op de fiets, als test ri Loenen gefietst. Resultaat 3 maal prut. Vanaf kasteel Staverden begon mijn linkerknie al op te spelen. Daar waar ik ff het gevoel had na maanden fysio, tandarts-ingrepen, manueeltherapie om nog maar te zwijgen over artsbezoeken, het gaat goed, is het eigenlijk drie keer niks. Ik moet me schijnbaar bij neer leggen dat mijn jubileum er niet inzit. Of te wel 25 keer Alpe D'HuEz. Het gaat me wel aan het hart want ik kom zoveel meer verhalen tegen, waar uit blijkt hoeveel mensen, gezinnen, families geconfronteerd worden met de ziekte kanker. Als ook ineens een direct familielid door kanker wordt geveld. Mijn schoonzus (10 jaar jonger dan ik) vecht tegen het zwaarste verhaal wat je je maar kunt voorstellen. Ik hoopte daarom dat ik fit genoeg was nog een keer een bijdrage te kunnen en mogen leveren. Ik ga zo wie zo richting de beruchte Nederlandse Alpenberg, maar verwacht van mij geen topklassering. De voltallig familie gaat erheen, want we gaan nog steeds voor goud. Voorlopig staat mijn sponsoractie op ruim € 5750 (Het zal ruim €6000 worden), maar ik wil meer. Dus duik nog ff in de stuivertjespot! Leuke verhalen, of liever gezegd fantastische verhalen zijn er ook: een bejaarde mevrouw haalt uit eigen beweging ruim € 100 op onder andere bejaarden. Een nicht haalt bij bekenden € 130 op berichtte ze mij vandaag per mooie ansichtkaart. Om maar ff wat te noemen. Dus wat zeur ik nou! Lieve fietsvrienden, ondanks dat ik jullie op de fiets niet zo erg meer tegen kom en ga komen; ontstellend veel fietsplezier de komende tijd.

Maar vergeet niet www.alpe-dHuZes.nl of OpGevenIsGeenOptie.nl

Kijk op mijn deelnemers-blog: Hans Lemmers 125 en doneer. Ik houd jullie op de hoogte.

Hans Lemmers



Advertentie 9

Advertentie 10



Fietsen met de senioren

Na het vooruit zetten van de klok had Elton op **maandag 30 maart** de primeur voor de allereerste rit in de zomertijd. Op 27 maart werd hij 62 jaar en omdat Elton een pure liefhebber is van wind, groen en vogels, was het niet verwonderlijk dat hij koos voor een “frisse neuzenrit” in de polder. Er stonden 18 man aan de start waaronder 3 gastrijders. De rit verliep voorspoedig, Gerrit breidde er een extra verjaardagslusje aan en ook het weer werkte goed mee. Na precies 60 km zaten we in het PMT. Daar trakteerde de jarige ons op koffie en nam hij de welgemeende felicitaties van zijn maten in ontvangst maar wellicht de mooiste woorden kwamen uit de mond van Gerrit. Als voorzitter van de ballotagecommissie kon hij Elton vertellen dat zijn aspirant-lidmaatschap was omgezet in een volwaardig lidmaatschap van de senioren groep. Hij prees Elton voor zijn mooie rijstijl, kameraadschap, humor en gedrag. Kortom een aanwinst voor de senioren groep waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen. Elton nam de bijbehorende versierselen dankbaar in ontvangst en was verheugd dat hij - na 12 jaar wachten - eindelijk was opgenomen in de senioren groep. Theo (secretaris) legde uit dat de commissie normaliter 2 avonden vergadert om iemand toe te laten maar dat men er bij Elton al na 3 kwartier “uit” was. Omdat Elton zijn feestje alcoholvrij wilde houden kon Henk Nagtegaal helaas niet zijn zoet gevooisde stem ten gehore brengen maar gelukkig deed Wim van Garderen een perfectie imitatie van een langsnavelige bonte baardmees die hij kort daarvoor in de polder had horen fluiten. En daarmee kreeg dit feestje – tot groot genoegen van Henk - toch een muzikaal tintje.

Ook op **maandag 6 april** was het mooi weer. Al weken tevoren was met Nardus afgesproken dat de senioren in de week dat hij de respectabele leeftijd van 75 jaar zou bereiken, naar Leusden zouden fietsen om daar zijn “jubileum” te vieren. Gerrit leidde de groep via “De Treek” naar de afgesproken plaats waar we door Nardus werden opgewacht. Het weerzien met hem was heel hartelijk. De 16 senioren feliciteerden hem met een stevige handdruk. Nardus trakteerde op koffie en heerlijk gebak. Herman zou als best gebekte senior een toespraak houden maar kreeg uitgerekend op het moment dat hij wilde “speeche” telefoon uit Vaassen. “Dat gaat vast heel lang duren, zal ik het maar doen?” riep Henk Klok. En eigenlijk - met alle respect voor Herman – lag dat méér voor de hand. Henk was immers zelf in februari 75 jaar geworden! In een leuke toespraak prees hij Nardus om zijn jeugdige uitstraling, zijn doorzettingsvermogen en puike conditie. “Heel jammer dat je vanwege je verhuizing naar Zeist op

maandag niet meer met ons meefietst. Helaas staat het fietsen momenteel door allerlei blessures op een laag pitje maar gelukkig sta je als lid van de biljartvereniging "Keus genoeg" ook je mannetje op het groene laken" aldus Henk in zijn toespraak voor de vuist weg. Als aardigheidje had hij een dikke reep chocola meegenomen die door Hans met goudkleurige "slingers" versierd was. Nardus kon het allemaal best waarderen en verheugde zich al op de komende senioren-driedaagse. Op het zonnige terras genoten we nog een poosje van de heerlijke temperatuur. Toen werd het tijd om afscheid te nemen van Nardus en dat deed best een beetje pijn. Nog even wachten tot Herman klaar was met telefoneren en vervolgens fietsten we allemaal met een vol(daan) gevoel weer terug naar Ermelo. Een mooie rit van bijna 80 km vandaag.

Vorig jaar lag er op 2^{de} paasdag dag 2 cm sneeuw! Het contrast met 2^{de} paasdag op **maandag 13 april** was daarom groot! Een beetje fris - dat wel - maar van een "witte wereld" was géén sprake! De opkomst was goed: 17 man stonden klaar voor een rit naar "t Hek" onderaan de Goudsberg. Onder hen 2 prominente gastrijders: voorzitter Frans Lindelauf en één lid uit de jongste categorie: Sietse Karssen, de schoonzoon van Gerrit. Beide heren hadden vernomen dat het "goed vertoeven" is tussen de wielen van de senioren en dat wilden zij graag "aan den lijve" ondervinden. Via Putten, Stroe en de buitengebieden van Kootwijkerbroek reden we rap richting Lunteren. Na 35 km zaten we amper op 1 km van onze koffiestop maar dat vond Gerrit toch een beetje te vroeg. Daarom maar een extra lusje van 12 km erbij. Na de koffie ging de tocht verder via Barneveld en Terschuur. Hier kreeg Gerrit weer een briljant idee. Hij wilde ons een paar wegen laten zien waar zelfs Herman Huisman nog nooit geweest was! Iedereen was zeer benieuwd waar we zouden uitkomen toen hij een onbekende weg insloeg. De weg werd al gauw minder begaanbaar maar Gerrit ging onverstoort door totdat we na 3 km tot stilstand kwamen voor een enorme gierput. Herman Räkera dacht dat hier een extra rust was ingelast en ging meteen "plat" in de koeienstal. De boerin die de vuile was buiten hing, legde uit dat aan het begin van het pad toch echt het bord "doodlopende weg" stond. Keren dus. Maar Gerrit was er van overtuigd dat hij uit deze doolhof kon ontsnappen. Op de eerstvolgende kruising rechts af! En jawel hoor! Na 2 km liep ook deze weg dood! Ja, toen waren de rapen gaar natuurlijk! Het commentaar was niet van de lucht en Gerrit - die ons elke week de mooiste plekjes laat zien - kon er nu opeens niets meer van! Gelukkig hield Frans het hoofd wel koel en wist de "morrende meute" te bedaren. "Ik vond het juist heel bijzonder om over wegen te fietsen waar zelfs Herman nog nooit is geweest" aldus de wijze woorden van onze nieuwe voorzitter. Ook Sietse stak Gerrit een hart onder de riem: "Dit zal ik écht niet aan m'n schoonmoeder vertellen" beloofde hij. Weer terug bij het bord "doodlopende weg" (het bord stond er echt) pikten we de bekende route

Advertentie 11

weer op en via Nijkerk en Putten reden we na bijna 90 km Ermelo weer in. “Tien km meer dan de bedoeling was maar wel 10 heel bijzondere en toch mooi op tijd weer thuis” vond Frans! En daar was iedereen het grondig mee eens! Nou ja.....iederéén?

Het aanhoudende mooie weer zorgde ervoor dat er op **maandag 20 april** 17 senioren op het parkeerterrein van DVS klaar stonden voor hun wekelijkse rit. En wéér hadden we een jarige in ons midden! Onze Brabander Herman Räkera was afgelopen zaterdag 73 jaar geworden.”We hebben dat uitbundig gevierd en daarom m’n benen voelen nog een beetje slap maar dat rij ik er tijdens de tocht wel uit” zei Herman. Hij wilde graag naar vliegveld Teuge omdat Herman daar menige zondag samen met zijn kleinzoon de binnenkomende toestellen zit te spotten. De rit ging over de Aardhuisweg (hier voelde Herman de slapheid uit zijn benen wegvloeien) naar Apeldoorn en verder via uitgestrekte buitengebieden naar Teuge. Gerrit nam – waarschijnlijk naar aanleiding van vorige week - geen enkel risico en week geen meter van de bekende route af. Op het zonovergoten terras van vliegveld Teuge genoten we van de koffie die ons werd aangeboden door Herman. Ook de weg terug kende geen verrassingen. Helaas kreeg Henk Klok flink last van een slijmbeursontsteking in zijn knie. Met enige vertraging en net géén 100 km op de teller kwamen we terug in Ermelo. De rit naar Teuge blijft een mooi!

Helaas konden we de uitzonderlijk zonnige maand april niet afsluiten met mooi weer. Vroeg in de ochtend begon het te regenen en dat deed het om 09.00 uur nog steeds. Gerrit, Elton én Henk Klok hadden al besloten niet te gaan fietsen. Uiteraard bleef ikzelf ook thuis. Achteraf hoorde ik van Henk Klok dat hij alsnog was gaan fietsen met Ab Fakkert en Henk Kusters. Natuurlijk wilde Henk wel even zijn fietsrit op papier zetten. Daarom hieronder het verslag van **Henk Klok** over hun belevenissen op **maandag 27 april**

Gelukkig heeft het voor de natuur geregend doch niet iedereen is blij als op maandagochtend de milde regen neerdaalt op de wegen die we als VWV’ers willen gebruiken om te fietsen. Hoe verloopt zo’n eerste moment? Buienradar niet best, buiten kijken niet best, nogeens kijken: iets beter, omkleden, Harrie bellen, wordt niks. Wat nu? Met fietskleden aan in de auto om te kijken of er nog bikkels zijn. Daar zit Bertus in zijn auto, wordt niks, dan maar haar huis. Op het moment dat ik weg rijd zie ik Ab en Henk Kusters aankomen. Uit de auto (het is inmiddels droog) overleg met de doordouwers en besloten dat ik mijn fiets ga halen en dat beide bikkels naar Putten komen. Vanuit Putten via Garderen en Harskamp naar Kootwijk. Hier hebben we koffie gedronken en de regenjasjes opgeborgen. Via Elspeet, Vierhouten over de Stakenberg weer terug naar Ermelo

Advertentie 12

gefietst. Geen spat regen, zo nu en dan een zonnestraaltje en 70 km op de teller. Zo zie je maar weer: Na regen komt Zonneschijn! Ab en Henk bedankt voor de fijne rit!

Let op! Vanaf maandag 1 juni is de vertrektijd om 08.30 uur.

Harrie van Ooijen

Kilometerregistratie 2009

In Kettingblad 1 gaven we door dat de registratie van de kilometers van medio januari zal worden verzorgd door Frans Lindenlauf. Aangezien Frans nu voorzitter is geworden, heeft hij per direct de registratie aan Henk Kosters door gegeven. Bij calamiteiten kan je met hem contact opnemen.

Henk Kosters

Meidoornlaan 13

3852 GV Ermelo

Tel: 0341 - 566612

Email: kmregistratie@vww-ermelo.nl



Advertentie 13

Advertentie 14

Zondag margen verhaol

De laatste tied komme er allerlei dikke vhaolen in ut tidschrift van de verenigig. Ze noeme dat geleuf ik "novelle" , nauw ik doe daar mooi nie an mee.

Ik kan ok wel stukke schriewe over minsen die een nieuwe fiets kriege en dan geliek verkrachte deur zoan nieje wets ding op een stuur te maoke, staot veur gin meter.

Of over deere's die zich nie wille wassen mit kerels of over een vent die zegt dat tie heel hard naor beneje kan mit de fiets en als tie het een keer nie doet dan ligt ut an de fiets!!!!!!!

Ik houw ut kort en schrief alleen maor op waor ut um gaot nameluk waor wullie op zondag marge gaon koffie zupen.

- 10 mei - Arnhem
- 17 mei - Hoog Soeren
- 24 mei - Ginkelse heide
- 31 mei - Ketelhaven
- 7 juni - Rhenen
- 14 juni - Doorwerth
- 21 juni - Woeste Hoeve

Wullie gaon zoals altied om ½ nege vurt bie de parkeer plaots van D.V.S. an de Paul Krugerweg.

Tot kiekies, Jan Willemaaltsoon

"Het dragen van een fietshelm wordt dringend aanbevolen en wij verwachten dat onze clubritten in verenigingskleren wordt gereden".



Advertentie 14

advertentie 15

Zaterdaggroep 2

Groep 2 is blij met de grote opkomst tijdens de tochten en verwelkomt regelmatig nieuwe gezichten.

Op moment van schrijven staan we al weer voor de Koninginnedag traditional, oftewel een “klein rondje Zuiderzee” van 199 km. Als de voortekenen niet bedriegen, en dat gebeurt gelukkig zelden, zal de belangstelling groot zijn. Volgende editie meer daar over.

Onze doelstelling is en blijft om onze rondjes te fietsen met een stevig tempo en daarbij altijd voldaan en samen thuis te komen. Dat daarbij in geval van vermoeidheid ook de geest tot het uiterste geprikkeld wordt, valt op te maken uit de uitspraak van de wis- en natuurkundige van groep 2, oftewel Volkert S, gedaan tijdens de altijd lastige Reichswald Tour: “als je wind heen tegen hebt, heb je hem terug achter”.

Het programma ziet er verder als volgt uit. We starten net als de andere groepen van de vereniging op de parkeerplaats van DVS'33 aan de Paul Krugerweg.

Zaterdag 9 mei

Vertrek: 07.30 uur

Rabo Plassentocht 100 km Toerleider: Jan Willem Lagerweij
Scherpenzeel + 70 km heen en terug

Zaterdag 16 mei

Vertrek: 07.30 uur

Bronkhorsttocht 160 km Toerleider: Jan ten Hoeve

Vrijdag 22 mei

Vertrek: 07.30 uur

Ermelose Klimtoer (EKT) 185 km Toerleider: J.W. van Diermen

Zaterdag 23 mei

Vertrek: 07.00 uur

Tecklenburg (**auto**) 150 km Toerleider: Andries Jansen

Zaterdag 30 mei

Vertrek: 07.30 uur

Hoch Elten 150 km Toerleider: Lammert Grootenk

Zaterdag 6 juni

Vertrek: 07.30 uur

Omloop Flevoland 125 km Toerleider: J.W. van Diermen
+ 40 km heen en terug

Zaterdag 13 juni

Vertrek: 07.30 uur

Limburgs Mooiste 150 km Toerleider: Michel v.d. Does
Landgraaf (**auto**)

Zaterdag 20 juni

Vertrek: 07.30 uur

EKT 2010 andersom 155 km Toerleider: Jan Willem Lagerweij

Indien er achter een tocht 'auto' staat, vragen we de week voorafgaand hieraan even contact op te nemen met de toerleider, zodat het vervoer hierop afgestemd kan worden.

Hopelijk tot ziens bij de start en als je eens meer wilt weten, bel gerust.

Andries Jansen (tel. 06-51505224)

Jan Willem Lagerweij (tel. 06-11005032)

“Het dragen van een fietshelm wordt dringend aanbevolen en wij verwachten dat onze clubritten in verenigingskleden wordt gereden”.



Advertentie 17

Zaterdaggroep 1

Wegens vakantie dit keer alleen het programma voor de komende tijd.
Als er voor vrijdag 22 mei een toerleider meldt, dan kan er in
groepsverband samen gereden worden.

Zaterdag 9 mei: Voorrijden EKT
Afstand: 110 km Vertrek: 08:00 uur
Toerleider: Jan Willem Lagerweij, Tel. 06-11005302

Zaterdag 16 mei: Bronkhorsttocht
Afstand: 110 + 10 km Vertrek: 08:00 uur
Toerleider: Albert van Maanen, Tel. 06-10682304

Vrijdag 22 mei: Ermelose Klim Toer**
Afstand 110 km Vertrek: 08:00 (**Muzenhof**)
Toerleider: Nog onbekend, Tel:

Zaterdag 23 mei: Voorrijden Vuursche Valleitocht
Afstand 100 km Vertrek: 08:00
Toerleider: Frans Waalders, Tel: 0341-427217

Zaterdag 30 mei: Hemelsebergtoer
Afstand 120 km Vertrek: 08:00 uur
Toerleider: Jos Odijk, Tel. 0341-454240

Zaterdag 30 mei: Vechtdaltoer
Afstand: 125 km Vertrek: 07:00 uur
(DVS met auto's opgeven voor woensdag 27 mei)
Toerleider: Wim van Garderen, Tel. 06-13224953 (alleen tijdens de tocht)
en 0341-562821

Zaterdag 6 juni: Kanaal en mark
Afstand 115 km Vertrek 08:00 uur
Toerleider Cock Steen Redeker, Tel 06-16881741

Zaterdag 13 juni: Engelse werk
Afstand 100 km Vertrek 08:00 uur
Toerleider Gerrit Doppenberg, Tel 06-21684665

Zaterdag 20 juni: 'Classic Rein Verspui' (Nagele)
Afstand 135 km Vertrek 08:00 uur
Toerleider Cock Steen Redeker, Tel 06-16881741

**“Het dragen van een fietshelm wordt dringend aanbevolen en wij
verwachten dat onze clubritten in verenigingskleden wordt gereden”.**