



# Veluwe Wieler Vereniging

Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo

Koninklijk goedgekeurd: 6 november 1975

Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.

info@vww-ermelo.nl    www.vww-ermelo.nl

## Contributie 2007

Lid	€ 51,50	Donateurs met clubblad	€ 22,75
Jeugdleden	€ 26,00	Donateurs zonder clubblad	€ 14,50
Gezinsleden	€ 31,00	Eenmalige administratiekosten	€ 7,25
M-leden	€ 19,50 (hoofdlid bij andere vereniging)		

Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo 3877.51.963

---

## Bestuur

Voorzitter:	Mattheu Brinke Mozartdreef 32 3845 BK Harderwijk	mgmbrinke@kabelfoon.nl tel: 0341 – 427615
Secretaris:	Albert van Maanen Retiefstraat 133 3851 AC Ermelo	ajt.vanmaanen@hetnet.nl tel: 0341 - 563340
Penningmeester:	Marco Goossensen Torenlaan 15a 3851 NP Ermelo	mcgermelo@zonnet.nl tel: 0341 – 560485
Redactie/website:	Erik Kleinrensink Meerkoetstraat 34 3853 AN Ermelo	e.kleinrensink@chello.nl tel: 0341 - 561818
Winteractiviteiten:	Piet Heij Retiefstraat 22 3851 AL Ermelo	pietheij@hotmail.com tel: 0341 - 554763
Zomeractiviteiten:	Cock SteenRedeker De la Reystraat 186 3853 BM Ermelo	cocksten@planet.nl tel: 0341 – 559287
Lid:	Nico Wareman Herderlaan 11 3851 BC Ermelo	nicow01@plant.nl tel: 0341 - 560375
P.R.:	Vakant	

---

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman  
en Teun Sterrenburg

Erelid: Harrie van Ooijen

## Van de Redactie



Alweer het 3<sup>e</sup> exemplaar van het Kettingblad. Dit keer een aangepaste uitvoering van “Sponsor onder de Loep”.

Jos heeft voor deze keer onze “afgetreden” bestuurslid Harrie en ook Hannie onder de loep genomen.

Wijnand ons mee in de boeiende geschiedenis van de Mookerheide.

Het wegseizoen is weer helemaal “losgebrand” menige kilometers zijn er al weer afgelegd. Voor de komende periode kunnen we weer volledig aan de bak. Naast het gevarieerde programma van de 2 zaterdaggroepen, zondaggroep en de senioren groep is ook de donderdagavondgroep van start gegaan. Kortom fietsen maar !

Het kettingblad wil altijd actueel zijn, echter dat lukt niet altijd. Het laatste (belangrijk)nieuws sturen we via de e-mail. Dit kan natuurlijk alleen als deze bekend is bij de redactie. Mocht je b.v. het verzoek voor het herinneringsboek van Harrie niet hebben ontvangen, dan is je adres niet bekend bij de redactie. Stel je het op prijs om berichten te ontvangen, stuur dan even een mailtje naar [info@vwv-ermelo.nl](mailto:info@vwv-ermelo.nl)

Kijk ook eens op onze website [www.vwv-ermelo.nl](http://www.vwv-ermelo.nl)

Veel leesplezier

**Erik Kleinrensink**

**advertentie 1**

## Van de voorzitter.

### Terugblik winterseizoen

Als ik mijn gedachten laat gaan over de afgelopen periode, dan kom ik tot de conclusie dat onze vereniging volop in bloei staat. Natuurlijk kun je een aantal



kanttekeningen plaatsen en daarnaast zijn er zeker nog enkele heikele punten die we moeten oplossen, maar toch slaat voor mij de wijzer naar de goede kant uit. Het winterseizoen is op een prachtige manier afgesloten met voldoende deelname aan onze ATB toertochten (kan altijd meer).

Voor leden die niet veel met het ATB fietsen hebben, konden dit winterseizoen weer met Gerrit en Rein op de weg blijven fietsen. Hierover heb ik alleen maar positieve reacties gehoord en er waren leuke opkomsten op de zaterdagmiddag.

### Opening nieuwe seizoen

De invloed die Peter van Mheen de laatste jaren op het weer heeft, stelt helaas niet zoveel meer voor. Was het de afgelopen jaren zo, dat hij nog sneeuw kon regelen op de dag van de openingstocht, dit jaar was het alleen nog maar regen.

Enkele bikkels trotseerden deze omstandigheden en zijn toch, na het genot van een kop koffie bij Peter, vertrokken voor de openingstocht.

Volgend jaar hopen we waarschijnlijk wel weer met zijn allen op de eerste dag te vertrekken onder goede weersomstandigheden.

Gelukkig was het daarop volgende weekeinde wel goed weer.

Zaterdag 10 maart zijn er meer dan 50 personen vertrokken om in verenigingsverband te fietsen, dat wil dus zeggen meer dan een kwart van al onze leden. Iedereen staat dus te popelen om weer op de racefiets te stappen en de overvloedige winterkilootjes er af te fietsen. Natuurlijk stonden er ook weer trotse eigenaren aan de start met fonkel nieuw materiaal. Prachtig om te bewonderen.

## **Terugblik ALV**

Laat ik het actieve gedeelte even terzijde leggen en even kort terug komen op onze leden- vergadering. Een prachtige opkomst! Er waren 76 personen aanwezig en 25 hadden zich keurig afgemeld. Er ontstond een goede en nuttige discussie n.a.v. de ingezonden brief van Sander van der Does over het verplicht stellen van de helm tijdens onze tochten. Na de stemming bleek dat de meerderheid van de vergadering het standpunt van het bestuur ondersteunde en er een dringend advies wordt afgegeven om voortaan onze clubritten en toertochten met helm te rijden. Het is goed om elkaar op een redelijke manier hier op aan te spreken.

Natuurlijk het niet te vergeten afscheid van ons aller Harrie. Wat is het toch fantastisch als je nog dergelijke personen in je ledenbestand hebt staan, met als bekroning het ultieme erelidmaatschap, aangeboden door de hele club.

Helaas hebben we tot op heden nog geen reacties mogen ontvangen van personen die de kar willen trekken voor onze dida-tochten. Dit is echt een grote zorg aan het worden, niet alleen voor de leden, maar ook voor ons als bestuur. Het bestuur zal in de vergadering van 28 maart een besluit moeten nemen over het wel of niet doorgaan van de dinsdagavondtochten. Zoniet, welke consequenties heeft dit dan voor de vereniging en wat zijn dan de gevolgen voor onze begroting. Negatieve invloeden op potentiële sponsoren die dan af lijken te haken.

Tegen deze achtergrond stel ik u de dringende vraag: ‘Wie wil de vereniging hiermee helpen en zorgdragen dat de dida-tochten blijven voortbestaan?’.

Een ander punt van aandacht is nog steeds een pr-functionaris, die voornamelijk de contacten met de huidige en nieuwe sponsoren zal moeten aangaan. Ook het ontbreken van onvoldoende sponsoren zal een wezenlijke invloed hebben op onze begroting. Wie voelt zich hiervoor geroepen? Dit werk hoef je niet alleen te doen, het mag ook in groepsverband. ‘Vele handen maken licht werk’, zegt het spreekwoord.

Gelukkig hebben we ook positief nieuws aangaande de bestuursbezetting: twee personen hebben zich beschikbaar gesteld

om het bestuur te versterken en wel de heren Cock Steen Redeker en Nico Wareman. Hartelijk welkom in ons bestuur en veel succes met de werkzaamheden. Een ander spreekwoord zegt: 'Als één schaap over de dam is dan..... !

Ik ben benieuwd wie zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen?

Onze secretaris had een dag na de jaarvergadering zijn verslag alweer voor elkaar en zal in deze uitgave van het clubblad ongetwijfeld meer van zich laten horen.

Tenslotte: ik zie jullie reacties graag z.s.m. tegemoet, zodat we vol vertrouwen de toekomst in kunnen gaan.

Groeten Mattheu



**advertentie 2**



## Van de secretaris.

Het nieuwe wegseizoen voor onze vereniging is weer geopend, niet met de 'Omloop van het Volk', maar met de 'Toeloop bij Peter'. De 'valse start' begint zo langzamerhand een traditie te worden. Af en toe denk ik bij mezelf: zou het niet aan de locatie liggen: starten aan de DWARSweg????



Misschien moeten we de opening in het vervolg maar geen officieel tintje meer geven en gewoon 'sneaky' van start gaan bij het DVS-terrein. Er wordt immers al het hele jaar behoorlijk doorgefietst. Toch zijn er vijf stoere leden op pad gegaan voor de ereplaatsen in het klassement, alvast denkend aan de huldigingen op de feestavond, al of niet bekroond met een 'Weekend' voor het hele gezin.

## Terugblik ALV

Onze voorzitter heeft in zijn voorwoord al enkele feiten genoemd. De opkomst was redelijk goed (74 leden, incl. bestuur). Bij de vaste agendapunten viel het op dat het financiële gedeelte van onze vereniging altijd weer voor spanningen zorgt. Gaat het goed met de club of dalen de inkomsten en gaan wij interen. Over 2006 is een licht verlies geleden. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. U kunt dat lezen in de uitgebreide notulen van de ALV 2007, welke volgend jaar februari 2008 in het Kettingblad zullen verschijnen. De contributie zal voor 2008 met 3% worden verhoogd. Na de vaste agendapunten kwam de introductie van het vernieuwd Huishoudelijk Reglement aan de orde. Na enkele kleine aanpassingen ging de vergadering akkoord. De brief van Sander van der Does m.b.t. het opnemen van de helmplicht in het HR zorgde voor een boeiende discussie van voor- en tegenstanders. Uiteindelijk werd het standpunt van het bestuur, n.l. een dringend advies om een helm te dragen bij clubritten en toertochten, met 42 stemmen vòòr en 32 tegen, door de vergadering overgenomen. Vervolgens werd aan vijf leden de zilveren jubileumspeld t.g.v. het 25 jarig lidmaatschap uitgereikt, t.w. Ben Huisman, Evert Jan Jansen, Leo Huller, Wilco Kaper en Kees Muijnen. Twee andere

leden, t.w. Wim Grift en Jan Willem van de Water konden helaas niet aanwezig zijn om de speld in ontvangst te nemen.

Hierna volgde de bestuurverkiezingen. Allereerst werd op een waardige afscheid genomen van Harrie van Ooijen als bestuurslid. In een 'beurtzang' door de bestuursleden werd Harrie op een bijzondere wijze in het zonnetje gezegd, vergezeld van cadeaus, bloemen voor Hannie, een schitterende herinnering en als klap op de vuurpijl het 'eredoctoraat' van de vereniging.

Zichtbaar ontroerd sprak Harrie zijn dankwoord uit en betrok daarbij een aantal mensen van de vereniging waar hij veel mee te maken heeft gehad in al die jaren. Hij bedankte alle leden voor het vertrouwen dat zij in hem hadden gehad en hij voelde steeds dat zijn werk gewaardeerd werd. Dat gaf hem heel veel vreugde en zorgde voor een dankbaar gevoel. Ook Gerben Attema, als vertegenwoordiger van de N.T.F.U. en als districtsvertegenwoordiger, sprak de jubilaris toe. M.n. zijn zorg voor een goede toerkalender lichtte Gerben Attema er uit. Altijd bezorgd of het wel goed zal komen. Namens de N.T.F.U. overhandigde Gerben hem een prachtige oorkonde en een bronzen speld. Zeer verrast en blij nam Harrie ook deze relikwieën in ontvangst.

Daarna werden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld, t.w. Cock SteenRedeker en Nico Wareman. Zij werden op voorstel van de voorzitter met een instemmend applaus aanvaard door de vergadering als nieuwe bestuursleden.

Als laatste onderdeel op de agenda stonden de plannen m.b.t. het nieuwe fietsseizoen. Het zorgpunt voor het komende seizoen is het dinsdagavondprogramma. Het zal heel veel moeite gaan kosten om dit op de been te houden. Er werd een dringende oproep gedaan door de voorzitter om mensen te krijgen voor de organisatie en uitvoering van de dinsdagavondtochten. Het zou een geweldige tegenvaller zijn als deze tochten niet door kunnen gaan vanwege gebrek aan kader en vrijwilligers. Op de bestuursvergadering van 28 maart zal het bestuur hierover een beslissing moeten nemen. Harrie gaf nog een uitleg bij de zomertochten voor het komende seizoen. Samen met Cock Steen Redeker zullen zij zorgen voor de bemensing van de tochten.

Ook volgend jaar hopen Gerrit en Rein door te gaan met de zaterdagmiddagtochten.

Om 23.15 sloot de voorzitter deze extra lange ALV 2007. Het uitgebreide verslag leest u volgend jaar in het Kettingblad.

### **Tochtenjournaal.**

Deze rubriek gaat ook weer van start. Het is alleen moeilijk om van alle verreden tochten informatie te verkrijgen. Alleen al zaterdag rijden er tegenwoordig drie verschillende groepen, elk met andere toerleiders, afstanden en bestemmingen. Wanneer u zelf wilt schrijven over een tocht waaraan u hebt deelgenomen, dan kunt dat rechtstreeks versturen naar de redactie. Wilt u dat ik e.e.a. verwerk in het Tochtenjournaal, dan ontvang ik graag per mail de informatie en verweef ik het in het geheel van het stuk. Ontvang ik niets, dan beperk ik mij tot die tochten waaraan ik zelf heb meegedaan, of waarvan ik informatie heb ontvangen.

Op zaterdag 10 maart hebben wij met de zaterdag groep 1 een nieuwe tocht gereden o.l.v. Gerrit Dopnburg. 't Hek onder de Goudsberg.

Met 23 fietsers op pad, onder redelijk goed weer. Slingerend door de omgeving van Barneveld, Lunteren, Ede naar de Goudsberg. Het werd weer een memorabele tocht voor Henk Kusters. Hij kwam op de Wekeromseweg lelijk ten val. Even het wieltje van zijn voorganger rakend, uitbalans en vervolgens omvallen. Het zag er niet gezond uit. Een diepe wond boven het linkeroog. Via 1-1-2 kwam er snel hulp en Henk werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Ede. Gelukkig is het allemaal meegevallen en werden de wonden gehecht en goed verzorgd. Toch zit de schrik er dan even in. Gelukkig hadden we nog geen koffie gedronken, zodat we nog even op verhaal konden komen onder de Goudsberg. Overigens was het tweede deel van de tocht ook mooi en er werd flink doorgetrapt. Om 13.15 waren wij weer op thuisbasis teruggekeerd. Complimenten aan Gerrit Dopnburg voor de mooie en gedisciplineerde tocht.

Voor 17 maart staat er een bekende tocht op het programma van de zaterdag 1 groep 'De Dellentocht', jarenlang de ouverture van het nieuwe fietsseizoen. Ons nieuwe bestuurslid, Cock Steen Redeker is dan onze toerleider.

I.v.m. de inleverdatum van de kopij heb ik hierover nog geen informatie kunnen verstrekken. De eerste tocht van zaterdaggroep 2 verliep letterlijk stormachtig. Veel wind in de polder maakte het dat enkele gerenommeerde coureurs in de berm belandden. Het tempo lag behoorlijk hoog en ook de afstand viel ruimer uit dan was gepland.

Heren toerleiders 'let op uw saek!!!' Ook op de zondag wordt er weer fanatiek gefietst en is de belangstelling groeiende.

Dan zijn er nog de 'Pilgrimfathers'. Zij bereiden zich voor op een bedevaartstocht naar Santiago de Compostella. Daar moet blijkbaar voor getraind worden!!! In mijn beleving is een bedevaart al verzekerd van een 'behouden aankomst'. Trainen voor een bedevaartstocht heeft iets paradoxaals. Maar goed, ik denk dat ik het weer helemaal mis heb. De enige echte 'pilgrimfather' Herman Huisman zal hierover vast en zeker anders denken. Het zal misschien wel als een 'kruistocht voor pedaalridders' bedoeld zijn i.p.v. een bedevaartstocht voor het voetvolk. Ik zal het nog wel horen hoe het werkelijk zit.

Tot zover het eerste tochtenjournaal.

## **Nieuws N.T.F.U**

Regelmatig gaf ik u informatie door van het hoofdbestuur. Niet altijd heb ik de informatie tijdig in mijn bezit, maar u kunt altijd naar de website van de N.T.F.U voor informatie en de laatste nieuwsbrief. Het adres is : [www.ntfu.nl](http://www.ntfu.nl)

## **Oproep.**

In het voorwoord van de voorzitter hebt u al kunnen lezen dat wij graag namen van mensen willen ontvangen die zich beschikbaar willen stellen voor de dinsdagavondtochten. Bij het verschijnen van het Kettingblad is de bestuursvergadering van 28 maart al geweest. Vooruitlopend op een eventuele beslissing, wil ik graag een dringende oproep plaatsen om u alsnog aan te melden voor het organisatieteam en/of als vrijwilliger in het algemeen voor de 9 dinsdagavondtochten. Met namen kunnen we wat beginnen. Laat de naam van onze vereniging, mede dankzij deze tochten, hoog gehouden worden.

Tevens vragen wij u of er iemand van u wat wil betekenen voor onze sponsoren, oftewel een pr-man. Voor beide activiteiten kunt u zich aanmelden via het secretariaat van de vereniging.

adres: [ajt.vanmaanen@hetnet.nl](mailto:ajt.vanmaanen@hetnet.nl)

### **Tenslotte.**

Weer een heel verhaal, maar ik hoop dat u zo weer helemaal bent bijgepraat. Ik wil besluiten met een komische opmerking over onze zgn. 'vraagcultuur'. Medewerker vraagt: 'Chef, is het waar dat in dit bedrijf iedere vraag met een wedervraag wordt beantwoord?' Chef: 'Wie zegt dat?'

Ik bedoel maar.....

Veel fietsplezier toegewenst en tot ziens op één van onze activiteiten.

Albert van Maanen.



**advertentie 3**

# Van de Ledenadministratie

## Jarige leden (periode 31 maart t/m 2 mei)

### Maart

31 Toos Aartsen  
Adriaan Korteweg  
Mark van Otterloo

### Mei

2 Teun Visser

### April

1 Hans Kamstra  
Bert Tomassen  
6 Ad Holwerda  
8 Gerrit Paarlberg  
10 Nardus Hendriks  
11 Mattheu Brinke  
12 Jaap van de Pol  
18 Herman Räkera  
Iwan Bos  
21 Sander van der Does  
André van den Berg  
23 Nanda Abbenbroek  
Harrie van Ooijen  
26 Theo van Donkersgoed  
Reind Fokkink  
Jos van Leuven  
27 Erik Kleinrensink  
Menno Groenewoud  
Henrie Hop  
28 Minie van Bijsteren  
Bertus van Dijkhuizen  
29 Gerda Brandsen  
Otto Jansen  
Jan Noordermeer  
30 Ad Hordijk



Allemaal van harte gefeliciteerd !

### Nieuwe leden

Evert Kok  
Ruigehoekweg 10  
3853 PM Ermelo  
18 december 1957  
Tel: 551335

Ria Kok  
Ruigehoekweg 10  
3853 PM Ermelo  
23 september 1958  
Tel: 551335

William Cozijnsen  
Tonselsedreef 26  
3845 CT Harderwijk  
20 december 1976  
Tel: 06 – 27 23 52 71

Welkom bij de V W W !



### **Adreswijziging**

Addy Kraai is verhuisd naar  
Windhalmstraat 26 (was nr 8)  
3882 GH Putten

### **(Alsnog) lidmaatschap beëindigd:**

Kees Muijnen Putten

### **Uit de ledenlijst geschrapd:**

**(na diverse – tevergeefse - aanmaningen om contributie te betalen)**

Jan Klopman Harderwijk



Lief,  
Klein,  
Uniek,  
heel bijzonder,  
ons wonder.



## **Jesse**

Jesse Dirk

is 12 maart 2007 om 16.15 uur geboren,  
Weegt 3510 gram en is 50 cm. Lang.

Dave en Astrid van Buren  
Prinses Ireneweg 13  
3991 BE Houten  
Tel: 030-6384818  
[Daveenastrid.mijnalbums.nl](http://Daveenastrid.mijnalbums.nl)



## **Verslag commissie kascontrole.**

**Verslag van de kascontrole, bij de penningmeester van de Veluwe Wielervereniging dhr. Marco Goosensen, gehouden op maandag 19 februari 2007.**

**Ondergetekenden, Willem van Garderen en Rinus de Vries hebben ten huize van Marco Goosensen de boeken gecontroleerd.**

**Wij hebben naar aanleiding van zijn verslag aan de leden enkele vragen gesteld.**

**Na steekproefsgewijs de administratie te hebben doorgelopen, daar een complete controle ondoenlijk is, is de administratie in zeer goede en overzichtelijke staat voor akkoord bevonden.**

**Wij verzoeken de vergadering de penningmeester decharge te verlenen en danken Marco Goosensen voor de verrichtte werkzaamheden voor onze vereniging.**

**Namens de kascommissie, waarvan akte,**

**Getekend,  
te Ermelo, op 19 februari 2007.**



**W. van Garderen.**



**R. de Vries.**

**advertentie 4**



# Harrie onder de loep

Door: Jos Odijk

Ik weet niet hoe het met U zit, maar mensen die Harrie heten hebben bij mij een streepje voor. Dat heb ik sinds mijn 6<sup>e</sup>; toen mocht ik een keer met mijn vader mee naar zijn werk. Raar is dat, als je collega's Harrie tegen Papa zeggen, en hij luistert ook nog. Overigens, mensen die 25 jaar bestuurslid zijn van de vereniging waar ik ook lid van ben, die hebben een dikke streep voor. Als dat dan ook nog eens een uitermate sympathiek persoon blijkt te zijn, dan wordt het de hoogste tijd

## Harrie van Ooijen

eens onder de loep te nemen.

De afspraak is snel gemaakt; op zijn verzoek doen we dat net na zijn laatste ALV als bestuurslid. *'Bovendien kan ik dan niet meer als bestuurslid op de vingers getikt worden voor eventuele gedane "opruiende uitspraken"!! (ha, ha, ha)'* is zijn motivatie voor die datum.

Op een mooie woensdagavond zit je dan in Ermelo, op de Hulstlaan. Hannie heeft de koffie klaar, en Harrie verloochent zijn afkomst niet; de Bossche Bollen staan al klaar. Pen en papier liggen net gereed, en daar komt de eerste opruiende uitspraak al: *"Ik ben nog helemaal beduusd van wat me vorige week is overkomen, zeg. Ik bedoel, alle bestuursleden die zo'n speech houden, Gerben die van de NTFU komt om mij een bronzen speld te overhandigen. En dat boek met anekdotes en verhalen, prachtig man! En dan ook nog het erelidmaatschap! Ik heb niet alles gehoord hoor. Ik weet niet eens meer of Mattheu nou 2 of 3 keer gesproken heeft. Ik ben er nog echt helemaal beduusd van"*. Heeft U daarvan terug? Ik bedoel maar, 20 jaar secretaris geweest, en tijdens je afscheid niet eens bij houden hoe vaak de voorzitter tegen je spreekt! ( Het kan natuurlijk ook zijn, dat de afscheidsavond enorm veel indruk heeft gemaakt. )

Het boek wordt er natuurlijk meteen bijgehaald. Dat is meteen het einde van mijn voorbereiding; het plan was om het niet over fietsen te hebben. Maar ja, als Harrie verteld over overstekende fietsers en in achterderailleurs hakende voorwielen, dan krijg je toch de neiging een heg op te zoeken, teneinde het lachen niet al te duidelijk horen en zichtbaar te laten zijn.....

Dan groeit het besef, dat het uitermate moeilijk is voor een nieuw lid U allen wat nieuws over Harrie te vertellen, maar toch even een poging:

### **Wist u dat**

- Harrie alleen maar zo lang bestuurslid is geweest, omdat hij altijd het gevoel had dat wij, de leden, achter hem stonden?
- Hannie het best wel eens moeilijk gehad heeft, als hij weer de vereniging prioriteit gaf, en zij dus weer een avond alleen met de opgroeiende kinderen zat?
- Harrie geen Nee kan zeggen, als het op fietsen aankomt?
- Harrie en Hannie beiden theaterliefhebbers zijn, en 1x per maand het theater bezoeken? (Overigens was het feit, dat wij ook een fietsende toneelspeler of toneelspelende fietser in onze gelederen hebben een verrassing voor Harrie; ik ben alleen de naam van die persoon vergeten. Sorry.)
- Harrie inmiddels alweer 61 jaar jong is?
- Hannie inmiddels voor de 3<sup>e</sup> keer 20 is?
- Ze er uitziet alsof het voor de 2<sup>e</sup> keer was?
- Beiden volgend jaar 40 jaar getrouwd zijn?
- Harrie in Den Bosch geboren is, maar niet meer uit Ermelo weg wil?
- Hannie op Java geboren is?
- Ze de eerste 2 jaar van hun huwelijk bij zijn ouders hebben gewoond?
- Ze in 1970 naar Weesp zijn verhuisd?
- Hannie die eerste flat wel erg groot vond, en uitermate verbaasd dat al die 4 kamers voor hun tweetjes waren?
- Harrie toen al vrijwilligerswerk voor de voetbalvereniging deed?
- Harrie begin '77 werd overgeplaatst naar Ermelo?

- Ze eind dat jaar ook daar gingen wonen?
- Jeroen, hun zoon, 33 is, ook ex-militair, en nu management consultant?
- Manon 30 is, en ook beroepsmilitair?
- Ingeborg, de andere helft van de tweeling, onderwijzeres in Engeland is?
- Ze een West Highland White Terriër hebben, met de naam Bas?
- Hannie al 18 jaar bij Natudis werkt?
- Binnenkort ook met prepensioen gaat?
- Zij in een Opel Meriva rijdt? Zo'n 10000KM per jaar?
- Harrie haar bijna altijd weet over te halen toch maar de fiets te pakken, en hij dus nooit auto rijdt?
- Ze elkaar op een bank ontmoet hebben, nu alweer 45 jaar geleden?
- Dat dat ook een beroepsrisico is?
- Harrie eigenlijk niet zo'n prater is, behalve als het over fietsen of de vereniging gaat?
- Harrie liever Monopoly speelt dan televisie kijkt?
- Hij die televisie alleen aan doet voor 'De Wedstrijden' en het journaal?
- En dattie bridgen als 2<sup>e</sup> hobby, naast het fietsen, heeft?
- Harrie het huishouden doet als Hannie aan het werk is?
- Ze niet samen boodschappen doen, want (omgekeerde wereld!) Hannie dat snel wil doen, terwijl Harrie ('even moet bijpraten' en 'die kan ik toch niet zomaar voorbijlopen' en 'eventjes gedag zeggen') er wat langer over doet?
- Jan Janssen hem niet eens hoofdpijn heeft bezorgd?
- Hannie nog steeds verbaasd is, dat die toch nogal stevige en zware lamp in '68 niet kapot is gegaan?
- Alle uitgaven van het clubblad ingebonden bij Harrie thuis liggen?
- Hannie, naast het maken van sieraden en kaarten, Nordic Walking tot haar hobbies rekent?
- Beiden bijzonder graag Indonesisch eten?
- Hannie daar regelmatig 2 dagen voor in de keuken staat?
- Harrie's favoriete liedje van 1982 'Private Investigations' van de Dire Straits is?

- Hannie voor 'De Bom' van Doe Maar gaat?
- Ze ook graag Paella eet?
- Sowieso Spanje een fantastisch land vind?
- Harrie ooit stil is geweest?
- hij een Deken aan de telefoon had?
- Het verschil in geloof tussen Harrie en Hannie nooit een belemmering is geweest, ook niet bij de opvoeding van de kinderen?
- Hannie een Multicycle heeft?
- Daar vorig jaar een kleine 2000KM op gefietst heeft?
- Harrie dat inschatte als '2000. Oh nee, dat red je niet. 13 tot 1500, denk ik'?
- Ze te weinig reizen?
- Je Hannie wakker mag maken, als je een reis naar Indonesië voor hen beiden hebt geboekt?
- Harrie al voor een (chocolade)ijsje wakker gemaakt mag worden?
- Ze de fietsvakanties met Corrie en Gerrit fantastisch vinden, en dat zelfs de vakantie naar Spanje daarvoor wijkt?
- Hannie nog steeds goede herinneringen heeft aan 'het inschrijfteam' met Cathy, Corrie, Franka en Dinie?
- Dat die goede herinneringen om 05.00 uur bij de Zuiderzee ophouden?

Dan schrik ik. Het is inmiddels al na elfen. Dat betekent, dat we de geplande tijd ruimschoots overschreden hebben, en morgen roept het gewone werk weer.

Hannie, verschrikkelijk bedankt dat je Harrie al die tijd, al die avonden, al die weekenden aan ons hebt afgestaan.

Harrie, jij natuurlijk ook verschrikkelijk bedankt voor

- alle anekdotes
- alle notulen die je in 20 jaar hebt gemaakt
- alle districtsvergaderingen die je hebt bezocht
- alle conflicten waar je een compromis voor hebt gevonden
- alle leden, die netjes in je administratie staan
- alle tourtochten waar je bij betrokken bent geweest

- alles wat ik vergeten ben op te noemen

En beiden natuurlijk hartelijk dank voor een hele leuke avond!

### **Last but certainly not least**

<Drumgeroffel>

Wist u dat Harrie binnenkort met Oma naar bed gaat?

</Drumgeroffel>

Van harte gefeliciteerd alle vier (en medio september vijf) !

### **Afscheid na 25 jaar**

Tijdens de algemene ledenvergadering op 28 februari nam ik na 25 jaar afscheid als lid van het bestuur van onze vereniging. Op die avond stond ik volop in de schijnwerpers.

Normaliter krijgt een aftredend lid een toespraak van de voorzitter maar na de toespraak van onze voorzitter Mattheu richtten ook de overige bestuursleden Albert, Marco, Piet en Erik het woord aan mij. Heel bijzonder! Districtsbestuurder Gerben Attema reikte mij namens het hoofdbestuur van de NTFU de Bronzen speld uit en door de ledenvergadering werd ik benoemd tot erelid van de Veluwe Wieler Vereniging. Daarnaast ontving ik van de vereniging een werkelijk prachtige herinnering die mij zal blijven herinneren aan de 25 jaar dat ik deel uitmaakte van het bestuur. Ik was bovendien verrast door het aangeboden herinneringenboek waarin door leden allerlei anekdotes en gebeurtenissen waren opgetekend uit “de geschiedenis van Harrie” Alle bijdragen – sommige meer



**advertentie 5**



dan 20 jaar geleden gebeurd! - heb ik inmiddels met veel genoeg gelezen en menig keer hebben Hannie en ik (weer) “in een deuk gelegen” van het lachen toen ik opnieuw aan “het incident of voorval” werd herinnerd. Allemaal zo hartverwarmend en vol lof. Ik zal het nog vele malen met veel plezier inkijken. Ook Hannie werd niet vergeten. Als “secretaresse van de secretaris” heeft zij veel bijgedragen aan het plezier dat ik mocht beleven van mijn bestuursperiode. Hannie kreeg hiervoor een prachtige bos bloemen van voorzitter Mattheu.

Ik heb vast niet alles meegekregen wat er die avond allemaal over mij heen is gekomen. Achteraf heb ik volgens mij alles in een soort roes ondergaan. Wat ik wél weet is dat het voor mij (en Hannie) werkelijk een fantastische en onvergetelijke avond is geworden waaraan ik nog heel lang met veel genoeg zal terugdenken. Ik wil jullie allemaal hiervoor hartelijk danken!!

Toch zijn jullie nog niet helemaal van mij af. Met het bestuur en secretaris Albert in het bijzonder, zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop ik buiten het bestuur nog een aantal taken kan blijven verrichten. Zo blijf ik de ledenadministratie voeren met de daaruit vloeiende werkzaamheden naar de NTFU en het Kettingblad. Bij onverhoopte schade aan je fiets kun je bij mij terecht voor (het invullen van) het schadeformulier en ook zal ik – indien ik op hoogte ben – reageren op “lief en leed”. Tot slot zal ik dit seizoen nog samen met Cock Steen Redeker het “Fietsen op zaterdag” van groep 1 begeleiden en de toerleiders van de 3 grote zomertochten ondersteunen bij hun taak.

Dus vooralsnog: Afscheid nemen bestaat niet!!

Harrie van Ooijen

**advertentie 6**

## Donderdagavondtraining

De zomertijd is inmiddels aangebroken. Ook dus de tijd om de donderdagavondtrainingen weer op te pakken. Op de donderdagavond kun je in een heerlijk relaxt tempo de Veluwe verkennen en tevens een bijkletsen met je VVV-clubleden.

Na afloop sluiten we de training af bij cafetaria "Onder de Linde" waar onder het genot van een heerlijk ijsje de laatste anekdotes en fietservaringen kunnen worden uitgewisseld.

Inmiddels is op 29 maart de 1<sup>e</sup> training al achter de rug.



Evenals vorige jaren wordt er van de deelnemers een scorelijst bijgehouden en..... de meest trouwe donderdagavondfietser wordt op de VVV-feestavond door de voorzitter gehuldigd voor de geleverde prestatie en ontvangt de 'Gouden Spaak 2007'. Alle reden dus om veelvuldig deel te nemen aan deze traditionele fietsavonden.

- Wanneer?** : Iedere donderdag vanaf 29 maart t/m 6 september 2006.  
Er is geen training op 17 mei in verband Hemelvaartsdag
- Startplaats** : Parkeerterrein DVS.
- Tijd** : Start 18.45 uur → tot zonsondergang.
- Tempo** : Kruissnelheid 27-29 km/u
- Finishplaats** : Bij cafetaria "Onder de Linde"

Rein Verspuij gaat het na vele jaren wat kalmer aan doen. Zijn plaats in het team is ingenomen door Bernard v.d. Bosch. Rein ook op deze plaats nogmaals hartelijk bedankt voor alle keren dat je toerleider bent geweest !

**Tot ziens op 5 april** (en de donderdagen daarna).

Het donderdagavondteam: Peter v.d. Mheen, Bernard v.d. Bosch, Jaap v.d. Pol, Teun Sterrenburg, Albert van Maanen en Willem van Garderen.

**advertentie 7**

## Nieuwe fietsrouteplanner in gebruik genomen.

Op 14 juni werd de door de Fietsersbond ontwikkelde digitale fietsrouteplanner voor de provincie Utrecht officieel in gebruik genomen. Inmiddels heeft de routeplanner een aantal lovende recensies gehad - tot in het buitenland toe. Dagelijks vragen fietsers via de planner zo'n duizend routes op.

Tot dit jaar bestonden er geen goede digitale routeplanners voor fietsers. Planners voor automobilisten zijn niet bruikbaar omdat fietsverbindingen als vrij liggende fietspaden, handige doorsteekjes en wegen die wel voor fietsers maar niet voor auto's toegankelijk zijn in dit soort planners ontbreken, nog afgezien van onbruikbare, via snelwegen geplande routes.

Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers in de hele provincie konden alle fietsverbindingen in de database van de routeplanner worden opgenomen. Zie [www.fietsersbond.nl](http://www.fietsersbond.nl). De provincie Utrecht maakte de planner financieel mogelijk. De Fietsersbond overlegt nu met andere provincies om ook daar fietsrouteplanners van de grond te krijgen.

Groeten,  
Tonny Wegh



advertentie 8

## Bedankt

Zeer geachte Hr D. KIK (voorzitter van de Wielerbond NTFU)

Elke jaar weer Op mijn verjaardag wil ik u hartelijk bedanken voor de lovende woorden, die u gesproken heeft, door onze nog in functie zijnde SECRETARIS Hr Van Ooijen.

Dat u toch elk jaar weer aan mijn denkt dat vindt geweldig goed van u. Het is hart verwarmend wat u zegt en natuurlijk die cadeau's die ik van kreeg. Ik ben er zo blij mee, dat ik het niet kan laten, om het allemaal bij ons in het clubblad te plaatsen, zodat iedereen het kan lezen dat, u zo'n ongeloofelijk goed mens bent en wat ik allemaal gekregen hebt.

Vooral het fiets toerboek. Alle andere leden krijgen het op de leden vergadering, maar u laat het persoonlijk door Hr van Ooijen brengen, ik vind het geweldig van u.

Verder kreeg ik nog een blikje drinken van u, voor onderweg om weer op krachten te komen als de Hr van Ooijen weer te hard en te lang op kop fietst.



En dan het grote CADEAU. Een perfect zadel voor op de race fiets,

maar dan wel een heel speciale, er zit namelijk geen stoffen of leren zadel dek op, je kunt wel raden hoe of dat fietst.

Maar het komt me wel goed van pas, want nu ga ik voortaan voor onze Hr van Ooijen rijden, want dan krijgt hij ook flink de wind van onder mijn zadel tegen, zoals hij altijd bij een ander doet.

Nou beste HR KIK nu heb ik u wel weer genoeg de Hemel in geprezen en hopelijk tot volgend jaar bij goede gezondheid.

VR GR van een nietig klein fietsertje van UW GROTE CLUB.

Jaap van de Mheen

## De Slag op de Mookerhei



In 1574 was de familie Nassau uit Duitsland in oorlog met Spanje om het bezit van een gedeelte van de Nederlanden. De Spaanse gouverneur Requesens had de stad Leiden ingesloten om de opstandelingen in die stad een lesje te leren. Uiteraard kwam het de familie Nassau slecht uit om een steunpunt in Holland te verliezen en daarom besloten ze als afleidingsmanoeuvre een aanval uit te voeren op Maastricht. Lodewijk en Hendrik van Nassau gingen naar een uitzendbureau in Duitsland en huurden daar soldaten. In februari 1574 trokken ze op naar Maastricht om daar de Maas over te steken, maar de

Spanjaarden onder leiding van d'Avila doorzagen de truc en ze zorgden ervoor dat de Nassaus de rivier niet overkwamen en noodgedwongen trokken Lodewijk en Hendrik naar het noorden op zoek naar een plek waar ze de Maas wel over konden. De Spanjaarden trokken aan de westkant van het water naar het noorden en staken iets ten zuiden van Nijmegen de rivier over en



kwamen de huurlingen van de Nassaus tegen op de Mookerhei en versloegen de uitzendkrachten van Lodewijk en Hendrik op 14 april 1574. De beide broers Nassau sneuvelden in het geweld.

Het verhaal ken ik al jaren uit m'n hoofd, maar nog nooit was ik op of bij de Mookerhei geweest. Het was bijna een mythische plaats ..... tot ik op zaterdag 10 maart 2007 de **Hatertse Vennentocht** fietste.

Ik was mooi op tijd in Bennekom voor de inschrijving, maar ik hoorde niet bij de eerste 200 inschrijvers, het zou dus een goed bezochte tocht worden. Om klokke negen klom ik op de fiets, maar dat hadden nog een paar honderd deelnemers bedacht, dus in een lange file reden we in de richting van de Heterense Brug. Deze eerste kilometers werden gebruikt om op te warmen, maar toen we eenmaal over de brug het Betuwse land in fietsten, ging de grote plaat erop. Het tempo ging omhoog en een woest peloton trok door het lage land via Homoet richting Elst. Hier haalde de neringdoende middenstand met grote snelheid de juist buiten gezette artikelen weer naar binnen. Auto's schoten haastig parkeerplaatsen op, rollators vlogen door de lucht om tien meter verder weer total loss op straat terecht te komen en in het pas bestrate centrum werden de stenen uit de straat gereden. Het peloton leek op een kudde koeien die voor het eerst weer de voorjaarswei in renden. Het was of een ieder zich wilde afzetten tegen het geciviliseerde verenigingsfietsen, waarin de zwakste fietser de norm bepaalt.

Moeder Aarde, afdeling geologie, greep in. Het regende na Elst lekke banden en de verenigingen uit Scherpenzeel, Ede, Arnhem en Wageningen zochten allemaal hun eigen Herman Huisman op om de banden te verwisselen. Het peloton versplinterde en eigenlijk was dit maar goed ook, want we naderden Nijmegen en via de brug over de Waal en het Keizer Karelplein gingen we richting Ubbergen. De bergetappe kwam eraan!

We hebben alle heuvels van de hele buurt gezien, van de Muur van Beek tot aan de Bocht van Erica en van de Bergweg tot aan de Oude en Nieuwe Holleweg. Heel wat lampjes gingen uit op dit gedeelte van het parcours. Na de laatste afdaling ging het richting Mook en overschreden we de provinciegrens. Het plaatselijke café

moest hier voor een rustig moment zorgen, voor een kop koffie en voor een plasplek. Helaas, vele tientallen fietsen stonden voor de kroeg geparkeerd en om twintig minuten te wachten op een consumptie lokte mij niet erg aan en bovendien er was ruimte genoeg gereserveerd in de natuur voor een wild-plas-actie. Verder dus richting Mookerhei. Ik dacht terwijl ik er langs fietste, dat ik de paarden nog hoorde briesen, de wapens nog hoorde kletteren en de bevelen nog hoorde schreeuwen. Het zal mijn fantasie zijn geweest.

In Malden kwam ik in groepje van zes terecht en dat was wel lekker, want we moesten nog wel over de dijken terug met de wind op kop. Zelf had ik niet zoveel last van de wind, want vier van de zes medevluchters wilden erg graag voorop rijden en aangezien Hennie Kuiper ons altijd leerde dat je eerst het bordje van een ander moet leegeten, alvorens aan dat van jezelf te beginnen, kon ik rustig achteraan blijven hangen. We reden over een prachtig fietspad door de Hatertse Vennen, we zagen het hoge water in de Waal, nestelende buizerds aan de rand van de snelweg, wapperende aalscholvers, bloeiend speenkruid en het knalgele klein hoefblad. Kortom, alle tekens van de lente waren aanwezig en ik kon dat allemaal rustig bekijken, want ik reed toch achteraan. De laatste hindernis was het Lexkesveer over de Rijn. De boot voer net weg toen wij aankwamen, dus we hadden alle gelegenheid om twee meisjes te helpen met een scootertje, dat het niet meer deed. Tenminste, we wilden helpen, maar helaas lukte dat niet, want wij oude mannen zijn opgevoed met de techniek van de Puch, de Kreidler en de Zundapp; met dat nieuwerwetse spul konden wij helemaal niets. Aan de Veluwe kant van de Rijn werd nog even gesprint om de punten voor de bergprijs op de Wageningse Westberg om vervolgens af te dalen naar het rustige Bennekom. Om kwart voor één waren we weer terug en toen ik om half twee thuis kwam stond de “versch gekookte Brinta” al klaar. Het was een aangename rit langs de mythische Mookerhei.

Wijnand Jonker

## JAN bedankt!

Aan het einde van het ATB-seizoen hebben wij als ATB-commissie afscheid genomen van Jan ten Hoeve. Jan had reeds aan het begin van het seizoen aangegeven te willen stoppen met het commissie werk. Na het afscheid van Willem van Garderen, vorig seizoen, zien wij ook nu Jan met lede ogen vertrekken. Eind 1999 kwam Jan, eerst als stagiaire, onze commissie versterken. Na zijn "proeftijd" heeft Jan in de jaren die volgden, met name onze advertenties en folders naar professionele hoogten gebracht. Vele andere zaken heeft Jan binnen de commissie verzorgd, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Wij hebben hem daarom ook tot prominent lid benoemd van onze ATB-commissie. Een eer die reeds eerder Bernard v.d. Bosch en Willem van Garderen ten deel vielen.



Jan, nogmaals BEDANKT!

**advertentie 9**

## Seniorentocht 2007

Ook dit jaar wordt er een Seniorentocht georganiseerd. Dit jaar gaat de tocht via allerlei mooie wegen richting het Brabantse land.



We overnachten op een kampeerboerderij aan de ijzeren Man, in het plaatsje Vught, nabij Den Bosch.

Er is plaats voor 18 tot 20 personen in twee persoons kamers.

De tocht vindt plaats op 16 juli, 17 juli en 18 juli.

Opgave bij het organisatie comité voor 1 juni 2007. Schrijf op tijd in want vol is vol.

Het organisatie comité,

Harrie van Ooijen tel. 0341-554793,

Peter van de Mheen tel. 0341-554053 en

Theo Gaertner tel. 0341-558380



## **Bericht van en voor de senioren**

Met ingang van maandag 2 april vertrekken we om 9.00 uur.  
De plaats van vertrek blijft de parkeerplaats van D.V.S.  
De te rijden afstanden gaan we weer langzaam opvoeren naar de 100 km.  
Heeft u op een maandag een keer vrij ? Fiets dan rustig mee !

De Seniorengroep.

## **Fietsen met de senioren**

### **Maandag 12 februari 2007**

Het weer was bijzonder slecht en dus geen fietsweer. Desondanks stonden de 2 kanjers onder de senioren, Willem Schenk en Marinus van de Velde, aan de start. Nu weet ik niet wat er nu zo leuk is om in de regen te gaan fietsen, maar ik heb zo'n vermoeden dat beide heren voor elkaar niet onder willen doen. Waarschijnlijk om aan het einde van het seizoen op de eerste plaats te kunnen eindigen v.w.b. het aantal starts op de maandag. De stand op dit moment is Willem 13x en Marinus 12x (van de 14 maandagen). Echter Marinus maakt natuurlijk veel meer kilometers, want die moet uit Harderwijk komen. Wie is nu eigenlijk de winnaar is ? Ik weet het niet.

### **Maandag 19 februari 2007**

Het was mooi fietsweer, zo af en toe de zon en weinig wind. Harrie en Marinus op kop in een ideaal tempo voor de 70 plussers onder de senioren. Wat betreft de rust in het peloton, die viel wat tegen, want Herman was terug uit Thailand en die had natuurlijk hele verhalen. Ondanks dat hij achter in het peloton fietste, konden we ook vooraan meegenieten van zijn sterke verhalen. We hadden vandaag 2 gastrijders en wel de heren Ras en Van Maanen. De koffie was dit keer in Stroe waar we werden getrakteerd op koffie met appelgebak (incl. slagroom) door Jaap, Fred en Henk. Onderweg slechts één lekke band van Hans Grevink. Met de hulp

van de net uit Thailand teruggekeerde Herman Huisman was de zaak snel opgelost.

Vandaag 17 deelnemers en bij 60 km op de tellers.

### **Maandag 26 februari 2007**

Vandaag redelijk weer, soms een spatje regen, maar ook de zon liet zich zo af en toe zien. De route ging vandaag vanuit Ermelo via Speuld, Garderen, 't Solletje, luchtmachtkazerne richting Voorthuizen. Vervolgens langs de graszodenkwekerij, Kootwijk naar Stroe. De koffie dronken we in het P.M.T. Deze keer was er niemand jarig. Iedereen moest dus zelf betalen.

Na de koffie reden we richting Apeldoorn. Bij de boerderij richting 't Solletje, nu dus klimmen. Dat was op verzoek van Jaap v.d. Mheen. De route ging vervolgens via Garderen, Putten (even Kees naar huis brengen) terug naar Ermelo. Bijna thuis werd er geroepen "LEK". Dit keer was het Gerrit Doppenberg. De band werd niet geplakt, maar op advies van Herman opgepomt. Dat bleek een goed advies te zijn, want we hebben Gerrit tot huis gebracht. Daar was zijn band weer helemaal leeg.

Vandaag 14 deelnemers en 60 km op de tellers.

### **Maandag 5 maart 2007**

Deze keer zal het weerbericht er goed naast. De voorspelde verwachtingen, regen en hagel en zelfs natte sneeuw hebben we deze ochtend niet gehad. Tijden onze maandagochtend route mooi droog en zonnig weer. Wel stond er een stevige wind, maar daar wordt je volgens Willem Schenk alleen maar sterker van.

Willem was er vandaag niet bij. Hij had een goed excuus, want moest zijn dochter helpen met verhuizen. Ook Harrie ontbrak in zijn V.W.V.-tenue, maar kwam ons wel even uitzwaaien aan de start. Vandaag o.l.v. Marinus reden we de route Ermelo, Harderwijk, Hierden, Nunspeet. Via de golfbanen naar Vierhouten, Elspeet, langs Evert Jan en Staverden terug naar Ermelo. Terug in het P.M.T. trakteerde Henk Klok en Marinus v.d Velde ons op koffie. Dit keer niet vanwege verjaardagen. De reden hiervan moet u ze zelf maar vragen. Vandaag slechts 5 deelnemers en ruim 55 km op de tellers.

## **Maandag 12 maart 2006**

Werkelijk prachtig weer vandaag! Het zonnetje hoog aan de blauwe lucht en om half tien al een heerlijke temperatuur. De belangstelling voor deze “zomerse rit” is dan ook behoorlijk groot. Rein is weer terug van vakantie in Portugal en ook Leen is ontwaakt uit zijn winterslaap. Fijn dat ze weer terug zijn in het seniorenpeloton. Krik ligt op het strand van Renesse en ook Henk, Rins en Gerard zijn vanwege ziekte afwezig. Ons kersverse bestuurslid Cock houdt vandaag een oogje in het zeil. Harrie is toerleider en na zijn welkomstwoord wordt koers gezet naar Staverden. In Uddel rijden de kopmannen Marinus en Harrie op verzoek van Jaap de Aardhuisweg op en dat betekent dat er behoorlijk druk op de pedalen moet worden gezet om deze altijd lastige helling te nemen. Na een snelle afdaling over de Asselse heide gaan we via Nieuw Milligen richting Kootwijk om vervolgens na 45 km koffie te drinken in het PMT in Stroe. Zo langzamerhand de favoriete pleisterplaats van de senioren. Het is er ook een stuk rustiger dan in het PMT van Ermelo en de bediening is vriendelijk. Wat dat betreft is er niets veranderd na de pensionering van de vorige beheerder Geerhard Ronde. Na de koffie wil Herman wel een stukje op kop en houdt Wim de route nauwlettend in de gaten. En da's maar goed ook want die Herman blijft maar lu....maar rijdt wel beresterk! Na enig geslinger in het buitengebied van Stroe fietsen we via Tolneggen, Garderen en Putten weer terug naar Ermelo. Het werd een prachtige rit met bijna 75 op de teller. En wéér was de koffie gratis vandaag! Hoe dat kwam? Vraag dat maar Gerrit! Die weet het antwoord!



## Fietsen op zondag

“it giet aon”, en met recht, het is begonnen. De eerste zondagen een geweldige opkomst van 20 personen of meer en niet alleen op zondag is de opkomst groot, op zaterdag is deze nog groter en bij alle groepen. Het fietsen is weer “hot”, zeker bij de V.W.V. Helaas is voor morgen (18 maart) oor de gehele dag veel regen voorspeld

In april gaan we ook weer naar Lelystad, alleen welke zondag is afhankelijk van wanneer de tulpen bloeien, het kan dus gebeuren dat er met de bestemmingen geschoven word.

In de 17<sup>e</sup> eeuw ontstond er in Nederland (of was het toen nog Holland) een grote handel in tulpen bollen. Er werd enorm met de bollen gespeculeerd, op het hoogt punt van de (wind)handel bracht een bol meer op als zijn eigen gewicht in goud, er werd duizenden euro's voor een bol betaald, totdat de handel in 1637 in één stortte en velen failliet gingen en de eerste “krach” een feit was.

De tulp dankt zijn naam aan het feit dat in de 16<sup>e</sup> eeuw de Ottomaanse sultans in hun tulband een bloem droegen, n.l. een tulp!

In april gaan we naar de volgende plaatsen een bakkie doen,

- 1 april - Teuge
- 8 april - Leersum
- 15 april - Loenen
- 22 april - Lelystad
- 29 april - Doorwerth
- 6 mei - Ketelhaven

We vertrekken zoals altijd v.a. de parkeerplaats van D.V.S. aan de Paul Krügerweg om 08:30 uur

Veel fiets plezier en tot zondags, Jan Willem

**advertentie 10**

## **Zaterdagmiddag ( weer of niet )**

### **Zaterdag 13 januari**

Met ruim 800 deelnemers en weer heel veel vrijwilligers, veel krentenbollen en een goede organisatie. Dat waren de ingrediënten van onze laatste ATB dag van dit seizoen.

Het weer was en bleef goed vandaag. Dus 's-middags kon er ook op de weg gefietst worden. Vandaag een samenstelling geheel uit leden die ook 's-morgens geholpen hadden. Samen met Rein hebben ze het ons wel bekende rondje gefietst.

Zelf had ik 's-morgens de bos en heide weggetjes opgezocht, die er gelukkig minder blubberig waren dan de vorige keren en deze keer ook weer bij de cateringkar ontvangen met geklap en verwondering gelukkig maar heel kort deze keer.

Na de nodige energie toegediend te hebben en de rit voort te zetten tot aan de eerste oversteek werd ik staande gehouden door Wijnand Jonker en Jan Klomp. Vreemd? De weg was volkomen vrij en ik zat net lekker in me ritme en met de vraag: "Ga je vanmiddag ook nog fietsen? Nou, wij zijn er wel hoor." "Ik weet haast zeker van niet." zei ik: "Ik wens jullie dan ook nog veel plezier." "Ho, ho", zegt Jan: "wat zijn dan jouw verzachtende omstandigheden om niet te gaan?" Gelukkig kon Jan ook geen verzachtende omstandigheden noemen waarom hij vandaag voor de eerste keer 's-middags is meegegaan.

Ik was er 's-middags dus niet, maar Wijnand en Jan hebben samen met de anderen heerlijk gefietst.

### **Zaterdag 20 januari ( afgelast )**

### **Zaterdag 27 januari**

Na een vorst periode van enkelen dagen was het vandaag weer goed dooi. Wel lag er nog genoeg pekel op de wegen en het was mooi droog.

Vandaag met een clubje van 13 man, zo ook Peter v.d. Mheen. Hij had tussen al die brommers ook zijn fiets weer eens zien staan en vrijdags lucht in de banden gedaan en als het er zaterdagmorgen nog in zit, ga ik 's-middags mee zal hij gedacht hebben. Jawel hoor de lucht zat er nog in en gelukkig in Peter ook nog. Ook was Bertus

van Driesten er weer. Vandaag wel het hele rondje mee gefietst (poe poe).

Ook was het goed te merken dat het in de bossen na de storm de afgelopen weken te gevaarlijk was en er verschillende ATB tochten afgelast waren. We gingen vanmiddag met 13 man op pad en na 60 KM in een lekker tempo weer thuis waren.

### **Zaterdag 3 februari**

De nacht van vrijdag op zaterdag een paar graden vorst, maar dan hadden wel om 1 uur 's-middags het mooiste weer wat je in de winter maar voor kunt stellen; 8 a' 9 graden, een heerlijk zonnetje en niet al te veel wind.

Een grote deelname was dan ook te verwachten, en het gebeurde dan ook. Met een aantal van de zaterdag 2 groep en een tweetal gastrijders uit Putten en, jawel hoor weer een dame Thea Vliek, waren er in totaal 21 deelnemers. Met het meest in aantal tot nu toe gingen we op pad gingen.

Gelukkig ook Nardis, weer na een herstel periode van een valpartij. Maar de groep had nog wel groter kunnen zijn als een aantal vaste meerrijders er ook bij zouden zijn.

Men heeft er duidelijk weer zin in, dus laat het seizoen maar komen!! Maar met nog een paar weken voor de boeg, kan koning winter nog een vervelende spelbreker zijn. Dan zakt je de moed zo weer in de schoenen. (we zien het wel)

### **Zaterdag 10 februari**

Dat koning winter zeker nog spelbreker kan zijn bewees hij afgelopen week. Een weerswaarschuwing van het K.N.M.I was niet helemaal onterecht.

Windstoten en wat we nog niet gezien hadden, sneeuw. Je moest deze keer wel heel snel kijken, wat in een dag viel, was de volgende dag alweer verdwenen. Dus met de zaterdag in het vooruitzicht (weer of niet) gelukkig weer en deze keer met 8 man. Nog steeds zonder Rein, die het beter naar zijn zin heeft in een ander klimaat, maar wel weer met (goudenspaak) Wijnand, hij had zich voor afgelopen zaterdag afgemeld. Ja, ja, Wijnand ging samen met zijn vrouw de wel bekende WADDENEILANDENSTAGE doen. Zijn vrouw met de wandelschoenen, maar Wijnand niet. Hij moest met de fiets wat hoogte kilometers doen in de duinen, wat vandaag

dan ook duidelijk zichtbaar was. Met het zand nog in de schoenen wilde hij maar niet van kop af en zeker op de stakenberg niet!! gelukkig greep Bertus van Driesten in om samen met Kees deze Wijnand te bedaren.

Vandaag een wat andere route als normaal. Met wat heuveltjes slingerde we de 60 KM weer vol.

### **Zaterdag 17 februari**

Hoe dichterbij het nieuwe seizoen nabij komt, hoe groter de deelname voor zo'n rondje zaterdagmiddag is!!!! Je zult maar als enige vrouw op pad zijn met 25 kerels, dat zijn er maar weinig, Maar Greet Groenewoud wel, onder toezicht van Menno dat wel te verstaan, maar dat houdt ons mannenwereldje er niet van af om, Greet te waarderen als wielrenster en trots op haar zijn dat ze zo goed hersteld is na die akelige valpartij vorig seizoen (klasse)

Jawel met 26 leden vandaag, het grootste aantal op de zaterdagmiddag. Ook vandaag was het moment voor een aantal leden hun wat betere of nieuwe fiets eens uit te proberen, wat nu wel weer kon.

De pekkel die er van de afgelopen weken nog lag, was inmiddels door de vele regen van de afgelopen week zo vloeibaar geworden, dat het zo goed als verdwenen was. Dus met een grote groep op pad, niet ver van huis maar met veel gekronkel en geslinger en met 60 KM op de teller weer thuis.

### **Zaterdag 24 februari**

Als je 's-morgens zou zeggen, ik ga vanmiddag niet fietsen, zou iedereen je gelijk geven. Wie wel zou gaan zal zeker kleddernat thuis komen. Voor mij maakte het niet uit, ik zou zeker gaan vandaag omdat het de laatste zaterdagmiddag van de afgelopen wintermaanden is.

Ik dacht, als er nu een stuk of 6 staan zou mooi zijn. Ben ik alleen, dan ga ik van D.V.S rechtstreeks naar huis en neem dan in deze 2 KM waardig afscheid van de zaterdagmiddag tochten in een heel rustig tempo!!

Maar alles was anders. 16 leden waren gekomen om het laatste rondje mee te fietsen. Zonder een spatje regen maar smerig van het natte wegdek kwamen we deze laatste zaterdagmiddag tevreden thuis.

**advertentie 11**

Ook namens Rein wil ik een ieder bedanken voor zijn aanwezigheid de afgelopen wintermaanden, een veilig en gezond nieuw seizoen 2007

Tot ziens, Gerrit

## Fietsen op zaterdag (groep 2)



Met het verschijnen van dit Kettingblad hebben we als groep 2 weer een aantal mooie ritten achter de rug. De opkomst was naar behoren en er werd goed gefietst.

De komende weken starten we met wisselende toerleiders. Dat betekent dat net als bij groep 1 er een toerleider per week is aangesteld die de organisatie van de betreffende rit op zich neemt.

De uitgangspunten bij het rijden in de 'tweede zaterdaggroep':

- gemiddelde snelheid 30 a 31 km/h;
- afstanden hoger als de reguliere zaterdaggroep;
- iedereen een stuk(je) kopwerk;
- motto "Samen Uit, Samen Thuis".

Mocht je geïnteresseerd zijn, iedereen mag mee. Bedenk wel dat de combinatie van de lengte en het tempo enige conditie vraagt! We zien het als vanzelfsprekend dat je een helm draagt en een reservebandje meeneemt. We starten net als de andere groepen van de vereniging op de parkeerplaats van DVS'33 aan de Paul Krugerweg.

Voor de komende weken staat het volgende op het programma (let op de starttijden!):

Zaterdag 07 april

Vertrek: 07.30 uur

Schwalbe Lentetoer Nunspeet 125+40 km

Toerleider: Jan Willem van Diermen (0341-558224)

Zaterdag 14 april

Vertrek: 07.30 uur

Kleintje Zuiderzee 195 km

Toerleider: Mattheu Brinke (0341-427615)

Zaterdag 21 april

Vertrek: 06.30 uur

26e Reichswald Toer Zevenaar 165 km **(auto)**

Toerleider: Jos van Leuven (033-2463523)

Zaterdag 28 april

Vertrek: 07.30 uur

Voorrijden Ermelose Klimtoer 160 km

Toerleider: Jan Willem Lagerweij (0341-552075)

Zaterdag 5 mei

Vertrek: 07.30 uur

Veluwe Krachttoer Voorthuizen 110+40 km

Toerleider: Sander van der Does (0341-558098)

Indien er achter een tocht 'auto' staat, vragen we de week voorafgaand hieraan even contact op te nemen met de toerleider, zodat het vervoer hierop afgestemd kan worden.

Hopelijk tot ziens op zaterdagmorgen, mocht je vragen hebben, neem dan contact op.

Michiel van der Does (tel. 06-41361819 of [does@chaos.nl](mailto:does@chaos.nl))

Jan Willem Lagerweij (tel. 0341-552075)



## Fietsen op zaterdag (GROEP 1)



We gaan weer beginnen! Zaterdag 3 maart starten we met het nieuwe wegseizoen 2007. We hopen dat het een mooi seizoen wordt met veel zon en prachtige tochten. Tot zover ons citaat uit het vorige Kettingblad. Ongelofelijk maar waar! Voor de derde keer op rij ging de openingsrit van het nieuwe seizoen eruit. Vooral jammer voor toerleider "King" Peter van de Mheen maar natuurlijk ook voor al die andere VWV-leden die op zaterdag 3 maart graag aan de start hadden gestaan voor een mooie rit over 100 km. De weersomstandigheden waren echter van dien aard dat Peter genoodzaakt was de tocht op het allerlaatste moment alsnog af te gelasten. Gelukkig was de koffie door Heidi, Corrie en Hannie niet voor niets gezet want ondanks de regen kwam nog een redelijk aantal VWV'ers naar de Dwarsweg om even in dagelijkse kleding "een bakkie te doen". Een 5-tal leden liet zich zelfs helemaal niet van de wijs brengen door het slechte weer!! "We gaan gewoon fietsen", riepen Jan Willem van Diermen, Evert Jan Jansen, Herman van de Pol, Teun Sterrenburg en Jan Klomp in koor! Toerleider Evert Jan bedacht ter plekke een nieuw uitgekiend roulatiesysteem en uitgezwaaid door de aanwezige koffieleuten gingen de 5 heren op de fiets de stromende regen in. Petje af! Overigens heb we daarna niet vernomen of men 100 km vol(uit) heeft gereden.

Het contrast één week later op zaterdag 10 maart was groot! Onder bijzonder aangename weersomstandigheden reed toerleider Gerrit Doppenberg met 21 leden de eerste rit "naar de zon". Het werd een heerlijke rit op weg naar 't Hek onder de Goudsberg die jammer genoeg werd ontsierd door een ongelukkige val van Henk Kusters in de buurt van Wekerom. Gelukkig viel het (achteraf) reuze mee. Er was nauwelijks materiële schade en ook de verwondingen bleken in het ziekenhuis, tot ieders opluchting, van lichte aard te zijn. Met dank aan Gerrit Paarlberg voor de begeleiding van Henk naar het ziekenhuis en aan Theo Gaertner en Jaap van de Pol voor het ophalen van de fiets van Henk.

**advertentie 12**

Een week vóór de ledenvergadering zijn we met de toerleiders bijeen geweest om het programma voor het seizoen 2007 samen te stellen. Het was een bijzonder nuttige en prettige bijeenkomst waarin goede afspraken zijn gemaakt m.b.t. de spelregels van groep 1. We mogen best stellen dat we er in geslaagd zijn om een zéér gevarieerd programma met aantrekkelijke tochten aan te bieden. Dus als je nog plannen hebt om een nieuwe fiets te kopen bij een van onze sponsors ..... fiets dan gerust eens mee met groep 1.

Dat niets zo veranderlijk is als het weer bleek op zaterdag 17 maar al te zeer. Het was grijs en miezerig op de parkeerplaats van DVS. Toch waren er nog 12 liefhebbers die o.l.v. Cock Steen Redeker wel zin hadden in een rit van bijna 100 km door het mooie gebied van de Dellen en de Kroondomeinen. Er stond “een aardig briesje” die we tot de koffiestop in Heerde in de rug hadden maar regenkonink Pluvius hield zich aardig rustig. Nog vóór de koffie had hij zijn aanvallen op onze benen gestaakt. De weg terug langs het Apeldoorns Kanaal en de Kroondomeinen was zwaarder vanwege de tegenwind maar uiterst voldaan keerden we omstreeks kwart over een weer terug in Ermelo. Eerst even de fiets een sopje geven en daarna zelf snel onder de heerlijk warme douche.

In het weekend van 24 op 25 maart is de zomertijd weer ingegaan. Dat betekent dat de dagen weer langer worden. Van april tot en met september starten dan we dan iedere zaterdag om 08.00 uur. In april kan het 's morgens overigens nog behoorlijk fris zijn, denk daaraan bij het aantrekken van je wielerkleding. Hieronder het programma voor de komende weken.

**De start is om 08.00 uur op de parkeerplaats van vv DVS (tenzij anders vermeld)**

31 maart    De Treek  
              Afstand 100 km **Vertrek 08.30 uur**  
              Toerleider Gerrit Doppenberg    tel: 06 – 21 68 46 65

- 7 april Schwalbetocht Nunspeet  
Afstand 80 + 30 km  
Toerleider Frans Lindelauf tel: 06 – 51 21 93 06
- 14 april Hollandse Brugroute  
Afstand 100 km  
Toerleider Wim van Garderen tel: 06 - 13 22 49 53
- 21 april Wenumse Molentocht  
Afstand 100 km  
Toerleider Evert Jan Jansen tel: 06 – 20 70 87 13
- 28 april Rhenen  
Afstand 110 km  
Toerleider Harrie van Ooijen tel: 06 – 14 27 77 54
- 5 mei Door Polder en Vallei  
Afstand 100 km  
Toerleider Frans Waalders tel: 42 72 17

Fiets veilig en houd je aan de verkeersregels.  
Veel plezier bij de tochten op zaterdag.

Harrie van Ooijen  
Cock Steen Redeker



**Veluwe Wieler**  
**Vereniging**