

Het **Kettingblad** is het clubblad van de
Veluwe Wielervereniging en verschijnt 10 maal per jaar

32^e jaargang, nummer 1/2007

Redactie:

Erik Kleinrensink
Meerkoetstraat 34
3853 AN Ermelo
tel: 0341 – 561818
e.kleinrensink@chello.nl

Frans Waalders
Tromplaan 63
3843 EE Harderwijk
tel: 0341 - 427217
fransenastrid@hetnet.nl

Verzendadres:

Krik de Waart
Meerkoetstraat 15
3853 AL Ermelo
tel: 0341 – 557409

Inhoudsopgave	1
Colofon	2
Van de redactie	3
Van de voorzitter	5
Van de secretaris	9
Ledenadministratie	15
Rectificaties	17
Jaarverslag 2006	19
Ermelose ATB 11 dec.	27
Ermelose ATB 13 jan.	31
Pannenkoekentocht	34
Sponsor onder de loep	37
Clinic Henk Lubberding	41
Fietsen met de senioren	43
Biljarten in Vaassen	47
Fietssport medisch	49
Fietsen zaterdag (gr 2)	51
Fietsen op zaterdag- Middag (weer of niet)	53
Fietsen zaterdag (gr 1)	56

Kopij naar: Kettingblad@hotmail.com

Kopij volgend clubblad inleveren:

Vóór 10 februari, verschijningsdatum 23 februari, nr. 2

Vóór 17 maart, verschijningsdatum 30 maart, nr. 3

Kopij welke uitgetypt moet worden, graag op Meerkoetstraat 34

Veluwse Wieler Vereniging

Opgericht: 27 augustus 1975 te Ermelo

Koninklijk goedgekeurd: 6 november 1975

Postadres: Postbus 264, 3850 AG Ermelo.

info@vww-ermelo.nl www.vww-ermelo.nl

Contributie 2007

Lid	€ 51,50
Jeugdleden	€ 26,00
Gezinsleden	€ 31,00
M-leden (hoofdlid bij andere vereniging)	€ 19,50
Donateurs met clubblad	€ 22,75
Donateurs zonder clubblad	€ 14,50
Eenmalige administratiekosten	€ 7,25
Giro: 35.22.292 Bank: Rabobank Ermelo	3877.51.963

Bestuur

Voorzitter:	Mattheu Brinke Mozartdreef 32 3845 BK Harderwijk	mgmbrinke@kabelfoon.nl tel: 0341 – 427615
Secretaris:	Albert van Maanen Retiefstraat 133 3851 AC Ermelo	ajt.vanmaanen@hetnet.nl tel: 0341 - 563340
Penningmeester:	Marco Goossensen Torenlaan 15a 3851 NP Ermelo	mcgermelo@zonnet.nl tel: 0341 – 560485
Redactie/website:	Erik Kleinrensink Meerkoetstraat 34 3853 AN Ermelo	e.kleinrensink@chello.nl tel: 0341 - 561818
Winteractiviteiten:	Piet Heij Retiefstraat 22 3851 AL Ermelo	pietheij@hotmail.com tel: 0341 - 554763
P.R.:	Vakant	

Ledenadministratie:	Harrie van Ooijen Hulstlaan 20 3852 GB Ermelo	h.van.ooijen@planet.nl tel: 0341 - 554793
---------------------	---	--

Lid van verdienste: Anneke Wels, Harrie van Ooijen, Herman Huisman en Teun Sterrenburg.



Van de Redactie

Meden namens Frans en Krik wens ik u een heel goed 2007.

In het nieuwe jaar worden er veel dingen voorgenomen; veel fietsen, toch die wereldreis maken. Heeft u nog geen goed voornemen, dan kan u dit jaar voornemen om eens een verslag te maken van uw fietstocht. De kettingbladen komen uit op de volgende data:

Editie	Copij aanleveren uiterlijk:	Verschijningsdatum
1	zaterdag 13 jan. 2007	vrijdag 26 jan. 2007
2	zaterdag 10 febr. 2007	vrijdag 23 febr. 2007
3	zaterdag 17 mrt. 2007	vrijdag 30 mrt. 2007
4	zaterdag 21 april 2007	vrijdag 4 mei 2007
5	zaterdag 26 mei 2007	vrijdag 8 juni 2007
6	zaterdag 30 juni 2007	vrijdag 13 juli 2007
7	zaterdag 11 aug. 2007	vrijdag 24 aug. 2007
8	zaterdag 15 sept. 2007	vrijdag 27 sept. 2007
9	zaterdag 20 okt. 2007	vrijdag 2 nov. 2007
10	zaterdag 1 dec. 2007	vrijdag 14 dec. 2007

In het nieuwe jaar wederom een bijdrage van Jos. Hij is dit keer bij Leo Steijn op bezoek geweest. Vorige maand was hij bij Burg Bieren. Daarbij konden jullie je opgeven voor een bierproefavond. Helaas heeft zich niemand aangemeld. De bierproefavond gaat dus niet door.

Verder in deze editie een aantal verslagen van het atb gebeuren. Ook zijn er leden die hun conditie (ergens in Vaasen) op een wel vreemde manier op peil houden.

Tevens is het jaarverslag van de secretaris is in dit kettingblad opgenomen.

En nog veel meerVeel leesplezier !

Erik

ADVERTENTIE 1

Van de voorzitter.



Algemeen

Het jaar 2007 is alweer enige dagen oud en dat betekent dat we 2006 achterons hebben gelaten. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om iedereen een gezond en voorspoedig 2007 toe te wensen. Tevens hoop ik dat er vele veilige kilometers gefietst gaan worden.

Velen onder ons hebben waarschijnlijk tijdens het 'kerstreces' genoten van een vrije periode. Tijdens deze periode van bezinning, onder het genot van een extra hapje en drankje, zal het afgelopen jaar nog eens zijn doorgenomen. Niet iedereen zal even prettig terug kunnen kijken en anderen zullen zeggen: 'Het kan haast niet beter!'.

Zeker is dat we niet weten wat de toekomst ons zal brengen. We hopen het beste maar!

De kerstperiode heeft zijn charmes en gelijktijdig heeft het ook een minder prettige kant n.l. : toen we begin dit jaar op de weegschaal stonden, bleek dat voor de meeste van ons de wijzer niet op het gewenste getal stond. Dit geeft wel een extra prikkel om ons 'VWV-fietsmenu' (Sonja Bakker) te volgen en op deze wijze het overgewicht weer tot het aanvaardbare niveau terug te brengen. Veel succes met het bedwingen van dit jaarlijks terugkerende probleem.

Terugblik

Willen we als bestuur vooruitkijken naar het komende jaar, dan ontkom je er niet aan om terug te kijken naar de plek waar je vertrokken bent. Vervolgens kun je vandaar uit de verbeteringen c.q. veranderingen die tot stand zijn gekomen, beter evalueren. Voor zowel het bestuur van de vereniging en als voor mijn persoonlijk functioneren kan ik u aangeven dat er verschillende belangrijke leermomenten zijn geweest.

Dit betekent o.a. dat er gelukkig personen binnen de vereniging zijn, die ons de spiegel voor durven te houden. Zij bleven ons positief kritisch volgen, waarvoor hartelijk dank. Wij nemen als bestuur waardevolle tips en verbeterpunten graag ter harte.

Een kleine omissie (nalatigheid) zat er in het prachtige spoorboekje van onze secretaris over de geslaagde feestavond. Vele perrons heeft hij op een bijzonder kleurrijke wijze beschreven, maar één van de belangrijkste tussenstops heeft hij over het hoofd gezien en wel: het perron van de vrijwilliger van het jaar 2006 met daarop: Michiel van der Does. Daarom wil ik hem vanaf deze plaats nogmaals feliciteren en bedanken voor al zijn inspanning tot hiertoe en ook voor het komende jaar. Het resultaat van zijn werkzaamheden kunnen we via onze website dagelijks zien.

Ook heeft deze feestavond ons een minder positieve kant laten zien en wel in financieel opzicht. Onze penningmeester beheert de kas op een goede manier, maar hij vindt het vervelend om geld uit te moeten geven als het niet nodig is. Wat wil ik hiermee vertellen? Ieder lid van onze vereniging krijgt een uitnodiging voor evenementen als de familiedag en de feestavond. De personen die een dergelijke avond organiseren werken met een budget per persoon, begroot door de penningmeester en goedgekeurd door het bestuur. Daarom wordt er altijd gevraagd opgave te doen of je aanwezig kunt zijn. Op deze manier kunnen er gerichte afspraken maken t.b.v. bijvoorbeeld de catering etc.

Als men zich wel aanmeldt, maar niet komt opdagen, betekent dit een verliespost voor de vereniging. De kosten zijn dan al gemaakt en dienen betaald te worden. Hierdoor ontstaat er een schadepost, welke niet nodig zou zijn geweest als je(u begrijpt het wel). Het verzoek voor het komende jaar is dan ook: aanmelden fantastisch, maar kun je bij nader inzien niet aanwezig zijn om welke redenen dan ook, probeer dit dan z.s.m. te melden.

Als we met zijn allen op de kleintjes letten blijft onze verenigingskas een positief saldo vertonen.

Vooruitblik

Dit geschreven te hebben, wil ik graag vooruit kijken naar een aantal leuke evenementen, waaraan velen van u alweer de nodige voorbereidingsuren hebben gependeed.

Ik denk hierbij aan de toertochten en daarnaast zeker niet te vergeten, alle wekelijkse verenigingstochten.

De ATB tochten van het seizoen 2006 waren wederom een geweldig succes. De ATB-tochten, in een verrassend mooie omgeving zo dichtbij huis, toonden weer vele schitterende en onbekende paden, althans voor mij en ik denk ook voor velen met mij.

Kijken we naar de Didatochten in de zomerperiode, dan beginnen we ons daar toch zorgen over te maken hoe wij deze in stand kunnen houden.

Piet Heij, één van de grote steunpilaren achter deze dinsdagavond tochten, heeft heel nadrukkelijk aangegeven veel minder tijd hiervoor vrij te kunnen maken. Het draaiboek zit goed in elkaar, nu nog de personen die de kar willen gaan trekken.

Naast de geweldige sfeer en positieve naam die de vereniging hiermee in de loop van de jaren heeft opgebouwd, moeten we zeker niet vergeten de positieve financiële kant van dit fenomeen.



Oproep

Als er personen zijn die zich geroepen voelen een bijdrage te willen leveren om deze tochten te ondersteunen, dan horen wij dat graag van u. Tot slot wil ik nu al uw aandacht vestigen op onze jaarvergadering van 28 februari 2007 a.s. in de Muzenhof en u uitnodigen om hier ook aanwezig te zijn. 'Vereniging zijn' doen we met z'n allen!!!

Groeten Mattheu

ADVERTENTIE 2

Van de secretaris.



Het nieuwe jaar is al een paar weken oud. Iedereen is weer overgegaan tot de orde van de dag. Het normale leven heeft zijn loop weer gekregen. En dat is maar goed ook. Hoewel, het is best wel even aangenaam om een periode van rust te hebben, al is het alleen maar om alles weer even op een rijtje te zetten en eventueel 'achterstallig onderhoud' weg te werken.

Veel goede voornemens worden er altijd uitgesproken, maar of ze altijd worden gerealiseerd is maar de vraag. Velen vragen zich af wat het nieuwe jaar hen zal brengen en of alles wel voorspoedig zal verlopen, zowel in sportief, economisch als maatschappelijk opzicht.

In dit verband las ik een wijze spreuk die we allen ter harte kunnen nemen:

'Vraag je niet af wat dit jaar je zal brengen, maar vraag je af wat jij eraan kunt bijdragen.'

Van de bestuurstafel.

Op woensdag 13 december 2006 jl. hadden we de laatste bestuursvergadering van 2006. Enkele belangrijke punten daaruit:

- Huwelijksaankondiging van Marco Goossensen met zijn Martine(word vervolgd!!!)
- Terugblik feestavond. Het bestuur kan tevreden zijn over het verloop van de avond.
- Bespreking offertes nieuwe vlaggen. Binnenkort zal daarover een besluit genomen worden.
- Voortgang bestuursvacature(s). Het bestuur zal mensen benaderen voor vervanging en uitbreiding van het bestuur. Volgende vergadering meer daarover.
- Voorstel nieuwe taakverdeling Harrie en Albert i.v.m. het vertrek van Harrie als bestuurslid. Hierover volgen t.z.t. mededelingen.
- Verder de bekende rubrieken van penningmeester, secretaris, didatochten en winteractiviteiten, rondje web/red.

Kort Tochtenjournaal.

De pannenkoekentocht van woensdag 27 december 2006 is wederom een groot succes geworden. Zo'n 23 deelnemers vertrokken we vanaf Evert Jan Jansen voor een schitterend parcours door de kroondomeinen, o.l.v. van Jaap van de Pol en Guillaume van Garderen. Elders in ons clubblad kunt het verslag hierover lezen.

Verder worden er overal ATB-tochten verreden, daarover hoor ik alleen maar heroïsche verhalen. De nieuwjaarstocht op zaterdag 6 januari in Rijssen wordt, sinds bekend is dat onze secretaris daar lange tijd woonachtig is geweest, bij onze leden steeds populairder!!!! Wel zo'n 6 leden hebben daar de tocht door 'Hollands-Schwarzwald' beproefd en gesmaakt.

Bij het verschijnen van ons clubblad is inmiddels ook de laatste ATB-tocht gehouden (13 januari jl.) Doordat ik met de kopij gewacht heb tot en met 13 januari kan ik u mededelen deze tocht 828 deelnemers telde. Een topdrukte en fantastisch fietsweer! Wederom met zo'n 70 vrijwilligers is het weer een fantastische dag is geworden voor de deelnemers, de organisatie en niet in de minste plaats voor de vereniging zelf. We mogen met recht zeggen dat onze ATB-tochten in een grote behoefte voorzien. Het hele team zeg ik hierbij hartelijk dank voor de geweldige organisatie. Samen zijn wij in staat om grote evenementen te organiseren. We zullen dat in het komende fietsseizoen ook weer gaan bewijzen.

De zaterdagmiddagtochtjes verlopen vlekkeloos. De ene keer onder gunstige omstandigheden, dan weer onder slechtere omstandigheden. Over het algemeen hebben de organisatoren Gerrit Doppenberg en Rein Verspuij geen reden tot klagen. Het weer is over het algemeen goed tot redelijk. Gelukkig gaat het na de oogoperatie met Rein weer de goede kant op. We wensen Rein in 2007 weer een helder en goed in- uit en overzicht. Heel veel succes voor de komende periode!

Jaaroverzicht.

Elders in het Kettingblad vindt u het jaaroverzicht van 2006. Toch altijd weer een hele klus om de feiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een rijtje te zetten. Daarom zou ik het wel prettig vinden als u dit eens op u gemak wilt doorlezen en niet per definitie overslaan omdat u het toch allemaal allang weet. Dit geeft de secretaris het gevoel dat hij het niet helemaal voor niets heeft gedaan. Mocht u vragen hebben over het jaaroverzicht, dan kunt u altijd met mij contact opnemen en als ik niet thuis ben, hoort u de voicemail en wordt u z.s.m. teruggebeld of niet!!

Nieuwsbrief N.T.F.U

In december ontving ik de nieuwsbrief van de N.T.F.U. Enkele feitjes wil ik u niet onthouden.

GPS binnen de NTFU

GPS (Global Positioning System) fietsen komt steeds meer in de belangstelling. De NTFU is een samenwerking gestart met verschillende bonden op het gebied van GPS. M.n. de wandelbond is al langer bezig met GPS en heeft inmiddels ruime ervaring in het GPS wandelen. Je ziet ook steeds meer organisaties die het GPS fietsen aanbieden. Het Uniebureau is van mening dat het gebruik van GPS fietsen zal toenemen en verwacht dat ook binnen de NTFU veel belangstelling is voor dit product. Verenigingen kunnen het GPS gebruiken bij clubritten of het uitzettend van de tochten. Het Uniebureau gaat starten met een opleiding GPS-instructeur zodat verenigingen kennis kunnen maken met GPS en ondersteuning te bieden bij het opleiden van kader.

Contactpersoon: Ben de Weerd; 0318-581305 of

bdeweerd@ntfu.nl.

Word fietssportinstructeur!

De NTFU is op zoek naar enthousiaste fietsers die zich tot fietssportinstructeur willen laten opleiden.

De NTFU heeft drie korte cursussen ontwikkeld. Na het volgen van deze cursussen ben je in staat om fietssporters verantwoord te begeleiden.. Het gaat om cursussen GPS, Mountainbiken en Toerfietsen algemeen. Contactpersoon Rianne Hameete, 0318-581308 of rhameete@ntfu.nl.

Meimaand Fietsmaand

Ook in 2007 zal er weer een voorjaarsmaand geheel in het teken van fietsen staan. In 2006 is de Landelijke Fietsdag opgegaan in de Fietsmaand. De Fietsmaand loopt dit jaar geheel parallel aan de maand mei, dus van 1 mei t/m 31 mei. Wanneer een vereniging in de maand mei een fietstocht organiseert, kun je deze tocht opgeven voor deelname aan de Fietsmaand. Deze tocht wordt dan officieel onderdeel van het programma van de Fietsmaand. De vereniging kan dan rekenen op de nodige promotionele ondersteuning vanuit de organisatie van de Fietsmaand. Op landelijk niveau neemt de organisatie dit voor haar rekening en op lokaal niveau kan de vereniging gratis gebruik maken van kant-en-klare Fietsmaand advertentie en een invulpersbericht. (Voor onze vereniging misschien interessant i.v.m. de E.K.T op 18 mei 2007).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jantien van der Leest:0318-581307 of mail naar jvanderleest@ntfu.nl.

Nationale Sportweek

In 2007 wordt voor de vierde keer de Nationale Sportweek georganiseerd. Dit keer vindt de Sportweek plaats van vrijdag 13 april t/m zaterdag 21 april en is zondag 15 april de dag van de Fietssport.

Gezocht: accountmanagers en verenigingsadviseurs.

De NTFU is voor verschillende regio's op zoek naar relatiebeheerders of wel accountmanagers en verenigingsadviseurs. Heb jij passie voor de fietssport? Een luisterend oor? Houd je ervan mensen verder te helpen? Wil graag actief zijn in de fietssport en het verenigingsleven? Heb je kennis van een specifiek, sporttechnisch fietsonderwerp? Dan zou jij een goede accountmanager kunnen zijn. Contact opnemen met Rianne Hameete, 0318-581308 of mail naar rhameete@ntfu.nl.

Wilt u nog meer nieuws en feitjes lezen in de Nieuwsbrief, ga dan naar info@ntfu.nl.

Tenslotte

In maart starten we weer met onze wekelijkse clubritten op de weg. Maar eerst houden we onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 februari 2007 in de Muzenhof. In het Kettingblad van februari 2007 komt de officiële uitnodiging te staan, maar de datum is reeds bekend. Daarom wil ik u verzoeken om

Woensdag 28 februari 2007

vrij te houden voor de belangrijkste vergadering van onze vereniging.

Vorig jaar was de opkomst zeer matig a.g.v. de hevige sneeuwval. Wellicht gaat het dit jaar anders, gelet op het zachte winterweer.

Veel plezier in de sportschool, in het bos en –als het weer het toelaat- ook op de weg.

Albert van Maanen.

ADVERTENTIE 3

Van de Ledenadministratie



Jarige leden (periode 26 januari t/m 23 februari)

Januari

26 Hans Lemmers
Frans Lindelauf
Aldert Veldman
27 Albert van Maanen
Jos Odijk
29 André van der Starre
30 Tanja Pit
31 Wilma Tromp

Februari

2 Leo Steijn
5 Paula Benders
Mieke Verspuij
6 Jan van Panhuis
7 Cobus Bosman
Greet Groenewoud
8 Wouky Schaftenaar
10 Rob Hezemans
Fred den Doelder
Henk Klok
11 Michiel van der Does
14 Gerrit Brouwer
15 Jaap van de Mheen
19 Harry Wedekind
21 Arie Kortenhoeven
22 Gerard Rense
23 Jan Willem Lagerweij

Allemaal van harte gefeliciteerd !

Adreswijziging

Marten Timmer (Leeuwerikstraat 27) is verhuisd naar:
Vijverweg 15
3851 CL Ermelo

Afscheid van Ina Kleinrensink

Vanwege gezondheidsredenen heeft Ina Kleinrensink haar lidmaatschap per 1 januari 2007 beëindigd. Ina is ruim 25 jaar lid geweest en een groot gedeelte daarvan was zij buitengewoon actief binnen onze (toenmalige) jeugdafdeling. Regelmatig deed zij hiervan verslag in het toen nog naamloze clubblad. Ook zelf stond ze “haar mannetje” op de fiets. Vooral in de beginjaren reed ze talloze tochten van 100 km en meer maar de jaarlijkse sportieve hoogtepunten waren toch wel de Hoevense fietsvierdaagse in het Brabantse land en bovenal de AIT-rally; een fietsmeerdaagse waarvan de organisatie ieder jaar – door de overkoepelende AIT - aan een ander land werd toegewezen. Zo fietste Ina met echtgenoot Dick deze rally behalve in eigen land ook o.a. in België, Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Zwitserland. Ook hun kinderen Pim, Erik en Astrid reden regelmatig mee. En als de reis naar Polen ging, ja, dan moest er natuurlijk ook wielerkleding mee want in Polen hadden de meeste mensen het niet breed. Heel jammer dat ze door haar fysieke gesteldheid de 100.000 km in al die jaren net niet bijeen heeft kunnen rijden. Een mijlpaal die echtgenoot Dick 2 jaar geleden wél passeerde. Gelukkig blijft Ina wel betrokken bij de VWV want Dick is natuurlijk nog lid zodat Ina “haar VWV” via het Kettingblad toch kan blijven volgen. Ina bedankt voor alles wat je voor de vereniging gedaan hebt!



Rectificaties (met excuses)

Kilometerregistratie.

In de ranglijsten die in het vorige kettingblad stonden is een foutje geslopen.

T.w. G. Groen stand 2006: 7232km.

In de ranglijst aller tijden wort dit: 191944 km.



Senioren jaarverslag

In het laatste kettingblad van 2006 stond een verslag van Krik de waart. Helaas is er slechts 1 pagina geplaatst. De 2^e pagina is op onverklaarbare wijze niet geplaatst. Hieronder treft u het 2^e deel

Vervolg terugblik senioren 2005 – 2006

Onze driedaagse was dit jaar op 10-11-12 juli met 17 deelnemers en 415 km op de tellers.

We hebben als senioren iets nieuws ingevoerd en wel: “HET LEKKE BANDEN KLASSEMENT”

2 jan. Jaap Myderwijk	19 juni Fred den Doelder
9 jan. Herman Huisman	26 juni Ab Fakkert
3 apr. Ab Fakkert	11 juli Ab Fakkert 2x
24 apr. Henk Klok	24 juli Gerard Deuling 2x
29 mei Leen Pfrommer	23 okt. Gerrit Doppenberg
29 mei Kees Muijnen	

De winner is dus geworden: Ab Fakkert

In 2007 gaan we zeker weer een driedaagse fietsen. Waar en wanneer, dat zal vroegtijdig in het kettingblad bekend gemaakt worden.

Tot slot wenst de senioren groep u een goed, gezond 2007 toe.

De senioren groep,
Krik de Waart

ADVERTENTIE 4

Jaarverslag 2006

Secretariaat van 1 januari t/m 31 december 2006.

Ledenbestand.

Aantal leden op 31 december 2005 : 203

Aantal leden op 31 december 2006 : 205

Aantal donateurs : 1

Verantwoording.

Eind december, begin januari is de tijd van jaaroverzichten en jaarverslagen. Allerlei instellingen en verenigingen (zowel maatschappelijk als sportief) buigen zich binnen hun vereniging, club of partij over de getallen en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Veel werk voor secretariaten, drukkerijen en uitgevers.

Wat duidelijk is dat er kennelijk behoefte bestaat om een terugblik te geven van wat er al zo in een jaar passeert. Wat niet altijd duidelijk is of de verschillende doelgroepen werkelijk geïnteresseerd zijn in al die dorre 'achteraf-verhalen'. De waarheid zal wel ongeveer in het midden liggen.

Voor mij als secretaris van de V.W.V. Ermelo zijn de maanden december/januari ook maanden van 'hooibouw' : jaarverslag, verslag ledenvergadering 2006, kopij Kettingblad en wat kleinere schrijfkusjes. Ik wil bij voorbaat mijn excuses maken voor niet genoemde namen, feiten en/of getallen. Als u nog beschikt over de clubbladen van het afgelopen jaar kunt u e.e.a. nog eens nalezen.

Ik wil mijn verslag over 2006 graag toesnijden op de letter 'b' : **1) bestuur en beleid 2) bedrijvigheid en beweging 3) betrokkenheid en begrip.**

1. Bestuur en beleid

Bestuur

Op de ledenvergadering van woensdag 1 maart 2006 in de Muzenhof waren i.v.m. de winterse omstandigheden slechts 47 leden aanwezig. Onze toenmalige voorzitter Wijnand Jonker opende de vergadering met een citaat van Wilco Kaper n.l. dat wij

als vereniging beschikken over vele individuen die in staat zijn als één team te presteren. Van de 200 leden hadden zich in 2005 zo'n 120 leden actief ingezet.(60%) Dat is een zaak om blij over te zijn. Tijdens deze vergadering werd Erik Kleinrensink herkozen als bestuurslid, trad Jan ten Hoeve af (niet herkiesbaar) en werd ook afscheid genomen van Wijnand Jonker als voorzitter, eveneens niet herkiesbaar vanwege de nieuwe baan die hem wachtte, met alle werkzaamheden van dien.

Aan vier leden werd t.g.v. hun 25 jarig lidmaatschap een zilveren jubileumspeld uitgereikt, t.w. Ina Kleinrensink (thuis aangeboden), Erik Kleinrensink, Astrid Kleinrensink en good old Willem Schenk. Zij werden beurtelings toegesproken door Harrie en Wijnand. Nogmaals van harte proficiat met deze mijlpaal.

Tijdens de vergadering stelde het bestuur Mattheu Brinke voor als nieuw bestuurslid. Deze werd in de eerst volgende vergadering op 5 april 2006 jl. door het bestuur gekozen als nieuwe voorzitter. Inmiddels heeft Mattheu al diverse vergaderingen geleid en wij mogen wederom blij zijn dat Mattheu deze verantwoordelijke taak op waardige wijze weet uit te voeren. Wij hopen dan ook dat hij zich zal blijven inzetten voor het wel en wee van onze vereniging.

Beleid

In het afgelopen jaar hebben wij als bestuur een vernieuwd huishoudelijk reglement opgesteld, hetgeen op de Algemene Ledenvergadering van a.s. woensdag 28 februari 2007 aan de leden zal worden voorgehouden. De leden kunnen hierover zonnodig vragen stellen en eventueel een voorstel tot wijziging indienen. Verder heeft het bestuur het afgelopen jaar een gedragscode opgesteld voor veilig en verantwoord fietsen. Dit is niet bedoeld als discussiestuk, doch veel meer bedoeld als een gebruiksaanwijzing voor veilig en verantwoord fietsen in groepsverband. De secretaris heeft ook een standaard- karakteristiek van onze vereniging opgesteld als pr-materiaal voor de diverse kranten en tijdschriften, folders etc.

Om binnen het bestuur te komen tot een verbreding van het draagvlak van de vereniging, heeft het bestuur besloten om het bestuur komend jaar uit te breiden tot (voorlopig) zeven leden. Volgens de statuten mag het bestuur zelfs een maximale bezetting

hebben van 9 leden. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 2007 zullen er twee personen worden voorgedragen, één voor **de vacature** van Harrie van Ooijen en één als **uitbreiding** van het bestuur.

Voor de vacature van Jan ten Hoeve is het bestuur ook druk doende om deze vacature op een speciale wijze in te vullen. Deze functie kan n.l. opgesplitst worden in een aantal deeltaken die door willekeurige leden (geen bestuursleden) kunnen worden uitgevoerd. Hiertoe heeft het bestuur Paul Veldman bereid gevonden om het nodige werk te verrichten m.b.t. de opmaak van foldermateriaal en posters. Jos Odijk zou wel persvoorlichter willen zijn, alleen zoekt het bestuur nu nog naar een man/vrouw die de contacten onderhoudt met sponsors en eventueel voor nieuwe sponsors kan zorgen.

Onze clubpresentatie via de website wordt steeds professioneler, mede dankzij de inspirerende en innoverende bijdrage van de vrijwilliger van het jaar 2006 Michiel van der Does.

Het bestuur heeft dit jaar ook besloten om al onze grote clubactiviteiten, dus de zomertoertochten en de ATB-tochten m.i.v. 2007 vanuit de locatie Muzenhof te starten. Nu gold dit al voor de ATB-tochten. Het bestuur heeft de korfbalvereniging Dindoa middels een bedankbrief met toelichting hiervan op de hoogte gebracht. Ook Greet Termaat werd persoonlijk bedankt voor de goede zorgen en het accurate optreden tijdens onze zomertoertochten.

Het bestuur probeert ook in het jaar 2007 een voortvarend beleid te voeren, waarin ruimte zal blijven voor persoonlijk initiatief.

2. Bedrijvigheid en beweging

We mogen rustig stellen dat wij ook het afgelopen jaar als vereniging weer behoorlijk actief zijn geweest met het fietsen in groepsverband, hetzij via onze reguliere clubritten of d.m.v. onze landelijke toertochten en ATB-tochten.

In totaal hebben aan de 4 zomertochten 767 fietsers deelgenomen: E.K.K 95 deelnemers; V.V.T 435 deelnemers; W'IJsselijk H. en W. 79 deelnemers; G.H.H.-tocht 158 deelnemers.

Het zijn geen grote aantallen, maar dat ligt niet aan de kwaliteit van onze tochten, maar dit is veel meer een landelijke trend, waar elke vereniging mee te maken heeft. Toch zullen wij er alles aan doen om de kwaliteit van de tochten te waarborgen of te verbeteren. Op de bestuursvergadering van 6 september jl. heeft het bestuur besloten om in 2007 de toertocht W.H.H. te laten vervallen en zal de G.H.H –tocht naar voren worden gehaald en wel naar 1 september 2007.

De dinsdagavondtochten genieten nog steeds van een grote belangstelling. Dit jaar werden er acht tochten gehouden met een gem. bezetting van 290 deelnemers per tocht. In totaal hadden we meer dan 2300 inschrijvingen. Toch nog een respectabel aantal, gezien de afslankingsoperatie. Vorig jaar hadden we gedurende de didatochten een totaal van 6743 deelnemers. Vanzelfsprekend leidt dit tot een behoorlijke inkomstenderving, maar dat is in de begroting meegenomen. Dit jaar zijn ook de zaterdagmiddagtochten niet doorgegaan, ook daarmee hebben we stukje inkomstenderving opgelopen.

Het organiseren van dergelijke evenementen zoals b.v. de dinsdagavondtochten, vraagt veel extra tijd en inzet van onze leden, ook voor het komende jaar. Met z'n allen de schouders er onder, dan zal het waarachtig wel gaan!

Naast de zgn. 'open evenementen' organiseerden we uiteraard onze eigen clubactiviteiten voor de leden. Onze druk bezette donderdagavondtraining bood door de afwisselende tochten weer de nodige ontspanning. Bedankt dodateam! De cijfers staan vermeld in clubblad nummer 8, maar toch even voor de statistieken: totaal aantal deelnemers 414; totaal verreden km: 22.368; gemiddelde afstand per avond: 51,2 km.

Bertus Dijkhuizen en Evert Jan Jansen hebben de dodatochten het meest bezocht (elk 18 x)

Ook het zaterdagfront was weer volop actief met verrassende nieuwe tochten en nieuwe toerleiders. Helaas begonnen we slecht. De traditionele openingsrit ging voor de tweede opeenvolgende keer niet door vanwege de hevige sneeuwval. Ook de 2^e zaterdag van maart ging niet door. Uiteraard hebben we genoten van een

uitzonderlijke warme zomer met extreem hoge temperaturen. Augustus was nat, maar september en oktober mochten er zijn! Opnieuw toonde Evert Jan Jansen zich voor de 4^e keer met 29 starts de ongekroonde 'kopman' van het zaterdagfront. De ranglijst 'fietsen op zaterdag' groep 1 staat vermeld in Kettingblad nr.10

M.i.v. van april is er een tweede zaterdaggroep van start gegaan. De opzet was niet om groep 1 in de wielen te rijden, maar te mikken op VVV 'ers die iets snellere en langere tochten wilden maken dan de reguliere groep 1. Ook deze groep had al gauw een behoorlijke aanhang, zodat er (nog) meer leden gezamenlijk op uit konden en kunnen trekken.

In hetzelfde blad staan ook de overzichten en resultaten van de seniorentochten uitvoerig vermeld. Volgens de berekening van Krik de Waart was Willem Schenk met 47 startbewijzen de meest trouwe senior. (totaal 49 maandagen). Totaal gereden afstand: 4325 km; gem. aantal deelnemers:14.

Het zondagfront heeft ook haar partijtje meegeblazen en mag eveneens over belangstelling niet klagen. Er wordt daar stevig getrapt en het gemiddelde stijgt met het jaar!

De 3- daagse seniorentocht ging dit jaar naar de 'Kruishoeve' bij Vugt in het Brabantse land. In totaal werd onder bijzondere goede omstandigheden ruim 400 km afgelegd. Ook de sfeer was optimaal en de organisatie was perfect geregeld!

Van maandag 21 augustus t/m vrijdag 25 augustus 2006 was er de buitenlandse toertocht B.L.B. Deze tocht werd gereden in de heuvels van België en Luxemburg en was van bijzondere klasse. Zo'n 16 deelnemers hebben genoten van een pittige, doch mooie tocht, met heel veel afwisselingen, goede overnachtingen en uitstekende begeleiding van Aad Bekema en Barry van de Mheen.

De winteractiviteiten waren dit jaar wederom een succes. De 3 veldtoertochten van januari 2006, november en december trokken resp. 860, 612, 748 deelnemers. Een fantastisch resultaat voor de ATB-commissie, maar zeer zeker ook voor de vaste kern van ruim 70 vrijwilligers.

Voor de niet ATB-ers werd o.l.v. Gerrit Doppenberg en Rein Verspuy op de zaterdagmiddag gewoon doorgefietst. Gezien de redelijke opkomsten is deze activiteit inmiddels een vast gegeven geworden binnen ons trainingsprogramma.

Ook het 'spinning' in de sportschool B & S werd andermaal weer door een twaalftal leden bezocht. De 'exercities' waren van dezelfde kwaliteit als het jaar daarvoor.

Over *bedrijvigheid en beweging* binnen onze vereniging hoeven we niet te klagen. Iedere fietsliefhebber kon het afgelopen jaar weer voldoende aan zijn of haar trekken komen. Voor 2007 zal de opzet niet veel anders zijn.

Op zaterdag 2 september 2006 was er weer een gezinsdag, dit keer georganiseerd door Erik Kleinrensink en ondergetekende. Alles werd georganiseerd vanuit de Camping 'De Driehoek' aan de Drieërweg. Een heel geslaagde middag en gedeeltelijke avond. Jammer dat het aantal deelnemers tegenviel (58 volwassenen en 8 kinderen). U kunt e.e.a. nalezen in het Kettingblad nr. 8.

Op vrijdag 1 december 2006 werd onze traditionele feestavond gehouden. Altijd weer een heerlijke avond, waarbij de nodige humor weer rijkelijk door de Muzenhof werd gestrooid. Hoogtepunt was natuurlijk de traditionele uitreiking van de trofeeën. Ook dit jaar werden ze weer royaal en loyaal aangeboden en uitgereikt, beurtelings door Harrie van Ooijen en ondergetekende, alsmede onze voorzitter. Michiel van de Does werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2006. De rest kunt lezen in Kettingblad nr. 10.

Het ledenaantal is t.o.v. 2005 nagenoeg gelijk gebleven. We hopen dat het in 2007 weer mag stijgen. Als vereniging zullen we met z'n allen er voor moeten zorgen dat de 'motor' van de Veluwse Wieler Vereniging blijft draaien. Heel veel vrijwilligers zijn gelukkig telkens bereid om zich in te zetten voor de club en dat maakt het draagvlak breed. De steun van onze sponsoren en adverteerders is hierbij onmisbaar.

Daarom:

Een woord van dank aan al onze sponsoren, adverteerders en lokale kranten die ook weer in het afgelopen jaar onze vereniging hebben gesteund in geld of natura of anderszins. Zonder hun steun zou de club aanzienlijk minder soepel 'draaien'.

3. Betrokkenheid en begrip

Het is het bestuur een grote vreugde dat velen zich elk jaar weer al of niet spontaan inzetten voor onze vereniging. Als je veel wilt organiseren, dan zul je dat met elkaar moeten doen. Zonder uw steun zal elk initiatief gedoemd zijn te mislukken. Het bestuur streeft er dan ook naar om de betrokkenheid van de leden op het beleid en de activiteiten te vergroten. Iedereen moet zich prettig en veilig voelen binnen een vereniging waar hij of zij zich bij aansluit. Dat geldt ook voor de V.W.V. Ermelo. Eén grote fietsfamilie, waarin iedereen zich zelf mag en kan zijn en waarbinnen iedereen gerespecteerd en gewaardeerd dient te worden.

Dat vraagt om flexibiliteit en geduld t.o.v. elkaar. Vanuit het perspectief van begrip en respect voor elkaar zal de onderlinge betrokkenheid op de vereniging alleen maar verder kunnen groeien. Ook dat is voor 2007 een belangrijk zorg- en aandachtspunt voor het bestuur .

Tenslotte.

Helaas zijn er binnen onze vereniging het afgelopen jaar de nodige valpartijtjes geweest, waarbij een aantal van onze leden op een onfortuinlijke wijze betrokken zijn geweest: Ik noem de namen van : Greet Groenewoud, (wonderbaarlijk snel hersteld), Teun Sterrenburg, Jan Willem Lagerweij, Henk Kusters en Lucy Hoffmann (nog net in 2006 lelijk ten val geraakt met ATB-en. Gaat gelukkig weer goed). Zij kwamen nogal gehavend uit de strijd. Gelukkig zijn zij allen weer voldoende hersteld om het nieuwe seizoen weer gezond en wel tegemoet te treden. Maar het is weer eens bewezen dat je nooit kunt uitsluiten dat niet iets vervelends zal gebeuren, ook al doen we nog zo goed ons best en rijden we

nog zo gedisciplineerd. Een ongeluk kan nog altijd in een klein hoekje zitten.

Daarnaast zijn er leden geweest die vanwege fysieke problemen niet of onvoldoende aan hun fietshobby zijn toegekomen . Een speciale bemoediging gaat uit naar Trix Grift (inmiddels weer terug uit Zwolle), Ina Kleinrensink, Annie en Gerard Tax en Elly Wajer. We hopen dat 2007 een voorspoedig jaar mag worden en de fysieke gesteldheid verbeteren mag.

Zo zijn er onder onze leden tal van verschillende persoonlijke omstandigheden, uiteenlopend van grote vreugde tot en met ernstige tegenslagen of grote teleurstellingen. (Namen noemen doe ik niet, dan kan ik er ook geen vergeten)

Toch mag u weten dat wij een vereniging willen zijn, die oog blijft houden voor het wel en wee van haar leden, ook in 2007.

Namens het bestuur van onze vereniging wens ik u heel veel geluk en gezondheid in het komende fietsseizoen en laten we hopen dat we elkaar weer veelvuldig mogen ontmoeten, hetzij op de fiets of elders.

Ermelo, januari 2007

Albert van Maanen
(secretaris)

Ermelose ATB tocht 11 december 2006

Donderdags stortregen. Vrijdags stortregen. De weersvoorspellingen: stortregen. Zaterdagmorgen: "het is helder weer!" De zon komt even later op en blijft stralen tot in de middag! Zulk prachtig weer is verre van voorspeldt; *who cares?* Als wij om half vier 's middags de deur van het materialenhok dicht-trekken begint het te regenen. Niet veel later: stortregen!

Kortom onze 2^e Ermelose ATB tocht werd, verassend, onder zeer goede omstandigheden verreden. Een niet onbelangrijk detail voor een buitenactiviteit.

In november hadden we minder geluk. Toen ging het juist regen (lees stortregenen) aan het begin van de tocht! Het mooie weer was daarom ook de hoofdreden voor de grotere deelname in december.

Liefst 750 fietsers mochten wij aan de start begroeten. Het begon allemaal wel wat later opgang te komen. Menigeen was door de weersvoorspellingen op het verkeerde been gezet en besloot, toen men de zon zo mooi zag schijnen, om alsnog naar de Muzenhof te gaan en te starten voor een nieuw avontuur. Het



parcours had wel te lijden gehad van de (stort)regens in de dagen voor de tocht. Maar met een zonnetje erbij glijdt het veel lekkerder door de modder, en dus werd er niet geklaagd. Laten we hopen dat we in januari in de dagen voor de tocht en op de zaterdag mooi weer hebben. Wellicht komen er dan nog meer deelnemers aan de start!

De Ermelose ATB tocht had deze keer wel een heel professionele uitstraling. Naast de prachtige welkomstboog van Holland Inflatable hadden we nu het voorterrein geheel gereserveerd voor de mannen van Shimano. Zij waren vertegenwoordigd met een prachtige stand

ADVERTENTIE 5



ter promotie van de nieuwe Shimano XTR-groep. Via het internet hadden zich al 10 fietsers ingeschreven voor de reservering van een ATB-fiets welke natuurlijk met de betreffende groep was afgemonteerd. Met deze gekozen merkfiets ging de deelnemer onze tocht rijden om ervaring op te doen met de nieuwe onderdelen groep. Een fantastische actie die heel geslaagd was. Niet alleen voor Shimano en de deelnemers, maar ook voor ons als vereniging en organisatie.

Ook de pers was tijdens de tocht aanwezig. Een (klein) artikeltje konden we een week later in de Ermelose krant terug vinden. Ook TV Gelderland bracht een bliksembezoek aan onze tocht. Ook hiervan was een (klein) item te zien in het journaal van de regionale omroep. Gelukkig stond ook deze keer weer de organisatie als een huis. Al onze vrijwilligers lieten zich ook nu weer van hun beste kant zien. Alleen Bertus v.d. Berg zat op een gegeven moment ongeduldig aan de VWV-tafel te wachten op zijn vaste maatje Jilles. Eén telefoontje bracht duidelijkheid. Jilles moest helaas verstek laten gaan. Gelukkig was Gerrit Paarlberg niet met één taak verzadigd en was hij bereid om na het parkeren ook nog even een paar uurtjes met Bertus te gaan oversteken. Grote Klasse! Tussen ons korps van vrijwilligers hebben we gelukkig nog meer van die kanjers die 'gewoon' twee of meer taken tijdens de tocht vervullen! Alleen door dit feit lukt het nog steeds om onze prachtige Ermelose ATB tochten te blijven organiseren op de professionele wijze waar wij in het ATB wereldje bekend om staan.

Namens de ATB-commissie,
Wilco Kaper

ADVERTENTIE 6

Ermelose ATB-tocht **13 januari 2007**

Maandag 8 januari en we dromen een mooie droom, alhoewel een nachtmerrie kan het ook worden, zaterdag aanstaande de laatste ATB-tocht in de serie van drie.....hoe gaat dit uitpakken?

Vragen die de ATB-cie zich stelt in de laatste vergadering voor de tocht, moeten we 600 of 1000 krentenbollen bestellen, moeten we veiligheidsvesten aan de overstekers verstrekken of zwemvesten. Wellicht kunnen we beter de in Harderwijk de rondvaartboot "de Kasteel Staverden" huren om de deelnemers rond te varen.

Maar positief besluiten we de vergadering met de woorden "it geat oan" en we spreken vrijdagavond af in de schuur om alles weer in gereedheid te brengen voor de tocht der tochten.

Gedurende de week verandert de hei in drijfzand en de bos in een soort amazonegebied maar wonder boven wonder wordt het vrijdag droog en met de wind erbij drogen ook de hei en de bos in een rap tempo op tot een droomparcours.

Zaterdagochtend om 07.00 uur trekt de commissie met al haar vrijwilligers (en dat zijn er nogal wat!!) alle registers open om er weer een onvergetelijke dag van te maken, inmiddels is het meer als 24 uur droog en de verwachtingen over het aantal deelnemers is positief.

Gerard Tax zijn professionele kantoor wordt ingericht, de inschrijftafel voor de dames gedekt en Reintje de Vos (Reinier Kaper) deelt de portofoons uit voor parkeerbeheer.

Inmiddels zijn het ijzersterke duo Aart en Jaap gearriveerd met de krentenbollen, koffie en broodjes ei, geweldig weer! Aart was voor ons geen onbekende maar Jaap wil ik toch even eruit lichten, voor mij (catering rust) een geweldige aanwinst, een knaap die zich, zonder lid te zijn, geheel belangeloos inzet van 's ochtends 06.00 uur tot.....vul maar in, ik zeg tot het klaar is. Verzorgt samen met Aart het natje en droogje voor een ieder. Jaap jongen bedankt!

Dan raak ik de tel kwijt, de oranje brigade op de fiets komt lawaaierig binnen en vertrekt gelukkig in mum van tijd ook weer, een kudde olifanten is er niks bij, wat een bende die lui.

Parkeerbeheer, catering, inschrijfteam, fietsspuiters, overstekers alles komt binnen er wordt gezoend en geknuffeld het houdt maar niet op. Zelfs zonder ook maar één deelnemer hebben we als

vereniging een bak mensen van een vrije zaterdag beroofd. (Oh ja dat zoenen en knuffelen was nog vanwege 1 januari.....zeiden ze?)

Zelf moet ik inmiddels met het cateringteam vertrekken naar de Hessenmeer om de inwendige mens te voorzien van een krentenbol, soepje of reep.

We zijn nog maar net ingericht of er komt een onopvallende blauwe Volvo aanrijden, je kent ze wel van langs de weg, zo'n flitser.....en ook hier stapt een man uit gewapend met paraplu, camera en klaptafel om zich vervolgens achter, een voor de fietsers, onoverzichtelijke bocht te installeren.

Kort daarna tweemaal een flits en de eerste twee fietsers naderen onze kar, werkelijk iedereen werd geflitst

ACHTHONDERZEVENENTWINTIG keer, onvoorstelbaar wat een deelname wat een succes, wat een fun! Er waren slechts een paar zwartrijders en we hebben Rita om advies gevraagd hoe hiermee om te gaan.



De bouillon en thee van Sietse en Bertus ging er in een recordtempo door en volgens menig fietser had Tanya de lekkerste krentebollen.

Achteraf bleek de flitser gelukkig een fotograaf en worden de foto's op www.vwv-ermelo.nl geplaatst. Fotograaf ook jij bedankt.

Klaas (Vliek) had het, ondanks dat hij absoluut niet was uitgeslapen (vrouw en kindje ziek), weer razend druk en menig deelnemer was hem weer zeer dankbaar en wij als VVV ook, Klaas bedankt. Resumé van de tocht, aantal deelnemers goed, humeur goed, het weer goed, organisatie goed, parcours goed, kortom alles goed. Om 15.30 uur kon de ATB-cie met een voldaan gevoel een geslaagde dag afsluiten. We willen nogmaals een ieder die in welke vorm dan ook heeft meegewerkt deze tochten wederom tot een groot succes te maken bedanken, zonder goed fundament géén huis en zonder vrijwilligers géén tocht.

Jaap Mol



Pannenkoekentocht woensdag 27 december 2006

Ieder jaar op derde kerstdag is het de goede gewoonte om met een groepje mountainbikers van de VVV de kroondomeinen bij Elspeek en Uddel onveilig te maken. Zo ook dit jaar, met als primeur 2 vrouwelijke deelnemers.



De dag begon met een smakelijke kop koffie en een lekker stuk krentenbrood bij de paddestoelenkwekerij van Evert. Tussen de bakken oesterzwammen heette Willem ons allen van harte welkom, gaf de nodige instructies (vooral afstand houden en samen uit, samen thuis)

en bedankte de gastheer voor de heerlijke koffie.

En toen kon de pret beginnen. We fietsten door de prachtige bossen, over heuvels en door dalen, langs weilanden en heidevelden, over een weg heen en weer terug en last but not least een rondje om een parkeerplaats.

Onderweg deden we een aantal interessante ontdekkingen over de geschiedenis van deze streek. Zo kon Herman Huisman ons een huisje laten zien waar een vroeger vriendinnetje van hem uit Apeldoorn regelmatig kwam schilderen. Daarnaast was daar ineens een indrukwekkend gat (het Cannengietergat) waar hij persoonlijk leem uit had gehaald om dit vervolgens in een handkar (ongelooflijk, maar waar!) helemaal naar Vaassen te brengen. Daar werd in die tijd gebouwd aan het kasteel de Cannengieter. Het gat is helaas niet naar hem vernoemd, maar dus wel naar het kasteel. Wat ook niet onvermeld moet blijven is de rustpauze op het hoogste punt van de kroondomeinen. Hier staat een gedenksteen van de jachtopziener 'Haersma de With' die in de tijd van het eerder genoemde vriendinnetje de kroondomeinen onder zijn beheer had. Wat er precies met hem gebeurd is, is me niet duidelijk geworden maar een mooi uitzicht had je er wel. Het schijnt dat je daar met

helder weer Zwolle kunt zien liggen. Echt een aanrader dus, als je het kan vinden.



Na regelmatig veel te dicht op elkaar te hebben gefietst en de groep een deel was kwijtgeraakt kwamen we na 55 kilometer aan in Elspeet. De instructies van Willem bleken achteraf gezien dus geen overbodige luxe te zijn geweest.

Nu was het tijd voor een pannenkoek, dat waar we het stiekem allemaal voor hadden gedaan en waar we ontzettend zin in hadden gekregen! Helaas hadden ze dat bij de bediening niet zo in de gaten en duurde het vreselijk lang voordat iedereen zijn pannenkoek kreeg. Degene die als laatste zijn pannenkoek kreeg heeft er dan ook niet echt lang van kunnen genieten helaas. Maar aan drinken geen gebrek moet ik erbij zeggen, de omzet moest natuurlijk ook gedraaid worden. Na een woord van dank van Willem voor de organisatie was er aan de pannenkoekentocht 2006 weer een eind gekomen. En zo gingen we allemaal weer moe maar voldaan naar huis.

Tanya Pit

ADVERTENTIE 7



Sponsor onder de Loep

Er zijn van die winkels, die eigenlijk geen 'onder de loep' nodig hebben. Leo Steijn is er zo een. Welk lid van VVV Ermelo is er nog nooit binnen geweest? Wie heeft er nooit advies van hem gehad inzake zijn racefiets of MTB, waarbij Leo wel heel erg vaak uit eigen ervaring kon spreken? Is er iemand die niet geprofiteerd heeft van zijn aanbiedingen? Kortom, de winkel die toch wel als laatste onder de loep genomen zou moeten worden.

Maar ja, geruchten. En 'betrouwbare bronnen'. Leo heeft dit, Leo doet zus, Leo gaat stoppen.

Dus toch maar eens een afspraak proberen te maken. Dan wordt wel duidelijk, dat er veranderingen zullen komen, maar ook dat nog niet duidelijk is wat die veranderingen zullen zijn. De boot wordt nog even afgehouden. Gelukkig is er dan ook de 'beschermde informant'. Leo heeft duidelijkheid, en wil graag met je praten. 'Beschermde informanten' zijn betrouwbaarder dan 'betrouwbare bronnen', blijkt ook nu weer, want

De toekomst

Leo gaat vanaf 1 februari samenwerken met Bike2Build (zie <http://www.bike2build.nl>). B2B is de grootse Nederlandse fietsenwinkel op het Internet, en heeft op dit moment ook een winkel annex showroom in Vlaardingen.

Hoe is dat zo gekomen?

Ook die medaille heeft meerdere kanten. Ten eerste is Leo nogal ziek geweest. De ziekte van Pfeiffer en een schildklierontsteking hebben geleid tot een falend auto-immuun systeem. Dat betekent, dat je om de haverklap koorts hebt, verkouden bent, niet meer dan 2 uur achter elkaar kunt werken, kortom, je bent wat de verzekeraars 'ziek, zwak en misselijk' noemen. Als je een eigen

zaak en een gezin hebt, is dat ook psychisch nogal zwaar. En dan zit je al gauw in een vicieuze cirkel. Leo is dan ook voor 80% arbeidsongeschikt verklaard geweest.

Inmiddels is het herstel bijna volledig afgerond; hij is weer voor 90 tot 95% in orde, en die laatste beetjes, daar wordt ook aan gewerkt. Maar dat er inmiddels andere prioriteiten in zijn leven zijn dan een eigen zaak is wel duidelijk.

Op zowel het persoonlijke als het zakelijke vlak kan Leo nogal goed overweg met Lennard, de eigenaar van B2b en toevallig ook de importeur van Cube. En wat verkoopt Leo toevallig nogal veel in zijn huidige winkel?

De nieuwe combinatie

Bike2Build gaat het huidige pand aan de Putterweg huren. Leo wordt bedrijfsleider, en komt dus in loondienst te werken. Eindelijk gewoon vakantiedagen 😊

B2B richt zich op de sportieve en recreatieve fietser. Dus zowel de racers als de MTB-ers kunnen er van alles vinden. De stadsfietser met zijn gesloten kettingkast en een lekke band is een minder graag geziene gast. Dat heeft als grote voordeel, dat zowel de voorraad alswel het personeel specialistischer kunnen zijn. Dat is dus goed nieuws voor de VVV leden!

Natuurlijk blijft de service aan bij Leo gekochte fietsen gewoon doorgang vinden.

Verder zijn er inmiddels al besprekingen met een 4^e filiaal (men beschouwt de website ook als een filiaal; Ermelo wordt dus na de site en Vlaardingen het 3^e filiaal). Kortom, groeiplannen voldoende. En, zoals wellicht bekend, hoe groter de omzet, hoe kleiner de marge mag zijn, dus hoe goedkoper het voor ons, de klant, gaat worden. Dat is dus nog meer goed nieuws voor de VVV leden!

Wie is Leo Steijn?

Geboren in 1968. Getrouwd met Natascha. Natascha tennist, en heeft aan badminton en rytmische gymnastiek gedaan. Samen hebben ze 2 kinderen, Kevin van 9 en Jason van 7. Zowel Kevin als Jason zitten regelmatig zowel op de racefiets alswel op de MTB. Beiden voetballen ook, en hebben die passie voor sport dus van

beide ouders ge-erfd. Natascha is eigenlijk de enige, die niet fietst. Overigens zijn Harm en Gerd, die aandachtige krantenlezers wellicht herkennen, geen familie, zo wordt mij op het hart gedrukt.

Een carrière als beroepsrenner vond helaas geen doorgang door de bovenvermelde ziekte van Pfeiffer. Zijn 2^e droom, een eigen zaak, heeft hij wel 14 jaar met veel plezier geleefd.

In 1974 is Leo verhuisd naar Ermelo, waar hij in '77 lid is geworden van de VWV Ermelo. Vanaf 1983 reed hij wedstrijden voor de IJsselstreek.

Beste fietsherinnering van zichzelf?

Pfoehpfoeh... een kleine bloemlezing:

- De eerste podiumplaats, in 1984, op Vaderdag. Lasserbos, over 40KM.
- Die dikkebandenwedstrijd in Hierden, toen Leo nog helemaal niet mocht wedstrijdfietsen. Maar toen hij won waren zijn ouders trots genoeg, zodatie lid mocht worden van de IJsselstreek
- De Nationale Militaire Selectie. Met diverse wedstrijden in het buitenland. Kampioen 'trainingswedstrijden', maar in de officiële koersen met veel plezier en overgave een knechtenrol voor de kopmannen
- Die strandrace met een vriend; Die had toen problemen met zijn ene schoen en pedaal, waardoor het illustere tweetal als laatste starten. Na 20KM hadden ze zo'n 3000 (jawel, 3 duizend) man ingehaald. Dat was een van de eerste wedstrijden na de ziekte van Pfeiffer, en die dag geen eten of drinken meegenomen, dus na 25KM wastie down and out.

Beste herinnering van anderen

Da's toch de tour van Joop. En dan niet zozeer Joop, alswel de heldenrol die Johan van der Velde vervulde, die tour. Vooral na die valpartij.

Omdat Leo nog gefietst heeft met onder anderen Maarten den Bakker, Aart Vierhouten en Servais Knaven bezorgen hun overwinningen hem iedere keer weer kippenvel.

Werk

Voor diegenen die het niet weten, Leo heeft (nog wel) zijn eigen fietsenzaak. Sinds 15 januari 1993. Eerst op de Kerklaan, later op de Putterweg. Beide zaken zijn ook tussendoor een keer grondig verbouwd.

Voor die tijd (van '89 tot '92) heeft hij bij Krol, in Putten, gewerkt. Daar weer voor het leger, met diverse fietswedstrijden. Daar weer voor ('85 – '88) zijn eerste werkgever, tevens fietssponsor, de nog steeds bekende Adri Mouw uit Ermelo. In die tijd waren er een 6-tal fietszaken, die talenten uit de regio sponsorden. Elk had er 2 in dienst, en voorzag ze van de benodigde wielerkleding. De talentjes konden dus fietsen, maar leerden tegelijk alles van de techniek van de fietsen zelf.

Sport

Naast het vele fietsen, dat gelukkig sinds kort ook weer actief beoefend wordt, is Leo ook keeper geweest bij DVS '33.

Fietsen

Prive is Leo eigenaar van een Gary Fisher MTB. Geen Cube, want Leo is een aanhanger van de 29" MTB. Wees niet verbaasd als Cube binnenkort ook iets dergelijks lanceert. Verder is er een Cube GTC racefiets. Op beide fietsen samen wordt normaliter zo'n 8000 KM per jaar gefietst. Daarmee heeft Leo voorlopig de 1^e plek op de ranglijst der recreatieve fietsers.

Last, but not least

Deze keer geen kortingsbon. Enerzijds is de periode als 'Leo Steijn' nog te kort, anderzijds is nog niet precies bekend wat er gaat gebeuren met de start van Bike2Build. Leo heeft wel toegezegd in zijn laatste week een '2 halen 1 betalen' beleid te zullen voeren, dus let even op de kranten de komende dagen.

Leo,

Hartelijk bedankt voor dit gesprek, en succes met de nieuwe formule ! Ik heb er alle vertrouwen in, dat jou service en B2B's prijzen gaan leiden tot meer en goedkoper fietsplezier bij VWV Ermelo.

Clinic bij Henk Lubberding

Wie kent niet Henk Lubberding de weg kapitein uit de tijd van de "Post Ploeg". Henk geeft nu teamcoaching en fietsclinics.

Zaterdag 5 mei hebben we gereserveerd voor een hele dag fiets training van Henk Lubberding ! Diverse mensen die al eens een fietclinic bij hem gevolgd hebben zijn erg enthousiast. Henk Lubberding heeft aandacht voor iedereen, maakt geen onderscheid tussen man of vrouw of het niveau van de fietser en hij zet iedereen goed op de fiets.

Henk Lubberding is een van die mensen die er oog voor heeft hoe iemand op een fiets moet zitten en geeft nuttige (persoonlijke) adviezen over fietsen en voeding. Een innemende persoonlijkheid die nog altijd gedreven bezig is met het fietsen.

De kosten voor een complete dagtraining van Henk Lubberding zijn 55, -- euro per persoon, inclusief koffie/thee/sportdrink en lunch.

Een groep kan maximaal uit 15 personen bestaan. Wie het eerst komt, het eerst maalt..... Haast je dus met je opgave als je mee wilt naar de trainingsdag op 5 mei aanstaande, want vol is vol!

Voor diegene die zich inmiddels mondeling hebben opgegeven: stuur me op korte termijn een bevestiging per e-mail zodat ik je aanmelding definitief kan bevestigen en je het programma voor de trainingsdag op 5 mei a.s. kan doormailen.

De globale dag indeling is:

- 10:15 uur ontvangst met koffie met lekkers
- 11:00 uur techniek training
- 12:30 uur lunch
- 13:30 uur wegtraining
- 17:00 uur einde clinic



Voor meer informatie over de training van Henk Lubberding kun je kijken op www.teambuildingmetlubberding.nl

Groeten, Jan Willem Lagerweij: e-mail j.lagerweij3@chello.nl tel. 0341-55 20 75

ADVERTENTIE 8

Fietsen met de senioren

Maandag 13 november 2006

Het was zo'n dag waarop je thuis naar buiten kijkt en jezelf afvraagt ga ik wel of niet fietsen. Het weer was bepaald niet aantrekkelijk en ook de vooruitzichten waren niet best. Maar ja, het fietstenue aan en toch maar even kijken op de parkeerplaats. En ja hoor er stonden er nog 3 in V.W.V.-tenue. Het waren Ab, Marinus en Wim. Ook waren er nog 2 toeschouwers, t.w. Harrie en Theo. Na wat overleg besloten we om een kleine ronde te gaan rijden van zo'n 50 km. Toen we vertrokken was het nog droog en dat hebben we volgehouden tot in Nunspeet. Toen was het gedaan met het droge weer, want vanaf dat moment is het niet meer droog geweest. Na 50 km kwamen we koud en nat aan in Ermelo. In het P.M.T. kwam Theo ons trakteren op een kop koffie, want hij had het met ons te doen in dat slechte weer. Theo bedankt.

Maandag 20 november 2006

Weer zo'n maandag van zal ik wel of niet gaan. Het was koud, het was nat en er stond veel wind. Desondanks waren we met 3 man, Marinus, Bertus en ondergetekende. De te fietsen route had ik zelf uitgezet, maar toen waren de omstandigheden heel wat beter. De route ging vanuit Ermelo richting Harderwijk (Drielanden) naar Putten en terug naar Ermelo, Vandaag dus 3 deelmenrs en 50km op onze tellers.

Maandag 27 november 2006

Na 2 slechte weken voor wat betreft het weer nu een dag met droog weer en zelfs af en toe de zon. En ja, dan zie je de groep weer groeien. We hadden vandaag ook weer 2 gastrijders en wel Elton Wajer en Nico Wareman. De route voerde de groep via Voorthuizen en Kootwijk weer naar Ermelo waar we zoals gebruikelijk in het P.M.T. koffie gingen drinken. Vandaag 16 deelnemers en 65 km op de tellers.

Maandag 4 december 2006

Vandaag weer zo'n dag van wel of niet gaan. Nu ging ik deze keer niet mee, maar ben nog wel even gaan kijken of er nog senioren

waren die het natte en koude weer trotseerden. Aan de start stonden 4 bikkels, Wim Schenk, Hans Grevink, Marinus v.d. Velde en Theo Gaertner. Wat de heren gefietst hebben en of er onderweg nog problemen zijn geweest weet ik niet. Ik kreeg wel een telefoontje dat ze 50 km hadden gefietst en dat het weer erg was meegevallen.

Maandag 11 december 2006

1 man in fietstenuue en 4 uitzwaaiers. De man in het V.W.V. tenue was Marinus v.d. Velde. De uitzwaaiers waren Harrie, Theo en ondergetekende. Wat is die Marinus toch een bikkel ! Weer of geen weer, hij is er altijd. Knap hoor !

Maandag 18 december 2006

Het was koud, maar mooi droog weer. Zelf was af en toe de zon te zien. Onze toerleiders waren vandaag Harrie en Marinus. De route ging vanuit Ermelo richting de Zwarte Boer, Stakenberg, Vierhouten, Elspeet, Garderen, Speuld, Staverden terug naar Ermelo. In het P.M.T. werden we getrakteerd door Theo en Kees omdat beide heren jarig waren geweest.

We reden vandaag ruim 55km met een groep van 16 man.

Maandag 25 december 2006

Deze maandag hebben we niet gefietst i.v.m. 1^e kerstdag

Dinsdag 26 december 2006 (2^e kerstdag)

Heel bijzonder en zeer waarschijnlijk voor het eerst in de historie. Op 2^e kerstdag een seniorenrit. De belangstelling was boven verwachting. 7 Senioren van de vaste kern (Wim, Herman, Ab, Maarten, Theo, Gerrit en Harrie) en aangevuld met de 5 gastrijders Elton, Wijnand, Albert, Herman v/d Pol en Jan Willem Lagerweij, stonden op de parkeerplaats van DVS klaar voor vertrek. Na de kersttoespraak van de toerleider vertrokken we voor een ritje van 50 km over onze eigen Veluwe. De weersomstandigheden waren uitstekend. Het streven was om binnen de 2 uur weer gezellig thuis te zijn. Er moest per slot van rekening ook nog gegeten worden. We bleven ruimschoots binnen de gestelde tijd ondanks 2 lekke banden van Theo. Normaal een goede reden voor het leveren van het

nodige commentaar op het materiaal van de pechvogel. Maar iedereen bewaarde de vrede en was heel aardig tegen elkaar. Was het iedere maandag maar 2^e Kerstdag!!

Maandag 1 januari 2007

Niet gefietst vandaag, nieuwjaarsdag.

Dinsdag 2 januari 2007

We hadden als groep de afspraak gemaakt om i.p.v. maandag 1 januari, op dinsdag 2 januari te gaan fietsen voor de liefhebbers. Nu was het weer niet bepaald aantrekkelijk, maar op 9.15 uur was het droog en dus op de fiets richting de parkeerplaats van DVS. Tot mijn grote verbazing stonden er al 5 man en tegen half 10 kwam Ab Fakkert ook nog aanfietsen. We hadden dus een groep van 7 fietsers. Herman wierp zich op als toerleider en in goed overleg (hij dus met Marinus) besloten een tocht te maken van goed 50km. Echter het weer viel wat tegen want dan weer droog en dan weer regen. Toen we via Elspeet richting Udeelermeerweg fietsten, besloten we om via de kortste route (dus via kasteel Staveren) naar het P.M.T. te fietsen waar we na 45 km arriveerden. Na een lekker kopje koffie ging iedereen nat maar toch wel voldaan richting huis.

Maandag 8 januari 2007

Helemaal alleen ging Wim Schenk in de stromende regen op weg! Niet te geloven toch? Theo en ondergetekende (beiden droog in de auto) verklaarden hem voor gek. "Het wordt weer snel droog, kijk maar naar de lucht", riep Wim en weg was hij. Twee uur later stond er een nauwelijks herkenbare Wim Schenk aan de deur. "En, had ik gelijk of niet"? Na een kwartiertje geen spatje regen meer. "Ja, Wim, je had helemaal gelijk en alle overige senioren (die lekker thuis bleven) óók!!

Krik de Waart en Harrie van Ooijen

ADVERTENTIE 9

Biljarten in Vaassen

Verleden week werd ik door Herman Huisman uitgenodigd, om bij Jaap Muiderwijk te gaan Biljarten. Dit is een mooie gelegenheid om te laten zien dat ik nog meer kwaliteiten heb dan alleen fietsen.

Afgelopen vrijdag om kwart voor één kwam Herman mij ophalen en om half twee zaten we bij Jaap aan de koffie. Dit duurde Herman al veel te lang en naar een kwartier ging hij naar boven, want er moest ook gefietst worden. Jaap en ik dronken nog een bakje. Nou had Jaap een mooie rollerbank met een beeldscherm er voor. Jaap zei: "hij komt zo wel naar beneden, want hij kan toch het beeldscherm niet aankrijgen". Maar deed hij toch niet.

Na een kwartier gingen wij naar boven om te kijken hoe het was. Zweeten en puusten en mopperen wat hij deed. "Wie heeft er op die fiets gezeten?" Het zadel stond volgens hem te laag. Jaap zei dat hij er het laatste op gefietst had. Enfin het zadel omhoog gezet, wat helemaal niet nodig was, Hij weer fietsen en weer zwaar trappen. Ik zei nog: "die band stinkt." Hij bleef maar trappen. Toen heeft Jaap nog gekeken en wat denk je:?

ZIT DIE LUMMEL OP EEN LEKKE BAND TE TRAPPEN.

Lekke band gemaakt en heeft zijn route uitgefietst. Jaap en ik zijn toen naar beneden gegaan om te Biljarten. Later kwam Herman er bij en hebben een partijtje gedaan tot 50 caramboles.



Ik was gast en mocht beginnen. Herman dacht ik ga als tweede, want achter zo'n goeie biljarter blijft er meestal wel wat over en dat is ook vaak zo. Dus Jaap als derde, maar die kreeg geen bal van Herman. Hoe ik ze ook neerlegden, Herman raakte geen bal, of ik moest ze heel kort bij elkaar leggen dan lukte af en toe.

Hij zei: "het ligt aan de keu. ". Ondertussen heeft hij al 4 keu's geprobeerd en had nog maar 20 caramboles.

Jaap speelde ook goed, maar ik had als eerste de 50 caramboles op de klok. Jaap was een goeie tweede. Herman kwam helemaal achter aan. Nou vraag ik me af, heeft die man meer verstand van biljarten of van fietsen met een lekke band ?

Nou het is een hele gezellige middag geworden en waren om 6 uur weer thuis.

VR GR Jaap van de Mheen.

PS Herman heeft me opnieuw uitgenodigd, want hij wil natuurlijk een revanche, als het tenminste van Jaap mag.



FietsSport Medisch

In januari 2007 is het boekje: FietsSport Medisch van de arts Kor van Hulten verschenen.

Het boekje is samengesteld uit de fietssportmedische onderwerpen die vanaf 2000 tot 2006 in FietsSport Magazine, het officiële blad van de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU) zijn gepubliceerd. De onderwerpen zijn herzien, aangevuld en in acht hoofdstukken gerangschikt.

De onderwerpen zijn o.a:

- Zadelpijn, knieklachten en vingergetintel
- Hartklachten, prostaatklachten
- Training en trainen met een hartslagmeter
- Eten en drinken
- Mountainbiken
- Fietsen in het buitenland
- Persoonlijke fietsafstelling
- Hoe gezond is fietsen en is fietsen goed voor seks?

FietsSport Medisch is bedoeld voor de fietser of fietsster die zo gezond en klachtenvrij mogelijk wil fietsen. Van een toertocht tot het rijden van en cycloportieve.

Het boekje is uitgegeven door Mediguide te Bunnik (ISBN 978-90-811502-1-7)

Het is 128 pagina's, A5 formaat met 44 full color plaatjes en medische figuren.

Het boekje is te bestellen door overmaking van € 19,95 op giro 212 68 57

t.n.v. Kor van Hulten te Bunnik o.v.v. FSM, naam en adres.

Zie ook: www.fietsdokter.info

ADVERTENTIE 10

Fietsen op zaterdag (groep 2) 2007

Afgelopen seizoen is de Tweede Zaterdaggroep van start gegaan. Het was een initiatief om naast de reguliere zaterdaggroep met een alternatieve groep op de zaterdag te fietsen. Deze tweede groep moest iets toevoegen aan bestaande activiteiten die binnen de VVV georganiseerd werden.

Aangezien er tot aan vorig jaar al verschillende officieuze activiteiten was het duidelijk dat er een aantal leden in ieder geval concreet geïnteresseerd zou zijn om mee te rijden. Achteraf kan geconcludeerd worden dat er een vaste kern is ontstaan die met veel plezier en enthousiasme zijn/haar kilometers aflegt. Naast een 'harde kern' waren er regelmatig leden die het aandurfd en om eens mee te proeven aan het fietsen in een andere groep. Ook waren er leden die tot afgelopen seizoen wel lid waren, maar niet actief deelnamen aan clubactiviteiten. Deze groep bevestigt het feit dat de Tweede Zaterdaggroep een aanvulling is voor de bestaande activiteiten.

Vorig jaar was experimenteel om te kijken of er in de club behoefte was voor het fietsen van langere afstanden en een wat hoger tempo dan gebruikelijk is bij de reguliere zaterdaggroep. Dit jaar verdient een vervolg waarbij we het concept onveranderd laten en alleen organisatorisch wat zaken verfijnen.

Komend seizoen zal er vergelijkbaar met de reguliere zaterdaggroep per week een toerleider aangesteld worden. Afgelopen jaar werd deze rol door de ondergetekenden vervuld. Wisselende toerleiders zorgen ervoor dat de groep niet afhankelijk is van deze twee personen. Inmiddels is er met diverse mensen gesproken en blijkt er genoeg animo om deze rol een keer te vervullen.

Qua fietsen verandert er niets. De uitgangspunten bij het rijden in de 'tweede zaterdaggroep':

- gemiddelde snelheid 30 a 31 km/h;
- afstanden hoger als de reguliere zaterdaggroep, tussen de 120 en 200 km, gemiddeld 150 km;
- iedereen een stuk(je) kopwerk;
- motto "Samen Uit, Samen Thuis".

Er zal worden getracht elke maand eenmaal een tocht buiten Ermelo te rijden. Afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld twee maal naar het grensgebied met Duitsland geweest. Het komende seizoen verdienen tochten die tot het klimmersbrevet behoren de voorkeur. Zodra er meer bekend is over de data van deze tochten zal het programma hierop worden gebaseerd.

We hopen ook komend seizoen weer veel leden te zien op de zaterdagmorgen. In een volgend Kettingblad zal er een programma staan hoe de start van het seizoen er uit ziet.

Michiel van der Does
Jan Willem Lagerweij

Zaterdagmiddag (weer of niet?)



Allereerst een Gezond en Gelukkig 2007

De zaterdag 2 december na onze jaarlijkse feestavond op pad met 7 man. Een koude maar droge dag met heel veel wind.

Na een aantal kilometers deden we iets anders als gewoonlijk, niet na 2.5 km doordraaien maar constant met de wijzers van de klok meedraaien.

In het begin verliep het wat moeizaam, maar later kwam het redelijk op gang. Vandaag kon ik dus de kaken op elkaar houden. Gelukkig maar, ze deden nog pijn van de vele lach momenten die er waren op onze feestavond als de opperspreekmeesters weer aan het woord waren.

Ik weet dan ook zeker, dat ik namens alle aanwezigen deze avond kan zeggen, beste mensen het was weer LEUK en PRIMA geregeld.

Zaterdag 9 december, vandaag weer onze eigen ATB dag met ruim 750 deelnemers, voor mij de 2e keer weer de blubber in en koos nu verstandig voor de 25km, maar nu wel helemaal uitgereden.

's-Middags is er niet op de weg gefietst. De zaterdag hierna ook niet om dat de weergoden natte plannen hadden.

De zaterdag voor de kerstdagen eindelijk weer eens droog. Er waren er dan ook meer die dat vonden en we gingen dan ook met 14 man en Greet op pad.

Vandaag ook een aantal leden die we zelden of nooit op de zaterdag middag zagen, leuk en ik zou zeggen ga eens wat vaker mee?

Zaterdag 30 december de laatste van 2006 het zou weer een nat weekend worden volgens de berichten. Het verbaasde mij dan ook dat het om 1 uur nog droog was. Wel een stevige wind en een Bob, die eens mee wilde fietsen en misschien wel lid wilde worden (wat je altijd moet doen natuurlijk) we horen het wel.

ADVERTENTIE 11

Ook kwam Bertus v. Driesten nog even om ons een goede jaarwisseling te wensen en om een (stukje) mee te fietsen.

De eerste zaterdag van het nieuwe jaar, voor mij gewoonlijk het jaarlijkse zaalvoetbal onderonsje met de veteranen van D.V.S.'33 (dus ook weer een week spierpijn). Rein heeft wel met een aantal leden gefietst, maar heeft ons bekende rondje ingekort vanwege het slechte weer. Hij is dit zelfde weer wel zo zat, dat hij samen met Mieke heeft besloten de camper te starten en voor een aantal weken naar Portugal af te reizen.

Zaterdag 13 januari was weer onze ATB dag en er zullen weer veel deelnemers genoten hebben van de prachtige route's in onze mooie omgeving.

Tot ziens, Gerrit



Fietsen op zaterdag (groep 1)

Vooraankondiging nieuw seizoen op de weg!!

Nog ruim een maand en dan is het zover! De spinning zit er dan op en de ATB-fietsen kunnen voor de laatste maal worden afgespoten om daarna voor een aantal maanden “in het vet” te worden gezet. Gerrit en Rein gaan nog een paar weekjes door voor diegenen die óók in de winterperiode hun conditie op peil willen houden. Tegen al die VWV'ers die in de maand november met winterslaap zijn gegaan zou ik willen zeggen: “Ontwaak, pak je fiets en ga op zaterdagmiddag nog een aantal keren mee want het is zó 3 maart en dan begint het grote werk!! Zorg ervoor dat je niet “met pap in de benen” aan de start verschijnt want dan begin je al meteen met een achterstand. Laat het dus niet zover komen. De openingsrit o.l.v. Peter van de Mheen is meteen al goed voor 100 km en de ritten van “The King” zijn doorgaans niet de gemakkelijkste!! Het is maar dat je het weet!!



Tot zaterdag 3 maart!
(aan de Dwarsweg nr. 12)

Harrie van Ooijen

